



Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie

C. Boss (5191680)

E. Krul (els.krul@rkimaging.nl)

- ✚ Van de redactie
- ✚ Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- ✚ Mededelingen uit het dorp
- ✚ Nieuws van de zangvereniging
- ✚ Tuinieren op Hoog Soeren en Assel
- ✚ De Pollepel
- ✚ Voor uw agenda



Van de redactie

We kunnen van een echte winter nauwelijks spreken, veel te hoge temperaturen en de trekvogels vlogen op andere tijden dan we gewend waren. Via de media wordt klimaatverandering vaak genoemd en was de film van Al Gore een indrukwekkend betoog tegen het overmatig gebruik van energie.



Zoals wij hier wonen midden in de natuur gaat de luchtvervuiling en de toename van het verkeer nog aardig aan ons voorbij en ook de mogelijke stijging van de waterpiegel over de wereld zal hier op de Veluwe geen rol spelen. Maar het is goed om zorgvuldig om te gaan met de natuur en verstandig de energiebronnen te gebruiken.

De lente is aantocht, een tijd van beloften en een nieuw begin in de natuur. Veel plezier in de tuin. De redactie wenst u allen fijne Paasdagen.

Graag attendeer ik u erop dat de web-site van Hoog Soeren heel veel informatie laat zien. Als u hierop dingen bekend wilt maken kunt u dat doen via Jacques van der Klaauw die onze web-master is. (www.hoogsoeren.info)

Inleveren van tekst graag voortaan op het e-mailadres : trui-cees@planet.nl van Cees Boss , Alverschotenseweg 26 ,7346 AL Hoog Soeren. Tel: 055-5191680. Els Krul zal de Lay-out blijven verzorgen. De foto's in het Pomphulletje worden gemaakt door Robert Krul. Tekst voor het zomerpomphulletje uiterlijk 2 juni 2007 inleveren.

Mededelingen van de Buurt- en Belangen Vereniging

"Apeldoorn in cijfers".

Ook dit jaar heeft de gemeente Apeldoorn weer een boekje gepubliceerd met de statistische gegevens van de gemeente uitgesplitst naar wijken en dorpen.

Hieronder volgen enkele gegevens voor Hoog Soeren vergeleken met Apeldoorn als totaal...

	Hoog Soeren	Apeldoorn
Aantal inwoners	259	156064
% vrouwen	48,6	50,9
Aandeel 0-17 jaar	11,2%	21,7%
Aandeel 65+	30,5%	15,7%
Aantal woningen	135	64448
Aandeel vrijstaand	77%	17%
Gemiddelde woningbezet	1,89	2,36
Gemiddelde WOZ waarde	518.000	180.000

Overigens staan er in de gegevens van Hoog Soeren een paar opmerkelijke gegevens. Er wordt bijvoorbeeld vermeld dat het aandeel appartementen van het totaal aantal woningen 3% is. Wij vragen ons af waar wij die 5 appartementen kunnen vinden?

Hoog Soeren een racebaan ?

Op verzoek van de Buurt en Belangen Vereniging zijn er in de periode van 22 mei tot en met 7 juni 2006 metingen gehouden waarbij geregistreerd werd hoeveel motorvoertuigen er door Hoog Soeren kwamen en hoe hard er gereden werd. De metingen werden gehouden in de kom van het dorp.



Op werkdagen kwamen er per etmaal gemiddeld 1000 voertuigen door het dorp en in de weekenden tussen de 1500 en 2000 voertuigen per etmaal. De intensiteit van het gemotoriseerde verkeer is volgens Tom Mulder van de gemeente Apeldoorn te vergelijken met een rustige woonstraat in Apeldoorn en zijn normaal gezien het aantal inwoners, de aanwezigheid van enkele horecagelegenheden en de mooie omgeving van Hoog Soeren. Door 88% van de motorvoertuigen werd er keurig minder dan 30 km/uur gereden, 11% reed tussen de 30 en 40 km/uur en slechts 1% reed harder dan 40 km/uur.

De cijfers zijn geruststellend maar blijkbaar niet in overeenstemming met subjectieve gevoelens van een aantal Hoog Soerenaren met betrekking tot drukte en snelheid. Overigens zou het wel aardig zijn om te onderzoeken welk gedeelte van de 1% snelheidsduivels uit Hoog Soeren komt.

Het Kiesbureau.



Prettig en geruststellend was het om te merken dat het kiesbureau tijdens de laatst gehouden verkiezingen weer op de ons vertrouwde wijze “bevrouwd” was. Het hoge opkomstpercentage in Hoog Soeren kan daardoor verklaard worden. Overigens is het niet meer mogelijk om de uitslag van de verkiezingen voor Hoog Soeren apart weer te geven omdat iedere Apeldoornse overal in de gemeente de stem kan uitbrengen.

Sfeerbeeld bij de Alg. ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging op 7 maart 2007

Na jaren in de Kapel van Hoog Soeren vergaderd te hebben hadden we nu een luxe vergaderlokatie in Oranjeoord, te gast bij het echtpaar Dhr. Munnik en Mw. van Beisterveld. Een mooie vergaderruimte met tafeltjes en stoelen die hier creatief bijgezet konden worden en we leuk over de zaal verdeeld zaten in een ruimte die voldoende was voor de aanwezigen. Vanavond een druk programma in drie delen. Het begon om 19.30 uur. Allereerst *de presentatie van het project “renovatie houtwallen en bosschages* in en rondom Hoog Soeren waarover een enquête is gehouden onder de bewoners. Met medewerking van onze lokale boswachter Dhr. R. Olthof hadden



De stagiaires Erika van Drimmelen en Martine Stamkot uit Delft hadden een aardig plan uitgewerkt dat helder werd uitgelegd en met foto's en animatiebeelden ons een duidelijk beeld gaf wat er gaat gebeuren. Op een vraag wat de zin van het lelijke doede hout in het bos was zegde Dhr. Olthof toe een excursie te organiseren om dan ter

plaatse te kunnen uitleggen wat het nut van deze vorm van bosbeheer is. Dit voorstel werd door velen met instemming ontvangen (lees hierover elders in dit Pomphulletje).



De vergadering begon goed op tijd en in een rap tempo werden alle agenda-punten behandeld tot aan de rondvraag. Hiervan werd door velen gebruik gemaakt o.a. over de onverharde wegen kan uitgebreid gepraat worden maar asfalteren in Hoog Soeren is "vloeken in de kerk". De voorzitter moest ook nog resoluut optreden toen de discussie over de nieuwbouw van Ruimzicht (de Pomphul) als een volwaardig punt op de agenda dreigde te komen. Hierbij bleek de betrokkenheid van velen in ons dorp bij ingrijpende veranderingen waarbij ons dorpsgezicht of de natuur in het geding is.

Pauze met een goed glas wijn aangeboden door de buurt-en belangenvereniging.



De inwoners vormen een hechte groep aardige mensen met de nodige deskundigheid en zijn zeer betrokken bij het reilen en zeilen van zaken in ons dorp. Daarom als laatste onderdeel van de vergadering de dorpsvisie van Hoog Soeren.

Dhr. L. Hoefsloot van de vereniging Kleine Kernen (VKK) liet ons in een strak en goed uitgedacht schema zien hoe wij tot een dorpsvisie konden komen. Hierin moeten alle inwoners de kans krijgen mee te denken en mee te werken. Na alles aangehoord te hebben was een ieder het erover eens dat het verstandig is om hieraan mee te werken. Het is de bedoeling dat het bestuur hier binnenkort een begin mee zal maken. Na deze lange avond gingen we rond 23.00 uur naar huis.

Mededelingen uit het dorp



De afgelopen weken zijn er een vijftal mensen uit ons dorp overleden.

Dhr. J. W. ten Bosch (Jan).

Een alomtewaardeerde bewoner van Hoog Soeren. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. Wij wensen allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Jonkheer Mr. W. M. de Brauw (Maurits).

Voor allen die hem kenden een hoogstaande en bijzondere man. Wij wensen zijn familie en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe bij het verwerken van de leegte die hij achterlaat.

Dhr. Groothuis (Johan)

Overleden op 14 maart 2007. Een bijzondere man die de laatste vijf jaren van zijn leven in Hoog Soeren heeft gewoond, met de liefdevolle verzorging van zijn dochter Miep en schoonzoon Geo Kuipers. Wij wensen de familie veel sterkte toe in de komende periode.

Dhr. Haije (Udo)

Overleden op 21 maart 2007. Udo is na een moedig gedragen ziekte vredig overleden, een alom zeer gewaarde inwoner van Hoog Soeren. Wij betuigen hierbij onze deelneming en wensen allen die hem dierbaar waren heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bart van Laar

Na een leven van werken, zorg en toewijding is op 96 jarige leeftijd, een unieke man ontslapen. *“Zijn stoel is leeg, zijn stem is stil. Wij zeggen; Heer, het was Gods wil.”*

Ter nagedachtenis aan Jan Willen ten Bosch

Iedereen die dit leest kan ook zijn eigen verhaal vertellen. Jan was zo kleurrijk dat velen een mooie levensschets van hem zouden kunnen kleuren. Hij kwam al vele jaren regelmatig met zijn vrouw Dien op de Mariahoeve in Assel. Dien nam met zuster Willebrordus druk de huishoudelijke beslommeringen door terwijl de mannen serieuze boerenzaken bespraken ... maar nog meer werd er gelachen.

Het was op zondagmorgen 3x Jan ; Jan van der Belt, Jan Klopman en Jan van der Bosch en in deze volgorde zijn ze ook van ons heengegaan. De ene Jan wist het nog beter dan de andere , het huis was soms te klein. Na het overlijden van zijn vrouw Dien kwam Jan iedere Zondag. De laatste paar jaar, toen zijn gezondheid achteruit ging , was die regelmaat er niet meer.

Jan was een wijze man met een vooruitziende blik; waarbij vaak mensen om raad kwamen vragen. Hij had veel ervaring uit de tijd dat hij als vertegenwoordiger voor Louis Nagel uit Arnhem werkte. Eén van de verhalen, meerdere malen door Jan met veel humor verteld. In de polder was een landbouwer die nog een flink bedrag aan Nagel had te voldoen. Heer Nagel gaf Jan de opdracht om dat klusje maar eens voor hem te klaren.

Het was een hete zomerdag. De landbouwer was met de maaidorser koolzaad aan het oogsten, maar kreeg erg weinig koolzaad in de bunker terwijl het gewas er toch goed bijstond. Jan had het gauw bekeken, veel te warm om met deze hitte te maaien. Stop maar met maaien zei hij en heb je in de schuur een plekje waar ik kan slapen ? Dat is zo gemaakt, zei de boer. Als je me vanavond om 11 uur wakker maakt ga ik voor je maaien. En zo gebeurde...het koolzaad golfde de bunker in , een lust voor het oog. De peulen waren iets vochtig door de nachtkoelte maar bleven gesloten en konden goed worden gedorst. (het zaadverlies bij het maaien in de hete zon kwam door het openspringen van de peulen).

Een paar uur later kwam de landbouwer eens kijken“Kerel wat een opbrengst” Het geld dat nog betaald moest worden werd door de boer, bij het licht van maaidorser, uit de bovenzak van de overal gehaald en uitgeteld. Twee blije mensen en met een brede lach wordt het verhaal afgesloten.

Zelf ben ik ook veel bij Jan te rade gegaan. Hij zei niet ... dat moet je zo doen, maar...ik geloof dat ik het zo zou aanpakken of ... als een droogteperiode het gewas teisterde ...heb maar geduld “de natuur hersteld zich heel vaak”. Of bij een periode

met veel regen als het graan geoogst moest worden “wacht maar af, ongeduld wordt niet betaald.

Wie met Jan te maken had met handelen, onderhandelen of met afspraken merkte al gauw wie hij was. Eerlijk, draaide niet om de zaken heen en was duidelijk. Zijn gezegde “je weet zelf wel beter “. Ook in het ziekenhuis moesten ze bij Jan niet met een smoesje aankomen.

Op de Mariahoeve werd altijd met veel aandacht naar Jan geluisterd. Zijn visie zouden we kunnen vergelijken met die van Aike Moorsingh die 31 jan 2006 terugtrad als akkerbouw-voorman. Daar hadden we nog uitgebreid over gesproken op de zondag voorafgaand aan de donderdag dat Jan voorgoed wegging uit het voelbare leven van Hoog Soeren.

Op de hoeve werd wel eens de vraag gesteld, bij welke kerk hoort Jan ? Het was duidelijk, hij ging niet naar de kerk maar gelovig was hij wel. Kwam je advies vragen bij te nat of te koud weer dan was het vaak...”maak je geen zorgen, het komt wel goed , de schepper zorgt er voor en zijn schepping is goed ! Maar... wij moeten zorg dragen voor deze schepping zodat hij goed blijft , herhaalde hij vaak. Dat was het geloven van Jan, een optimist met een hartelijke lach. Een voorbeeld hoe wij in het leven mogen en kunnen staan.

Jan Willem je was een mooie mens, dat bewaren we in ons hart , daar kunnen we mee verder leven. Hartelijk dank Jan !!!

Bernard.

In memoriam Maurits de Brauw

Op 19 januari is Maurits de Brauw overleden. Maurits was een betrokken dorpsbewoner. De schoonheid van Hoog Soeren en haar omgeving werd door hem te allen tijde in alle toonaarden geuit.

Na zijn vertrek uit Den Haag in 1971 en zijn nieuwe positie als voorzitter van de Verzekeringskamer was wonen in Apeldoorn vanzelfsprekend. Het vinden van een huis was niet eenvoudig en in afwachting daarvan logeerde hij in Oranjeoord, d.w.z. in de dependance in het Jachthuis. Vanaf deze plek kwam hij onder de betovering van Hoog Soeren. Toen het huisje van de petroleumman Houwelingen leeg kwam, was de beslissing snel gevallen.

Maurits heeft zich bestuurlijk in het dorp nooit op de voorgrond gedrongen, maar als er iets gedaan moest worden waarbij een breder vlak van mensen nodig was om de klus te klaren, kon je een beroep op hem doen. Overtuigend, geïnspireerd, zakelijk en gebruik makend van zijn status legde zijn hulp gewicht in de schaal. Daar heeft Hoog Soeren meer dan eens van geprofiteerd.

Er was ook een andere Maurits. De romantische, de zorgzame, de cultuur liefhebberende en later de vergeestelijkte Maurits. De romantische Maurits; de schoonheid van de eerste voorjaarsbloem in een vaasje, zijn 'escalier fleuri', de met bloemen

omzoomde trap in zijn tuin, in navolging van een tuin in de nabijheid van zijn geliefde huis in Frankrijk, gefilterd zonlicht, gouden herfstbladeren. Hij maakte je deelgenoot van deze ervaringen.

De zorgzame; zorgzaam voor zijn kinderen, voor de mensen in zijn nabijheid. Gebruikmakend van zijn relaties heeft hij menigeen, met de grootste discretie, geholpen. De cultuur liefhebbende Maurits; in het Apeldoornse culturele leven, dat in de zeventiger jaren op een laag pitje stond, was hij de luis in de pels. Hij heeft niet voor niets de eerste zilveren sleutel van Apeldoorn ontvangen en een stamtafel in het Schellinkje van Orpheus.

Bij het ouder worden kwam de behoefte om meer met niet materiele zaken bezig te zijn. Maurits noemde dit een voorbereiding op het hiernamaals, want hij was er vast van overtuigd dat het na de dood niet ophield. Het was een filosofie die raakvlakken had met het boeddhisme, predestinatie, reïncarnatie, soefisme en gevuld was met engelen. Hij hield er een eigen geloof op na, maar wel gebed in het christendom. Op 10 maart zou hij negentig geworden zijn. De leeftijd der sterken. Maurits de Brauw is uit ons midden, maar niet uit onze gedachten.

Elleke Aris

In memoriam Udo Haije

Op 21 maart is Udo Haije overleden. Udo bleef altijd liever wat op de achtergrond. Hij wist veel over vogels, dieren en de natuur, maar liep met deze kennis niet te koop. Als het over tuinen ging dan was hij erbij. Jarenlang was hij de voortrekker van de Soerense tuinclub. Elk jaar weer nam hij het initiatief om dit gezelschap bijeen te roepen en zaad- en planten ruilacties te organiseren. In het voorjaar trof je hem vaak in zijn kasje aan en je kwam niet weg zonder een stek of zaailing in je handen gedrukt te krijgen. Pas onlangs heeft hij zijn functie overgedragen, zijn leeftijd en gezondheid dwongen hem daartoe.

Een uitgebreidere in-memoriam van Udo komt in het volgende pomphulletje.

Âse van Riemsdijk

In memoriam Bart van Laar

[*Alma Parqui*] - Schuin tegenover het Brinkje woonden Reinder en Gijsbertha van Laar. Hun oudste zoon Bart is tuinman geworden en een waardig opvolger van zijn oom Hessel van Laar. Evenals de laatste leidde hij later de zondagschool en de Jongelingenvereniging.

Tevens heeft Bart van Laar zijn sporen verdiend bij de vrijwillige brandweer en stond hij voor alle bewoners van Hoog Soeren klaar. Het Christelijk Geloof was voor hem zeer belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat hij naar het oude Jeruzalem in Israël afreisde om de plaats te zien waar destijds het geloof is ontstaan.

Vijf generaties Parqui hebben Bart van Laar gekend. Bart was een wijs man, betrouwbaar en een goed mens. Wij zullen hem missen.

[*Eef Engberink-Schipper*] – In het jaar 1948 heeft Bart van Laar de leiding over de Zondagschool overgenomen van A.J. Bossenbroek. Bart heeft altijd veel werk gedaan voor de Zondagschool, vooral ook als de tijd daar was voor de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Als de kinderen van 12 jaar afscheid namen van de Zondagschool kregen zij een liedboek, de jongere kinderen kregen een zak snoep. Bart genoot van al die blijde gezichtjes. Ten tijde van het Kerstfeest van 1973 was Bart 25 jaar leider van de Zondagschool!

Veel inzet en werk heeft Bart ook gedaan voor het boekje “100 jaar Hoog Soeren. Dat is voor ons een mooie herinnering en daar zijn wij hem dankbaar voor.

[*Liesbeth Koning*] – Een bijzondere man uit mijn jeugd, Oom Bart zoals wij hem als kind noemden. Zondagschool in de consistorie. Oom Bart achter zijn harmonium, waarmee hij ons begeleidde bij het zingen van de liedjes uit de “Wie zingt mee” bundel. Lieder en als “Kling, klokje, kling” en “Hoger dan de blauwe luchten”.

Geboeid luisterden wij naar zijn verhalen, knus bij de oude potkachel. Bijzonder was het jaarlijkse Kerstfeest in de kapel, waar een sfeer heerste die ik later nooit meer zo mocht ervaren. De echte kerstboom met kaarsjes, de raamdecoraties van berkenstammetjes, de kroonluchters gemaakt door Oom Bart, de wandkleden van Zuster van Amstel en het mooie kerstspel. Na de dienst gingen we naar huis met een boekje van W.G. van der Hulst en een sappige mandarijn.

Vele jaren later kreeg Oom Bart veel last van zijn beperkte gezichtsvermogen en moest hieraan worden geopereerd. Hij moest zijn Zondagschool werkzaamheden stoppen. Dat moet een nare tijd voor hem zijn geweest. Hij kwam vragen of ik hem kwam helpen om dit werk voort te zetten. Na de wekelijkse dienst ontving ik de kinderen, er werd getekend, we zongen modernere liedjes die zelfs werden begeleid met blokfluiten.

Oom Bart heeft ons iets gegeven dat ook in ons volwassen leven nog steeds een waardevolle betekenis heeft. Bedankt, Oom Bart.



[*Dicky van Amstel*] – In november 1958 kwam ik in mijn nieuwe woning in Hoog Soeren. Op een avond kwam Bart op bezoek om te informeren wat de plannen voor mijn tuin waren. Die tuin was in zo'n verwilderde staat dat ik daar goede hulp bij kon gebruiken. Ik dacht dat ik een wandelende boom zag toen ik een paar dagen later thuis kwam en uit het raam keek. Bart was bezig in de tuin de overvloedige oude planten te verwijderen. Hij had een grote struik op zijn rug genomen en ik zag alleen nog de struik. Het was een komisch gezicht.

Zo kwam Bart in de tuin en in mijn leven, iedere donderdagmorgen vanaf die eerste dag in het verre verleden tot in 2006. En onder de koffie ontstond een van weerskanten een hechte vriendschap.

We hebben samen vele Kerstfeesten georganiseerd, Zondagschool en kinderclubs voor iedere inwoner van Hoog Soeren. Bart van Laar bleek, net als zijn zuster Bertha en zijn broer Driekus, geboren in het Zusterhuis. Ook hebben we samen zijn oude vader tot het laatst toe verzorgd. Bart en ik hadden een fijne band.

[*Wouter Peters*] - Bart is als 18 jarige, vanaf de oprichting in 1928, bij korps Hoog Soeren gekomen en heeft zijn actieve carrière beëindigd in 1970, waarna hij erelid is geworden.

Het was het tijdperk van vuurzwepen, een tractor van de Koninklijke Houtvesterijen met daarachter een aanhanger met massieve banden. Hij was een fanatieke brandweerman want bij hevig onweer 's nachts zat hij op de rand van zijn bed met zijn blusjack al aan. De groten branden waar hij het altijd over had was de brand van hotel Oranjeoord (1928) en de brand bij Ruimzicht (huidige Pomphul) begin jaren 50.

Bart liet elke zaterdagmiddag (totdat de alarmontvangers kwamen) om klokslag 12 de brandweersirene loeien voor een test. Als erelid was hij altijd druk als jurylid bij de brandweer kinderspelen in ons dorp, we zien hem nog met pet en schooltas om zijn middel de prijzen voor de kinderen afroepen.

Bart bleef tot op het laatst zeer betrokken en geïnteresseerd in de brandweer waarbij hij alles thuis volgde via zijn scanner.



Wandeling door houtvesterij o.l.v. Rene Olthof

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 maart jl. is duidelijk geworden dat er veel belangstelling is om nader kennis te maken met het beleid van de houtvesterij in onze mooie omgeving. Het aanbod van Rene Olthof om onder zijn leiding een wandeling met uitleg te maken nemen wij graag aan.



Op zondag 13 mei zal deze wandeling gemaakt worden. U moet rekenen op een tijdsbeslag van ongeveer 3 uur (niet alleen wandelen maar ook stilstaan, kijken en naar uitleg luisteren.) Start om 13.00 uur vanaf schuur tussen Jachthuis en de Kapel.

Munitieruiming langs de Kampsteeg en op Natuurcamping



Zoals velen van u ongetwijfeld hebben gezien is het bedrijf Leemans druk bezig op de Kampsteeg en de natuurcamping van de familie Walter/Eringa. Wij allen hebben het ongemak van de afsluiting van de Kampsteeg helaas moeten ondergaan. En over ongeveer een jaar zullen wij dat weer meemaken, omdat dan het tweede deel van de Kampsteeg gedaan moet worden.

Misschien wordt het meer te begrijpen, dat de overlast ons niet zomaar wordt aangedaan als wij ons gaan realiseren wat er zo al gevonden wordt.

Op de camping zijn bijvoorbeeld 2 brisantgranaten en diverse mortierdragers gevonden. Wij moeten er toch niet aan denken dat deze zaken door ondeskundigen worden gevonden, die daar mee gaan experimenteren.



De foto, die u hier ziet, is genomen van een vondst aan de Kampsteeg. Het is een ijzeren kist, waarin 3 grote pakketten. Ieder pakket bevat 6 kleinere doosjes. In ieder doosje zitten drie klemmen met ieder 5 geweerkogels. Bij elkaar dus 270 geweerkogels. Zij verkeren in een uitstekende staat. Zij zijn gevonden op een diepte van 50 centimeter.

Om dit soort zaken boven de grond te krijgen moet het onderhoud verwijderd worden. Dit houdt in dat de houtwallen (misschien helaas ook) tot op de grond moeten worden teruggebracht. Dit betekent in veel gevallen dat ons beeld van ons gebied hier en daar ernstig wordt verstoord. Velen zullen dit jammer vinden maar het is nodig om een veilig gebied te maken. Laten wij ons realiseren dat wij al jaren in een redelijk gevaarlijk gebied wonen. Veel natuur zal zich binnen 3 tot 5 jaar herstellen. Van de eigenaren van de natuurcamping heb ik begrepen dat zij maatregelen willen treffen om de houtwallen op hun natuurcamping opnieuw in te planten, zodat de visuele schade minder opvallend zal zijn.

Bovendien past dit alles in het beleid van het Kroondomein. Zij willen immers dat de bestaande houtwallen in ons dorp opgeschoond worden. Wij allen weten dat het behouden van een bepaald beeld betekent dat je soms rigoureuus te werk moet gaan om niet overwoekerd te worden.

Nieuws van de zangvereniging



De afgelopen maanden zijn we weer in een rustig vaarwater gekomen. Een intensieve ledenwerfcampagne heeft 4 leden opgeleverd. We zijn hier erg blij mee.

Ons eerste 'optreden' zal zijn op 22 april in Casa Bonita. Hiervoor zijn we nu druk bezig met instuderen.

Op 18 maart 2007 zal de zangvereniging 70 jaar bestaan. We zullen dit jubileum uitbundig vieren op 30 juni 2007 door met z'n allen een dag uit te gaan. Waar we heen gaan blijft een verrassing. Op 20 maart zullen we dit feit gedenken op de repetitie-

avond. Een jubileumconcert zit er dit jaar niet in. Door de recente wisseling van dirigent hebben we niet genoeg tijd om een repertoire in te studeren.

Ook de jaarlijkse rommelmarkt komt al weer in beeld. De datum is vastgesteld op zaterdag 2 juni. Mocht u nog spullen hebben voor de rommelmarkt dan kunt u deze brengen in de Kapel op de dinsdagavond tussen 20.00uur en 22.00 uur of even een afspraak maken met Jan Reerds. Tel: 3550982



Op 13 maart gaan we afscheid nemen van Bertha Bossenbroek. Zij heeft onlangs besloten er een punt achter te zetten. Vorig jaar nog hebben we haar 60 jarig jubileum gevierd. Wat een lange staat van dienst. Als jong meisje uit Hoog Soeren lid geworden in 1946. Jarenlang heeft ze wekelijks gezorgd voor de koffie. Nu ze in Beekbergen woont valt het haar steeds zwaarder om elke week naar Hoog Soeren te komen. We hopen dat het verder goed met haar gaat.

Vriendelijke groeten
Rita Groenewoud (voorzitter)

Tuinieren in Hoog Soeren en Assel

Gazonperikelen

Over enkele weken gaan we weer kritisch over ons gazon lopen. En wat zien we dan? Mos en nog eens mos, zelfs heel veel mos. Ik voel dan een sterke neiging om drastisch in te grijpen. Moet ik weer gaan verticuteren, kalken, mesten en maaien?

Vorig jaar heb ik het ook al gedaan en heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd? Nee!! Maar om de 5 dagen ben ik weer gaan maaien. In het begin probeerde ik een soort zen-benadering, mijn geest vrij maken van alles behalve de taak waarmee ik bezig was en mij onder te dompelen in het grasmaaien, hier en nu.

Het was een prettig idee dat mijn wekelijkse sessies met het gras me met de kleinste details van mijn tuin vertrouwd maakte. Ik kende al snel de precieze locatie van elke stronk en steen, de tunnel van elke aanwezige mol, en het juiste adres van de mierrenhoop.



Dus dit jaar ga ik maar weer verticuteren, kalken, mesten en om de 5 dagen maaien. Ik laat het maaisel wel liggen, dan geef ik nog wat voedsel terug aan de aarde. En volgend jaar begin ik weer opnieuw.

Knagen op de Veluwe



Eind november, terugrijdend naar Amsterdam, gaf onze auto het op. De Wegenwacht kwam, rommelde wat aan de kabeltjes en hij deed het weer maar we kregen wel het advies om de volgende dag even langs de garage te gaan. Na inspectie aldaar werd ons gevraagd of we vaak op de Veluwe kwamen? Daar schijnen de eekhoorns wel eens aan de motorkabels te knagen ! Bij navraag bleken er meer mensen van gehoord te hebben en schijnen muizen en ratten ook wel eens de boosdoeners te zijn. Elitaire knagers kiezen, volgens een verhaal, hiervoor het merk Mercedes uit. We zijn gewaarschuwd !

De Pollepel

Hier een recept uit Canada. Het is heerlijk en niet al te moeilijk om klaar te maken. Ideaal wanneer je gasten verwacht.



De maten zijn gegeven in koppen. Een kop is ca. 250 ml, dus een halve of een kwart kop is dan gemakkelijk te berekenen.

Het heet: “ **Chicken Marbella**”.

Benodigdheden:

- Kipfilet, zoveel als je nodig denkt te hebben voor het aantal gasten
- Knoflook, naar eigen smaak
- ¼ kop verse oregano
- zout en peper, naar eigen smaak
- ½ kop rode wijnazijn
- ½ kop olijfolie
- 1 kop gehalveerde, ontpitte pruimen
- ½ kop Spaanse groene olijven zonder pit
- ½ kop kappertjes met vocht
- 6 laurierblaadjes



Bereiding.

Alle ingrediënten mengen in een schaal, deze afdekken en een nacht laten marinieren. De oven 10 minuten voorverwarmen. Daarna het geheel in een platte oven-schaal doen. Vervolgens 1 kop bruine suiker over de kip verdelen.

Voeg dan 1 kop witte wijn toe en laat het geheel 50 minuten tot 1 uur op 180°C gaar worden. Van tijd tot tijd wat van het vocht over de kipfilets schenken om uitdrogen te voorkomen. Net voor het opdienen kan er als versiering wat peterselie of verse koriander over gestrooid worden. Serveren met rijst of aardappelpuree.

Succes en smakelijk eten!

Miep Kuipers



- Politie:** Wijkagent Dhr. Polman
Alarmnummer: 112
melden niet urgente zaken : 0900-8844
- De buitenlijn:** 0800-5802222
- Stadhuis op wielen:** Woensdag van 14.00 uur tot 14.30 uur
bij de brandweerkazerne.
- Boekenbus:** Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u.
bij de brandweerkazerne.
- Oud papier ophalen:** Elke derde woensdag van de maand.
- Buurvrouwenborrel:** Elke eerste woensdag van de maand van
16.30 u tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren.
- Buurmannenborrel:** Elke tweede maandag van de maand
tussen 17.00 u en 19.00 uur
in Hotel Hoog Soeren. (van sept. t/m april)
- Wandeling houtvesterij:** Op 13 mei om 13.00 u start bij de schuur
van de Kapel een wandeling door de hout-
vesterijen rond Hoog Soeren o.l.v.
Dhr. R. Olthof.
- Dauwtrappen:** Op hemelvaartsdag 17 mei a.s. om 07.00
uur verzamelen bij de Wilhelminaboom.
- Rommelmarkt:** De jaarlijkse rommelmarkt van de
zangvereniging wordt gehouden op zat. 2
juni 2007 voor de kapel.

Bewaar deze mededelingen in uw agenda.