

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie:
C.S. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

Voorjaar 2008

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Mededelingen uit het dorp
- Het Stobbengat
- Tuinieren op Hoog Soeren en Assel
- De Pollepel
- Voor uw agenda



"De Pomphul" van Hoog Soeren waarschijnlijk rond 1918.

Van de redactie

Het jaar 2008 is enthousiast begonnen met de geanimeerde Nieuwjaarsreceptie en op 16 januari lieten veel Hoogsoerenaren zich zien en horen in Oranjeoord bij de presentatie van het Dorpsplan. Na een korte inleiding door leden van de werkgroep was het de beurt aan de ruim 120 aanwezige inwoners om hun voorstellen en ideeën op de aanwezige borden te plakken. Onder het genot van een goed glas wijn werd er veel onderling gepraat en gediscussieerd, alles in een goede sfeer. De werkgroep neemt de voorstellen door en zal ons daarvan op de hoogte houden. Een tussentijds verslag met de stand van zaken wordt omstreeks 15 maart aan alle bewoners van Hoog Soeren en Assel gestuurd. Ook de boerenkoolmaaltijd in het Pannenkoekenhuis was met 40 deelnemers weer een gezellige gelegenheid om elkaar te spreken. In de natuur om je heen zie je dat de lente in aantocht is en met de zomertijd komen ook de "lentekriebels." Dan zullen de ruime tuinen, die wij rijk zijn, weer een deel van ons dagelijks bestaan gaan uitmaken. Succes hiermee en geniet ervan!! De redactie wil graag besluiten met u allen een heel vrolijk Pasen te wensen.



Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma, Åse van Riemsdijk Kreenen en Edith van Teeseling.

Inleveren teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mai, maar als bijlage i.v.m. de verwerking, uiterlijk 1 juni 2008. Het e-mailadres is trui-cees@planet.nl van Cees Boss , Alverschotenseweg 26 in Assel. (7346 AL Hoog Soeren)
Tel: 055-5191680.

Web-site: www.hoogsoeren.info

VROLIJK PASEN



Mededelingen van de Buurt- en Belangenvereniging

Nieuws van de Werkgroep Dorpsvisie

De Werkgroep stuurt omstreeks 15 maart aan alle bewoners van Hoog Soeren en Assel een verslag met de stand van zaken.

Dit verslag zal ook op onze website www.hoogsoeren.info te lezen zijn.

Mededelingen uit het dorp:



Op 28 januari 2008 is in het “Zonnehuis” te Beekbergen overleden onze dorpsgenoot **Harry Jansen** op de leeftijd van 84 jaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en verdere familie

Wij wensen allen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 16 januari 2008 is **Jonas Boon** geboren.

Wij wensen de ouders René Boon en Prescilla Trip hiermee van harte geluk.

Op Zaterdag 26 januari 2008 heeft **Jan Koning**, na 35 jaar trouwe dienst als vrijwilliger bij onze brandweer, officieel afscheid genomen van zijn hoge post in het Korps. Dit gebeurde o.a. met een zeer geanimeerde receptie met toespraken.

Overigens bestaat dit jaar de vrijwillige brandweer Hoog Soeren al 80 jaar.

Proficiat !!!



Ook dit jaar zullen de *vlaggen* aan onze dorpslantarens op Koninginnedag en 5 mei weer wapperen. Wim Bloemendal zal dit organiseren maar heeft daarvoor wel een paar helpers nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij Wim, tel: 5191458 (No. 91)



Stobbengat

Ergens achter Hoog Soeren, tegen de Asselse hei aan, ligt het Stobbengat. Het is een oude groeve waar al voor de oorlog zand en grind werd



gewonnen. Verspreid over de Veluwe liggen honderden van dit soort gaten. Het zijn littekens van een tijd waarin het heel normaal was dat je zomaar een stuk van de Veluwe kon weggraven. Die tijd ligt gelukkig achter ons: op de Veluwe mag geen zand of grind meer worden gegraven.

Vaak werden die verlaten groeves gebruikt om rotzooi in kwijt te raken. Zo ook in het Stobbengat. Aanvankelijk waren dit inderdaad uitgegraven boomstronken, maar later werd het gewoon een ordinaire vuilstort voor Hoog Soeren. En in de oorlog werd het Stobbengat gebruikt als afvalgat van het enorme munitiedepot, dat tussen de Amersfoortseweg, de J.C. Wilsaan en Hoog Soeren heeft gelegen. Van alles werd er in gedumpt: asbest, golfplaten, munitiekisten en aan het eind van de oorlog ook munitie en onderdelen daarvan. Ook na de oorlog is er nog heel wat munitie in het Stobbengat verdwenen. Wat je niet meer ziet is immers weg!

In het kader van de grote opruimactie van achtergebleven munitie rond Hoog Soeren is ook het Stobbengat meegenomen. En hoe! Het gat is tot onder de oorspronkelijke bodem uitgegraven en alle rotzooi is verwijderd. Ook alle zwarte grond is afgevoerd. Wat toen overbleef was zo ongeveer de vorm van het oude Stobbengat. Dat is vervolgens op een natuurtechnische wijze afgewerkt. Met grond uit het gat zelf. Dus schoon, voedselarm zand.

Een paar weken geleden is dit project opgeleverd en teruggegeven aan de natuur.

Nu nog kaal en onbegroeid, maar over een paar jaar zullen hier de eerste plukjes hei weer groeien. Op de zandige hellingen leggen zandhagedissen straks weer hun eieren. En herten zorgen ervoor dat deze hellingen zandg en open blijven. Op warme plekken liggen adders zich op te warmen in de ochtendzon. Een geelgors heeft zijn nest gebouwd in een jonge vliegden. En wellicht zal nog een handjevol bijzondere diersoorten zich hier vestigen.



Het is een bijzonder project geweest, het saneren van deze gevaarlijke vuilnisbelt. Als je weet hoe het er uitzag, met grote pollen brandnetels en overal vuilnis, dat door de wilde zwijnen met groot enthousiasme werd opgegraven... En nu is het een fraaie natuurlijke overgang naar de Asselse hei. Met wel wat gaten, ok. Maar dat is de herinnering aan het oude Stobbengat. Het litteken is nog te zien, maar het ettert niet meer. Met de complimenten aan de aannemer, Leemans Speciaalwerken. Niet alleen voor het ruimen van uw bommen en granaten, maar ook voor natuurbouw!

Bron: de Stentor-regio 22 december 2007, door Gert-Jan Blankena

Tuinieren op Hoog Soeren en Assel

Wat staat daar nou?

Alleen een slordig waarnemer zal het niet zien. Maar als je goed kijkt bruist het nieuwe leven de grond uit. Neuzen van bolgewassen, jonge frisgroene scheuten tussen de dorre vaste plantenstengels en daartussen een leger van onbekenden. Mijn hemel, wat is dat allemaal? Horen ze erbij of moeten ze weg? Ieder jaar opnieuw dat dilemma: is het onkruid of niet? Of eigenlijk: wil ik het houden of moet het de tuin uit?



Zo vroeg in het jaar is daar niet altijd een antwoord op te geven. Aan enkele blaadjes kun je nu nog niet zien welke plant het gaat worden. Tuinier je al langer op hetzelfde stukje grond, dan herken je er al enkele aan de blaadjes; dan weet je ook waar ze mogen blijven staan en waar beslist niet.

Waar je zeker moet ingrijpen, is daar waar een dekentje van honderden misschien wel duizenden op elkaar gepakte kiemplantjes uit de grond barst. Stel dat het onkruid is, dan wil je het zeker kwijt. Is het een veldje zaailingen van bijvoorbeeld eenjarige riddersporen die daar vorige zomer bloeiden, dan zou er van zo'n vol plekje ook niets terecht komen. Je laat enkele van de mooiste staan en wiedt de rest weg.

Wekenlang ben je druk bezig met al dat overtolligs op te ruimen. Waar je twijfelt laat je de planten nog even doorgroeien totdat ze een wat duidelijker gezicht hebben. Op een gegeven ogenblik leer je ze heus wel kennen. Het helpt als je je weet te herinneren (en misschien staat het nog ergens), wat er vorig jaar op die plek heeft gestaan.

En wat doe je met al die zaailingen van het vingerhoedskruid en de maanzaadpapaver? Allebei cultuurplanten die enorm veel zaad produceren en zich als lastig onkruid gaan gedragen. Berenklauw, engelwortel, rode melde, vergeet-mij-niet en reuzenbalsemien, soms respectabele planten, kunnen – als ze uit de hand lopen - vervelende lastpakken worden. Anderzijds valt er goed te leven met pinksterbloem, fluitekruid en winterpostelein.



Waar ligt de grens tussen kruid en onkruid? Die is er niet, die bepaal je zelf, afhankelijk van het karakter van de tuin, en van de omgeving en de grondsoort. Maar zelf moet je wel de baas blijven. Onder de wilde 'on'kruiden zitten nogal wat agressievelingen, denk maar aan het harig wilgenroosje en het zevenblad. Toch zijn er tuinen of tuindelen waar zelfs deze woekeraars gedoogd kunnen worden.

Zo ben je wekenlang bezig zicht te krijgen op je eigen tuin in een nieuw seizoen. Door de komst van deze avonturiers is je tuin ieder jaar anders.

Het is niet erg nog levende planten op de composthoop te gooien. Het afval uit de tuin dat naar de composthoop gaat, verteert en komt terug als voeding voor planten en dieren. Zonder dit terugkeren kan de natuur niet bestaan.

De Pollepel

Paprika in gembersaus op geitenkaas (voorgerecht voor 4 personen)



2 rode paprika's
4 eetlepels gembersiroop
2 dl droge witte wijn
handje vol rucola
250 gr Bettine geitenroomkaasje (naturel)

Paprika's wassen, schoonmaken en in dunne reepjes snijden. In de koekenpan gembersiroop en witte wijn verhitten. Paprikareepjes erin en in 10 min. afgedekt zacht laten worden. Paprika uit de pan scheppen en achtergebleven kookvocht in ca. 4 min. op hoog vuur inkoken.

Rucola fijnhakken. Saus op smaak brengen met peper. Reepjes paprika in saus terugleggen. Geitenkaasje in 4 stukken verdelen en hier bolletjes van maken. Bolletjes door rucola rollen en platdrukken. Geitenkaasjes op midden van een bordje leggen, paprikareepjes met saus erover scheppen.

Een makkelijk recept, alleen bij inkoken even goed opletten !
Of zoals een goede vriendin van mij altijd zegt: *Koken is erbij blijven !!*

Veel succes en.....en eet lekker!

Ik geef de Pollepel door aan Marlies Peters.

Hartelijke groet,

Tine Harleman.





- Politie: Wijkagent de heer Polman.
Alarmnummer: 112
Melden niet urgente zaken: 0900-8844
- De buitenlijn: 0800-5802222
- Stadhuis op wielen: Woensdag van 14.00 u tot 14.30 u
bij de brandweerkazerne.
- Boekenbus: Vrijdag van 14.00 u tot 14.30 u
bij de brandweerkazerne.
- Oud papier ophalen: Elke tweede maandag van de maand.
- Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand van
16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren.
- Buurmannenborrel: Elke tweede maandag van de maand van
17.00 u tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren.
- Alg. ledenvergadering: Op 12 maart 2008 om 19.30 u in hotel
Oranjeoord.
- Dauwtrappen: Op 1 mei (Hemelvaartsdag).
Verdere mededeling volgt.
- Web-site: www.hoogsoeren.info
- Triënnale 2008: Van 11 juni t/m 28 september

TRIËNNALE APELDOORN 2008

100 dagen cultuur, tuin en landschap..

Tijdens de Triënnale kunt u dagelijks genieten van tentoonstellingen, lezingen, evenementen en gesprekken over ons veranderend landschap.

Naast reële, geschilderde, verbeelde, getekende en radicale landschappen, kunt u genieten van tuinen van gastvrije Apeldoorners. In samenwerking met Paleis Het Loo, Radio Kootwijk, Kröller Müller Museum en CODA Museum.

Te veel om alles te vermelden, maar op www.triennale.nl vindt u alle informatie.

Op de website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Folders liggen bij bibliotheek, V.V.V. en boekwinkels.