

## Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie:  
C.S. Boss (5191680)  
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en belangenvereniging
- Mededelingen uit het dorp
- Het Koninginnefeest
- Nieuws van de zangvereniging
- Tuinieren op Hoog Soeren en Assel
- Voor uw agenda



ZOMER 2008

## Van de redactie

We gaan meer merken van de veranderingen in het klimaat. Maart was te nat en te koud (arme wilde zwijntjes), april bleef te koud met vaak nachtvorst (arme jonge plantjes en knoppen) en mei was weer te warm met weinig regen (de tuin had het moeilijk met de droogte).



Dat het weer ook onstuimig kan zijn merkten we kortgeleden met hevige stortbuien en zware onweersbuien. Toch is het heerlijk wonen in Hoog Soeren en Assel.

Vergelijk het eens met de ramp in Birma ten gevolge van een orkaan begin mei en de onbegrijpelijke reactie van het regime aldaar op de hulpverlening.

Ook het drama in China na de zware aardbeving half mei. Daar werd wel met man en macht gewerkt om hulp aan de slachtoffers te geven. Heel bijzonder vond ik het bericht dat de Chinezen geraakt waren, via een foto in de krant, door de zorg en toewijding van juist de Japanse hulpverleners.

Hierdoor kregen veel jonge Chinezen een andere kijk op wie die zogenaamde wrede Japanners uit de tweede wereldoorlog in werkelijkheid waren. Heel mooi !

Apeldoorn en indirect Hoog Soeren staan in de landelijke en internationale belangstelling vanwege de 100 dagen Triënnale. Zelfs de koningin komt deze bijzondere tentoonstelling op 11 juni in Radio Kootwijk openen. Honderd dagen cultuur, tuinen en landschappen om de hoek ! Veel plezier ermee.

De redactie wenst u allen een mooie zomervakantie toe en tot ziens op het Koninginfeest 30 augustus 'middags om drie uur.

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma,  
Âse van Riemsdijk Kreenen en Edith van Teeseling.

Inleveren teksten: voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail, maar als bijlage i.v.m. de verwerking, uiterlijk 4 september 2008.

Het e-mailadres is [trui-cees@planet.nl](mailto:trui-cees@planet.nl) van Cees Boss, Alverschotenseweg 26 in Assel, 7346 AL Hoog Soeren) , Tel: 055-5191680

Web-site: [www.hoogsoeren.info](http://www.hoogsoeren.info)

## Mededelingen Buurt en Belangenvereniging

### 1) Dauwtraptocht.

Traditiegetrouw werd er op Hemelvaartsdag gefietst.

Onder leiding van Jan Koning vertrokken ongeveer 30 enthousiaste Hoog Soerenaren om zeven uur voor een prachtige tocht, die richting Kootwijk voerde.

Jan had weer een prachtige, goed begaanbare, route uitgestippeld die zelfs voor de fietsers met het minste uithoudingsvermogen met gemak kon worden volbracht.

Niemand kwam onderweg iets te kort; Jesse van hotel Hoog Soeren zorgde om de acht kilometer voor een uitgebreid aanbod van eten en drinken. Bernard V houdt niet van fietsen en hielp Jesse daarom met het uitdelen van voedsel en drank en het opzetten van tafels en stoelen op de pleisterplaatsen.



Er werd niet zoveel gefietst, wel uitgebreid genoten van eten en drinken en vooral ook van het met elkaar ontspannen doorbrengen in de prachtige omgeving.

Ieder jaar weer zijn de deelnemers enthousiast en beloven ons vrienden en kennissen over te halen volgend jaar ook in te schrijven voor deze tocht.

Wij gaan er voorlopig van uit dat in 2009 D.V. minstens 60 Hoog Soerenaren aan dit vooral sociaal belangrijke evenement zullen meedoen.

### 2) Vlaggen op Koninginnedag en 5 mei.

Het Bestuur van de Buurt en Belangenvereniging vindt ieder jaar weer dezelfde persoon bereid om op 30 april en op 5 mei de vlaggen op te hangen en 's avonds weer op te halen. Wij horen steeds weer hoe goed het is dat dit gebeurt.

Dit jaar genoot een deel van het bestuur de eer om Wim Bloemendal te mogen assisteren.

Wij hebben gezien hoe hij, schijnbaar zonder moeite, een ladder meedragend om de vlaggen op te hangen, als een soort een-mans processie door Hoog Soeren trok. En dat 4 maal in twee dagen!!!



Wij zijn Wim Bloemendal zeer erkentelijk voor het feit dat hij deze zware klus ieder jaar weer wil opknappen.

Wel zouden wij het op prijs stellen indien ook anderen zich eens zouden inzetten voor het vlaggen in Hoog Soeren.

Wij vragen daarom uw mening kenbaar te maken en antwoord te geven op de volgende twee vragen;

Vindt u dat Hoog Soeren 30 april en op 5 mei moet blijven vlaggen ?

Bent u bereid in dit kader, bijvoorbeeld eenmaal in 10 jaar, te assisteren ?

Reacties bij de redactie van het Pomphulletje, t.a.v. Cees Boss.

## **Mededelingen uit het dorp**



Op 26 april 2008 is overleden onze dorpsgenoot Dhr. J.C.A. te Lintum.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, familie en kennissen.

Wij wensen hen allen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op 3 juni 2008 is op negentigjarige leeftijd rustig in haar slaap overleden

Mw. Hendrika Johanna Westerwoudt-Schulmayer ( Rika). Wij betuigen hierbij ons medeleven aan haar familie, vrienden en kennissen en wensen allen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

## Nieuwe bewoners stellen zich voor.

### Op bezoek bij Marjolijn en Pierre Pinkse- Veen.

Het is overal groen en overdadig bloeien de rododendrons met prachtige roze en paarse bloemen. De weg naar Hoog Soeren is van een immense schoonheid. Het huis, waar Tonny Veen zolang met haar man gewoond heeft, is nu overgenomen door haar dochter Marjolijn en schoonzoon Pierre. Marjolijn formuleert het zo: "Het is leuk en raar tegelijk."



De omgeving is al zo lang bekend, omdat ze vroeger kampeerden in Assel en er heel veel plezierige herinneringen aan hebben. Ach, de jongens Keukens, Robbie en Han en Erik, dat is allemaal vertrouwd. Oorspronkelijk komen ze uit Amsterdam, maar verhuisden later naar het schattige Zuiderzeestadje Vollenhove waar de kinderen opgroeiden, naar school gingen en ze een heerlijke tijd hadden. Daarna werd Pierre directeur van het Thomas a Kempis College in Zwolle, een middelbare school voor vmbo t/m gymnasium. Zo kwamen ze in Zwolle terecht, waar ze tot nu toe hebben gewoond. Wat is belangrijk voor leerlingen op school, behalve het leren natuurlijk? Nou...het ontdekken van je talenten. Dat kan b.v. door het spelen van schooltoneel of muziek maken in een bandje of visagie, lekker tuttelen aan jezelf, weer iets heel anders. Het doet er niet zoveel toe wat, maar ontdek je passie ! Daar word je gelukkig van.

Pierre studeert inmiddels aan de fotovakschool in Apeldoorn, om zich na zijn pensioen (over 2 jaar) te gaan wijden aan de fotografie. Hij hoopt in 2009 het diploma te halen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar portretten en landschappen. Ook kan hij heel enthousiast worden van de architectuur van mooie gebouwen. Sport is ook belangrijk. Zelf doet hij aan fitness in de sportschool, maar kan ook uren wandelen.



Marjolijn werkt als cytologisch analiste in het Lukasziekenhuis. Ze bestudeert kankercellen in de brede zin van het woord. Drie dagen per week van 8.30 - 17.00 uur. Hele dagen turen door de microscoop. Of je vindt het geweldig, of je wordt er hartstikke gek van, zegt ze zelf. Nou het zal duidelijk zijn : Marjolijn vindt het al zo'n 18 jaar geweldig en is vast van plan, door te gaan tot haar pensioen.



Marjolijn houdt ook van lopen met de hond, vooral kleine weggetjes ontdekken. Met Detta, die ze al zo'n 50 jaar kent en ze heeft een verlangen, om de Pennine Way van het Peakdistrict naar de grens van Schotland te lopen. Maar voorlopig fietst ze van en naar haar werk. We dwalen nog even af naar leeftijd. Ach, je bent zo oud als je je voelt en daar zullen we het in Hoog Soeren wel mee eens zijn, lijkt me.

## Heruitgave boek over Hoog Soeren.

Omdat er nog veel vraag was naar de verhalen over het oude Hoog Soeren, hebben wij het boek “Terugblik op het oude heidegehucht Hoog Soeren” geschreven door mevrouw E.W. Langenbergh – Parqui, na overleg met de vorige uitgever, CODA, opnieuw in eigen beheer uitgegeven.

Het boek vertelt over het leven in Hoog Soeren gedurende de eerste helft van de vorige eeuw en is verlicht met vele foto's. Iedere inwoner van ons dorp zal er iets uit herkennen, mogelijk van het plekje waar je nu woont, of in ieder geval van de weg, waaraan je woont. Vooral voor de nieuwere bewoners is het bijzonder leuk de historie van zijn woonomgeving te beleven via de verhalen van de schrijfster, veelal vanuit haar eigen ervaringen. Ook is het een leuk cadeautje voor kinderen, kleinkinderen en overige familie en bezoekers van het dorp.



Het boek is te koop voor € 20,- bij de volgende adressen:  
Fam. Posthuma, Hoog Soeren 67, tel. 5191272  
Fam. Hülsmann, Hoog Soeren 125, tel. 5191210  
Fam. Keukens, Alverschotenseweg 46, Assel, tel. 5191504

## DE WATERPUT

Aan Soerenaren hoeven wij niet uit te leggen dat de waterput tegenover ons huis een bijzondere plek heeft in ons dorp.

De put is gegraven in 1863 in opdracht van Koning Willem III, en in 1927 is er in de put een elektrische pomp gemonteerd, die werd aangesloten op de nieuwe waterleiding die in opdracht van Koningin Wilhelmina in het dorp was aangelegd.

In 1959 is het pompgebouwtje met de reinwaterkelder naast de put in gebruik genomen. Daarbij werd de functie van de waterput overgenomen door een aantal diepe bronnen in het schoolbos.



In 1993 werd Hoog Soeren aangesloten op het Apeldoornse waterleidingnet, het water daarvoor komt van het pompstation aan de Amersfoortseweg.

De waterput en het pompgebouw hadden daarmee hun functie verloren, de VNB (later Vitens) liet de pompen en de filters weghalen en stelde het gebouw buiten gebruik.

Toen wij hier in 1997 kwamen wonen stond het gebouwtje er al wat verveloos bij.

In 2004 hoorden wij dat Vitens overwoog om het perceel met de waterput te verkopen.

Omdat wij wel heel graag ons mooie uitzicht wilden behouden hebben wij ons direct aangemeld als belangstellenden.

Pas kort geleden heeft dat ertoe geleid dat wij eigenaar zijn geworden van het gebouwtje en de waterput.

Het behoud van het uitzicht en de rust in onze buurt is de reden geweest om te proberen dit perceel aan te kopen.

Nu dat is gelukt is het ook zinvol om het gebouwtje weer een functie te geven.

Wij willen het gebouwtje gaan gebruiken als prive kantoor.

De kelderruimte daaronder is geschikt te maken om tzt. een biljart te plaatsen.

We zijn van plan om aan de voorzijde, in het bestaande kozijn, glas te plaatsen en een toegangsdeur te maken aan de zijkant.

De Gemeente heeft al laten weten dat het niet is toegestaan om het gebouwtje uit te breiden, en dat is ook niet onze bedoeling.

Wel willen wij het stalen hek grotendeels weg laten halen, om daarmee de waterput en het gebouwtje weer wat meer bij het openbare gebied te betrekken.

Als er dan eens wandelaars langs komen die even bij de put willen gaan kijken hoeft dat geen bezwaar te zijn, denken wij.

Vriendelijke groet,  
Tine en Bert Harleman  
Hoog Soeren 122



Het weggetje naar de waterput, meer dan 100 jaar geleden!



## Koninginnefeest 2008

Beste dorpsgenoten, (oud dorpsgenoten, kinderen, kleinkinderen, opa's en oma's)

Noteer alvast in uw agenda. **Zaterdag 30 augustus**

Want... zaterdag 30 augustus is het weer zover! Dan organiseren we weer een Oranje-feest op Hoog Soeren. We pakken de traditie weer op. En vieren het feest op de verjaardag van koningin Wilhelmina. We beginnen dit jaar 's middags wat later: rond 15.00 uur. Voor de kinderen zijn er veel leuke activiteiten. Ouderen kunnen o.a. weer jeu de boules spelen. We hopen dat u dit jaar de datum snel in uw agenda zet. Nodig kinderen en kleinkinderen vooral uit. Ook oud dorpsgenoten zijn natuurlijk van harte-welkom.

We hebben nagedacht over verschillende programma onderdelen, het staat nog niet vast, maar een voorlopige indeling ziet er als volgt uit:

- 1 *Officiële opening om 15.30 uur door burgemeester F. de Graaf! Dit staat vast! Onze burgemeester komt voor een wel heel bijzondere gebeurtenis, dat is nog een verrassing, maar u mag het zeker niet missen!*
- 2 *Buffet met koffie, limonade, oranjebitter en oranjekoek*
- 3 *Spelletjes voor de jeugd van 2 tot 18 jaar*
- 4 *Jeu de Boules voor iedereen van 18 tot 88... en ouder*
- 5 *Barbecue met muziek ♪ (!) & prijsuitreiking*

Het feest wordt weer gehouden op het weiland tussen het Zusterhuis en La Folie. We zorgen voor een grote daktent met daarin voldoende zitgelegenheid om op z'n tijd even uit te rusten en gezellig bij te praten. Ook de opening wordt in de tent gehouden. Bij slecht weer organiseren we ook activiteiten in de tent.

Ook dit jaar is er weer een BBQ. Graag horen we van te voren of u mee eet. Hiervoor kunt u het antwoordstrookje gebruiken.

Koffie en oranjekoek, oranjebitter en limonade wordt u aangeboden. De overige consumpties zijn voor eigen rekening (per consumptie € 1). De kosten voor de BBQ bedragen (exclusief de drankjes) € 10 p.p. voor volwassenen en € 5 p.p voor de kinderen.

*Het belooft een bijzondere dag te worden. We rekenen op uw komst.  
U mag het beslist niet missen!*

*Heeft u aanvullende ideeën? Wilt u helpen met de organisatie? Dan horen wij het graag!*

*Laat het ons even weten.*





## Koninginnefeest 2008

### Opgave Jeu de Boules & BBQ

Bel, mail of lever onderstaand antwoordstrookje in bij  
Krista Walter of Hanneke van der Velde.

Krista Walter, no 105  
[kwalter@xs4all.nl](mailto:kwalter@xs4all.nl)  
3560885 of  
06 53 57 84 41

Hanneke van der Velde, no 107  
8448885  
06 43 07 70 98  
[du\\_champs@hotmail.com](mailto:du_champs@hotmail.com)



-----  
Deelname/ opgave Jeu de boules (12- 88 jaar)

Naam:  
Adres:  
Aantal personen:



-----  
Deelname/ Opgave barbecue (voor iedereen)

Naam:  
Adres:  
Aantal personen personen:

Evt. Speciale dieetwensen: ..... (aantal pers. met dieetwensen: .....)

Wilt u gebruik maken van de barbecue? Het wordt vast errrrg lekker! De kosten zijn  
voor volwassenen € 10 en voor kinderen € 5, excl. drankjes.

Lever dit strookje in op Hoog Soeren 105 of 107 (postbus te bereiken via pad langs  
het Zusterhuis).

Graag ook vooraf betalen, door het bedrag in een gesloten envelop af te leveren op  
één van de hierboven genoemde adressen of door het over te maken op rekening-  
nummer 29 39 29 149

t.n.v. K.Walter/feestcommissie

## Nieuws van de zangvereniging



Bijna aan het einde gekomen van dit seizoen hebben we zaterdag 31 mei weer een rommelmarkt gehouden. Eerst leek het er op dat er dit jaar minder spullen waren ingebracht maar gaandeweg de laatste week kwam er zoveel bij dat we zelfs meer hadden dan andere jaren. Er is dan ook goed verkocht. De opbrengst is nog niet helemaal duidelijk maar het ziet er naar uit dat het iets meer is dan vorig jaar. Zo'n



rommelmarkt is altijd weer een berg werk. Vooral voor de rommelmarktcommissie die daar toch wel een paar maanden mee druk is. Toch is het elk jaar weer een happening waar we naar uitkijken. Als alles dan weer achter de rug is en het is allemaal goed verlopen en we hebben een goede opbrengst is dat een goed gevoel.



Het zangseizoen loopt weer naar het einde. Dinsdagavond 24 juni is onze laatste repetitie. We hebben een goed jaar gehad. We hebben goed gerepeteerd en dat werpt zijn vruchten af. Een paar keer optredens gehad die goed zijn verlopen. Helaas hebben we op dit moment nog maar 21 leden. Dat is een klein clubje maar het is nog goed te doen. Desalniettemin zou het fijn zijn nog wat meer leden te hebben.

Het nieuwe seizoen begint weer op 2 september. Waarna we op 12 september ons jaarlijkse uitstapje vieren. Wat het gaat worden weet alleen de feestcommissie. Wij laten ons graag verrassen.

Wij wensen iedereen goede zomermaanden.



## Tuinieren op Hoog Soeren en Assel

### Wat willen rozen?

Rozen stellen voorwaarden aan de grond en de plek waar ze worden neergezet. Ze houden van een open, luchtige ruimte waar de zon volop kan schijnen en waar een frisse wind door de takken waait.

Depressief worden ze onder de kroon van een boom waar er naast schaduw en drup ook nog de concurrentie is van boomwortels. Als die boom dan ook nog een eik of berk is mag je niets meer van de roos verwachten.

Wat de grondsoort betreft zijn rozen niet zo kieskeurig, ze groeien op klei, leem, zand en zelfs op veen; en ze houden van kalkrijke grond. Op kalkarme grond treden snel ziektes op, dus voor het planten de grond verbeteren met kalkrijke compost en voor de bemesting beendermeel of rozenmest gebruiken. De grond moet goed los zijn ongeveer 60 cm diep.

Rozen kan je niet opnieuw planten op een plek waar eerder rozen groeiden. Daar zitten aaltjes in de grond die de beworteling van jonge planten belemmeren. Plant daar eerst één of twee jaar afrikaantjes.

In het begin van het groeiseizoen moeten rozen worden bemest met verteerde stalmest of rozenmest.

Snoeien is niet zo moeilijk. Belangrijk is om op de bloeitijd te letten, die bepaalt namelijk het moment van snoeien. Rozen die voor de langste dag bloeien, in mei en juni, worden na de bloei gesnoeid, en die na de langste dag bloeien worden in maart gesnoeid. Terugsnoeien tot op een mooie zijscheut of een naar buiten gericht oksel-oog.. Hou per plant tenminste drie stevige takken aan en snoei die ver terug, zwakke groeiers dieper dan sterke, want snoei bevordert groei. Dood hout en dunne takjes altijd verwijderen. Vormen zich na de bloei ook bottels dan wordt het snoeien uitgesteld tot het eind van de winter.

Regelmatig uitgebloeide bloemen en bloemtrossen uitknippen net boven een goed ontwikkeld blad. Een beetje zorg levert zoveel mooiere rozen op.

Een tuin is niet compleet als de roos ontbreekt.





- Politie: Wijkagent de heer Polman.  
Alarmnummer: 112  
Melden niet urgente zaken: 0900-8844
- De buitenlijn: 0800-5802222
- Stadhuis op wielen: Woensdag van 14.00 u tot 14.30 u  
bij de brandweerkazerne.
- Boekenbus: Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u  
bij de brandweerkazerne.
- Oud papier ophalen: Elke tweede maandag van de maand.
- Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand van  
16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren.  
Ook gedurende de zomermaanden.
- Buurmannenborrel: Elke tweede maandag van de maand van  
17.00 u tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren.  
Eerstvolgende keer in september.
- Triënnale Officiële opening op 11 juni in Radio Kootwijk  
(de Kathedraal) en verder  
te bezoeken t/m 28 september.
- Koninginnefeest Op 30 augustus a.s. wordt er weer het  
Koninginnefeest van Hoog Soeren gehouden  
Op de akker achter het Zusterhuis.  
Meer hierover in dit nummer!