

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie:
C.S. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Mededelingen uit het dorp
- Nieuws van de zangvereniging
- Tuinieren op Hoog Soeren en Assel
- Voor uw agenda



Vliegenzwammen in Assel

Foto Joris van Riemsdijk

Herfst 2009

Van de Redactie

Deze zomer hadden we niet te klagen over het weer. Veel zon en daarbij ook voldoende regen maakte het tuinieren weer leuk. Ook de heidevelden om ons heen kleuren weer prachtig paars.



Het Oranjefeest was ook dit jaar dankzij de enthousiaste organisatoren een echt geslaagd evenement, dat ondanks het slechte weer de nacht ervoor, helemaal in de stralende zon gevierd werd.

Leuk en soms ook lastig zijn de wilde zwijnen, de herten, reeën en ook de toeristen in ons dorp. Maar hoe we gelukkig kunnen zijn is ook in dit nummer te lezen. De foto op de voorpagina, in Assel genomen, laat zien hoe mooi de herfst kan zijn. Geniet ervan in de komende maanden !

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma,
Âse van Riemsdijk Kreenen en Edith van Teeseling .

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail, maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking! Uiterlijk maandag 23 nov. 2009 .

Website: www.hoogsoeren.info

Deze site is opgezet om met onze tijd mee te gaan en de onderlinge communicatie en informatie te verbeteren. Maak er gebruik van.

Mededelingen van de Buurt- en Belangenvereniging



1) Ruimzicht (Pomphul)

De aanvraag voor een sloopvergunning is in april gepubliceerd en de sloopvergunning is nu verstrekt. Met de asbestsanering is op 17 augustus begonnen, dit zal ongeveer 2 weken in beslag nemen. Daarna wordt het pand gesloopt tot aan de beganegrondvloer. De vloer en de fundering worden weggehaald zodra de procedure voor de nieuwbouw en bestemmingsplan voltooid is. De sloop zal voor de omwonenden overlast opleveren, maar wordt volgens de projectontwikkelaar zoveel mogelijk beperkt.

2) Overlast van herten en reeën via het golfterrein.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden over schade door de herten die via het golfterrein Hoog Soeren binnenkomen heeft het bestuur aan de Veluwe Golfclub een brief geschreven.

In deze brief hebben wij aangegeven dat wij in Hoog Soeren weliswaar over het algemeen natuurliefhebbers zijn maar dat de schade onder andere aan de bieten van boer ten Bosch, niet acceptabel is. Wij hebben de Golfclub verzocht om het experiment met de vrije doorgang voor herten en reeën te beëindigen. Wij verzoeken u eventuele overlast aan ons te melden zodat wij dat aan het bestuur van de Golfclub kunnen doorgeven.

3) Onverharde wegen

Volgens afspraak is een kleine werkgroep, bestaande uit Wim Arentsen en Jan Koning, begonnen met het vervolg van de in de Dorpsvisie beschreven wens om de staat van de onverharde wegen te verbeteren.

Na overleg met de gemeente is de afspraak gemaakt dat op korte termijn begonnen wordt met een proef waarbij materiaal gebruikt wordt dat beter en langer voor goed begaanbare onverharde wegen zorgt. De weg voor het kerkje langs is het eerst aan de beurt.

4) "Stad en Land"

Er is van de gemeente Apeldoorn een notitie bij het bestuur binnengekomen. De notitie brengt in beeld hoe de stad en het landelijk gebied elkaar kunnen versterken en wat het college hieraan wil doen. Voor geïnteresseerden is hierover te lezen bij de balie Bouwen en Wonen of op de website

www.apeldoorn.nl/stadenland

Ook kunt u van 10 sept. t/m 7 oktober 2009 uw reactie op de notitie indienen bij het college van B & W Apeldoorn .

Hoog Soeren "Rijksbeschermd Dorpsgezicht"

De Buurt- en Belangen Vereniging Hoog Soeren (BBV) ontving in juni de mededeling dat het ministerie van O, C en W de wettelijke procedure is begonnen tot aanwijzing van Hoog Soeren als Rijksbeschermd Dorpsgezicht, om zo het cultuurhistorisch karakter van ons dorp te beschermen en behouden. Deze mededeling komt niet onverwacht.

Op de Algemene Leden Vergadering van 1 april jl. heeft het bestuur van de BBV aangegeven dat "de procedure er aan staat te komen".



De procedure houdt in dat aan de gemeenteraad en het College van B&W gevraagd is hierover te adviseren aan het ministerie. Dit advies kan het ministerie weliswaar naast zich neerleggen maar is in de besluitvorming van groot belang. De wethouder van Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven dat het advies dat de gemeente zal geven vooral bepaald zal worden door het feit of er draagvlak is onder de inwoners van Hoog Soeren.

In een gesprek met de gemeente Apeldoorn heeft het bestuur van de BBV aangegeven dat nog niet zo lang geleden deze kwestie ook al speelde en dat de bevolking in Hoog Soeren toen in meerderheid tegen de status van Rijksbeschermd Dorpsgezicht was. Hoewel de situatie bij een Rijksbeschermd Dorpsgezicht weliswaar niet veel verschilt van de huidige situatie, verwacht toch menigeen extra regeldruk, en ook dat deze status een verhoging van het aantal toeristen in Hoog Soeren zal veroorzaken en daarmee de al bestaande parkeeroverlast onaanvaardbaar zal vergroten.

Op maandag 26 oktober organiseert de Gemeente een informatieavond in Hoog Soeren (U krijgt t.z.t. nog een uitnodiging voor deze avond). Alle aspecten die samenhangen met de status van Rijksbeschermd Dorpsgezicht komen daar aan de orde en iedere inwoner krijgt de mogelijkheid vragen te stellen en zijn/haar mening te geven. Om er nu voor te zorgen dat op die avond ook echt zoveel mogelijk antwoorden gegeven kunnen worden, heeft het bestuur van de BBV de gemeente toegezegd van tevoren alvast uw vragen en zorgpunten voor hen te inventariseren, zodat zij goed voorbereid kunnen verschijnen. Zo is de gemeente bijvoorbeeld nu al bezig mogelijke oplossingen te zoeken voor de parkeeroverlast.

Wij verzoeken u daarom Uw mening, vragen, zorgpunten over dit onderwerp via een van onderstaande methodes aan ons te sturen. Wij hebben op de *Hoog Soeren website* een plek geopend waar al deze vragen (anoniem) verzameld worden, niet om ze daar te beantwoorden of te bespreken, maar wel om u te inspireren, en u te laten zien wat er al genoemd is. Om de Gemeente de tijd te geven één en ander uit te zoeken voor de 26e oktober moet Uw bijdrage wel voor 5 oktober binnen zijn. Dan sturen wij op die dag de totale set door aan de Gemeente.

Wij ontvangen uw bijdrages bij voorkeur via een e-mail (hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com) of via de Hoog Soeren website (www.hoogsoeren.info), maar natuurlijk mag het ook schriftelijk naar: Hoog Soeren 116, 7346AG, Hoog Soeren of mondeling aan één van de bestuursleden.

Mededelingen uit het dorp

- Afscheid van mevrouw Kamerling als voorzitter van het stembureau.
- Op de grens van oorlog en vrede (dagboekfragment van mevrouw J.C. Parqui-Malcomesius).
- Verslag van het Oranjefeest.

Afscheid van mevrouw Kamerling als voorzitter van het stembureau.

In 1971 zijn de heer en mevrouw Kamerling vanuit Rotterdam naar Hoog Soeren verhuisd, om hier hoofdonderwijzer en onderwijzeres van “het schooltje” te worden. Veel kinderen, inmiddels volwassenen, zijn dus uit de school van deze onderwijzers. Ze hebben er beiden goede herinneringen aan, maar daar gaat het nu niet over. Het hoofd van de school moest in die tijd ook voorzitter zijn van het stembureau. Immers er werd gestemd in een klaslokaal ! Nu was het echter zo dat meneer Kamerling een cursus pedagogiek volgde in Zwolle en het te druk had voor bovengenoemde functie. Hij vroeg of zijn vrouw deze positie mocht innemen en daar kregen zij toestemming voor. Dus vanaf 1972 is mevrouw Kamerling bereid geweest deze functie te vervullen.



Hoe ging het vroeger?

Eerst moest de dag voor het stemmen het lokaal leeggeruimd worden en 's avonds zorgde de gemeente voor de stembokjes. Vanaf 's morgens 8 uur was het lokaal open tot 19.00 uur. Daarna werden de stemmen geteld en naar de gemeente Apeldoorn gebracht. Daar werd dan alles gecontroleerd (wachten op je beurt, ongeveer 90 stembureaus). Terug naar Hoog Soeren, het klaslokaal leegruimen, bankjes weer terug in de klas en dat alles voor 50 gulden. Ja ja...en dan waren er nog mensen die dachten dat je er rijk van werd.



Toch was het wel een leuk baantje, het was gezellig met elkaar en vaak zaten er mensen lekker te kletsen, namen soms koekjes of gebak mee.

De commissie bestond aanvankelijk uit drie personen. Voorzitter dhr. Huizinga, dan mevrouw Coevoet en mevrouw Kamerling.

Tot je 70^e jaar mocht je voorzitter zijn en na het aftreden van de heer Huizinga volgde mevrouw Kamerling hem als voorzitter op tot nu toe.

Nog een leuk voorval was dat mevrouw Coevoet (inmiddels overleden) niet hield van het communisme. Toen er toch een keer 1 stem op die partij werd uitgebracht legde ze dat stemformulier zo ver weg dat niemand het zag .

Zo....probleem opgelost !

Toen het “schooltje “in 1983 werd gesloten moest er uitgeweken worden naar andere locaties zoals het Kerkje, daarna Ruimzicht, het Jachthuis en de veldschuur naast de Brandweer. Na de nieuwbouw van de brandweer werd dit de permanente locatie. Het wandkleed aan de muur, gemaakt o.l.v. zuster van Amstel , trekt nog steeds de aandacht. Iedereen borduurde zijn eigen huis .

Zo, we ronden het gesprek af en Loes Kamerling vertelt nog dat in overleg met de gemeente Apeldoorn voor goede vervanging wordt gezorgd in de hoop dat dit het gezelligste stembureau blijft .

Hierbij willen we mevrouw Kamerling hartelijk danken voor de vele jaren dat zij deze functie voor Hoog Soeren heeft vervuld!



OP DE GRENS VAN OORLOG EN VREDE

Door het opruimen van de munitie in onze tuinen komend najaar, vond onze dorps-genote mevrouw Heidi Langenbergh een dagboekje van haar grootmoeder, mevrouw J.C. Parqui-Malcomesius (1872-1950) , die daarin schreef:

16 april 1945

"Het was een nacht vol schoonheid en duivelsche kracht!

Het bos achter ons langs de Klinkenberg en Kruisjesdal zat vol bunkers met munitie. Zelfs was er een verharde weg door Kruisjesdal voor vervoer aangelegd.

Om tien uur 's avonds zou deze munitie opgeblazen worden.

Peter Groeneveld had in de hoek van onze tuin een open loopgraaf gegraven volgens aanwijzing van de luchtbeschermingsdienst. Half tien ging ieder naar zijn schuilplaats.

Aan het eind van de avond kwam er Duitse versterking met kanonnen. Ze wilden Soeren verdedigen. Men plaatste de kanonnen bij het Jachthuis, zodat alle toegangswegen bestreken konden worden. Opeens hoorden we geweldig brullen en schreeuwen, er was iets gaande! De Duitschers keerden de kanonnen, vluchtten en lieten alles achter. Toen de officieren hoorden dat de munitie opgeblazen zou worden, begrepen ze dat er van Soeren niets meer zou overblijven. 't Was de grootste munitie-opslagplaats van Nederland.

Nooit zal ik deze nacht vergeten. Het was een prachtige nacht en gelukkig niet koud. Peter zette alles in 't huis open, doofde het vuur en had verder de leiding. We lagen plat op de grond in de loopgraaf en kropen af en toe als wormen over de bodem.

Toen 't heel donker was stak Peter zo nu en dan eens een lucifer aan. Opeens riep hij: "Kruip zo gauw mogelijk naar de andere kant, er valt een handgranaat in de loopgraaf." Het bleek later een zwaar, groot, zwart stuk ijzer te zijn.

De grootste bunker geen 5 minuten van ons af met zware munitie was gelukkig onschadelijk gemaakt. De ondergrondsche had alle draden weten door te snijden, anders hadden we 't niet overleefd. Een humoristisch moment was, toen we ontdekten dat we allen onze beste kleren aan hadden waar we al die jaren zo zuinig op geweest waren. De loopgraaf waarin Peter, Mies en ik de nacht van 16 april doorbrachten van 's avonds half 10 tot 's morgens 5 uur was een ware hel. De aarde schudde, vlammen schoten omhoog, kogels en andere projectielen floten over onze hoofden. En we hoorden steeds vluchtende Duitschers."

(Peter Groeneveld en zijn vrouw Mies Bloemendaal waren in de oorlogsjaren huisgenoten van mijn grootmoeder in de Roode Pan.)

NA DE BEVRIJDING

Eveneens uit het dagboekje van mijn grootmoeder.

“Nauwelijks was de oorlog voorbij of kleinzoon Jan kwam in de Roode Pan logeren. Steeds trok hij met zijn Soerense vrienden er op uit en rijk was de buit die ze meebrachten. Alles was van hun gading, want de Duitschers waren overhaast gevlucht, allerlei achterlatend. Op het wegje naar ons huis stond een prachtig hotelfornuis maar natuurlijk vernield. Ook de Canadezen hadden met royale hand, zoals draad om verlichting aan te brengen, achtergelaten en nog veel meer andere artikelen die voor onze jongens van veel belang waren.

Steeds kwamen ze thuis zwoegend onder hun rijke vangst. Om mijn huis was een web van draden aangebracht van de ene spargroep naar de andere, over het hele terrein. Ik begrijp nog niet hoe ze het klaarspeelden.

‘t Ging alles goed totdat ze zo vertrouwd raakten met de gevonden munitie, dat ik geen rust meer had. Verbieden hielp niet, want de ouders en volwassenen deden even hard mee.

Nooit zal ik vergeten de schrik, toen ik met bezoek rustig thee zat te drinken in de hoge koepel. Wij trokken er ons niets van aan dat onder de koepel, die op betonnen palen staat en omgeven is door bloeiende heesters, de jongens zich vermaakten. Maar opeens trok rondom de koepel een rookgordijn op waardoor we geheel van de buitenwereld werden afgesloten. ‘t Gaf de indruk dat de koepel in brand stond.

Hevige schrik voor de bezoekers! Ik was al gewend aan allerlei verrassingen van de jeugd die in oorlogstijd niet veel goeds geleerd had.

De jongens werden steeds baldadiger en brachten nu telkens projectielen mee die zij lieten ontploffen. Eens op een avond stond ik met Mies in de uitbouw toen er plotse-ling van tussen de struiken een slag kwam die men in Apeldoorn kon horen. De klok stond stil op half acht. We stonden verstijfd toen we niets meer hoorden en geen jongens zagen. Kort te voren hadden we een clubje jongens gezien. De gedachte vloog mij door het hoofd, zouden ze dood zijn? Een poosje later kwamen ze doodsbleek binnen. Toen stond mijn plan vast. Ik wilde de verantwoording niet langer dragen voor Jan en vroeg aan de heer Braat, mijn buurman, die de volgende dag met zijn auto naar Den Haag zou gaan, hem mee te nemen. Voor Jan zelf was de pret er ook af. Hij pakte zijn koffertje en verzamelde zijn schatten die hij voor thuis wilde meenemen. Ik oordeelde ‘t nodig een beetje te schiften temeer de chauffeur dringend verzocht had geen gevaarlijke dingen mee te nemen. Vriend Henk Schipper bood aan hem uitgeleide te doen. Daar alles na het vertrek van de Canadezen in militaire kleding rondliep die de Canadezen achtergelaten hadden -zoals de tekening aangeeft- zag ik het stel gaan over het smalle wegje naar de auto. De Soerense jeugd was evenwel nog niet afgeschrikt. ‘t Eind was dat Henk zijn hand verminkte en een wijsvinger mist.“



Heidi Langenbergh



Oranjefeest -2009



Foto Pierre Pinkse

Zaterdag 29 Augustus was het weer zover: het inmiddels jaarlijkse Oranjefeest op het landje tussen het Zusterhuis en La Folie. Onder de enthousiaste leiding van Krista, met onmisbare hulp van Pier, Hanneke, Klaas, Wouter, Marlies, Jesse en natuurlijk onze Vrijwillige Brandweer, was er weer van alles voorbereid opdat jong en oud Hoog Soeren zich kon vermaken - dit alles ter nagedachtenis aan de verjaardag van wijlen koningin Wilhelmina. Zoals gewoonlijk hadden de thuisblijvers geen gelijk, want het was weer fantastisch!

De weergoden hadden goed gekeken op het buienradar, en waren ons daarom gunstig gezind: vlak voor drie uur hield het op met spetteren, en de rest van de middag werd het steeds stralender. Er was een mooie opkomst met bijna 100 mensen. Menigeen keek verbaasd om zich heen: zoveel onbekende gezichten: niet alleen nieuwe bewoners, maar er was ook aardig wat aanhang, kinderen en kleinkinderen meegekomen, onder het motto: hoe meer zielen hoe meer vreugd. En zo was het ook.

Terwijl de jonkies druk waren met tal van spelletjes was er voor de ouderen de traditionele jeu-de-boules wedstrijd. De competitie werd bekwaam gestuurd door Hessel, die hier en daar nieuwe regels introduceerde. De rondes pruttelden gezellig voort, totdat het duidelijk werd dat er een serieuze prijs te verdienen was; hierop werden de ballen met meer aandacht en venijn geworpen. Uiteindelijk bleken Wim en Jantien daarin het meest koelbloedig: terechte winnaars.

De brandweer had naast hun bekende waterballet spelletjes en ritjes in de brandweerauto ook enkele demonstraties voorbereid (dat ze daarvoor de duinen in Schoorl in de hens zouden zetten was bij de organisatie niet van te voren bekend). De ietsje geblakerde keukenhoek op het veldje leek op het eerste gezicht een enigszins dubieuze bruine kroeg, maar toen deze na een kleine ingreep van Jan in lichterlaaie stond was het duidelijk dat men in dit café het begrip vuurwater iets te letterlijk nam. Mocht u het gemist hebben.... gooi nooit water bij een pan met gloeiend hete of brandende olie. Ook kunt U beter niet uw oude camping-gas bommetje in uw kampvuurtje leggen. Spectaculair en leerzaam. Dank ook aan de Apeldoornse collega's die, omdat een flink aantal van onze Soerense spuitgasten in Schoorl nodig waren, ongepland direct bereid waren een handje te helpen



Dankzij de genereuze medewerking van Hotel Hoog Soeren en Hotel Oranjeoord was er een hoop lekkers te nuttigen.

Dank aan Jesse en Derk! Gelukkig was er geen arbeidsinspectie om de enthousiaste, bekwame maar vooral ook jonge barbediening

onmiddellijk naar huis te sturen: goed gedaan

Tessel, Gijs en anderen! Achter de BBQ werkten Klaas, Ton en Martine zich in het zweet, en met succes, te oordelen naar de maar niet korter wordende rij waar menigeen voor een tweede, derde of vierde keer aansloot.



Foto Pierre Pinkse

De invallende schemer en frisse avondlucht dreef de meesten alras tevreden, met de buiken vol naar huis. Maar de brandweerlieden bouwden een kampvuurtje en zo werd het nog een gezellige avond, waarin de belevenissen van die dag nog eens de revue passeerden. Toen ongeruste partners begonnen te bellen waar hun wederhelften bleven, was het echt tijd om te sluiten. Het was mooi!

Nieuws van de zangvereniging



Dinsdag 1 september zijn we weer begonnen met een nieuw zangseizoen. Het was fijn om in de zomer een stop te hebben, maar nu hebben we er allemaal weer zin in.

Op zaterdag 5 september hebben we samen een gezellige dag. Riet Knol heeft haar tuin beschikbaar gesteld. Enkele dames hebben toegezegd een taart te bakken en er is gelegenheid mee te doen aan een spelletje jeu-de-boules. We zullen de dag af sluiten met een gezamenlijke maaltijd.

In oktober zullen we weer beginnen met het kerstrepertoire. Het is altijd weer een uitdaging om weer iets nieuws in te studeren. Als je met zo'n nieuw stuk begint heb je in het begin altijd het gevoel 'dit is te moeilijk, dit gaat niet lukken'. Maar als je dan gaandeweg merkt dat je het steeds meer gaat beheersen geeft dit een goed gevoel. Bij een moeilijk stuk duurt het doorgaans best wel lang voordat het er helemaal 'in' zit. Ook bekende stukken hebben wel weer even tijd nodig.



In maart staat nog een optreden in de planning in 'de Drie Ranken'. Wij zullen hier medewerking verlenen aan een zangdienst. Wij hopen weer op een goed nieuw zangseizoen.

Tuinieren op Hoog Soeren en Assel

GELUKKIG

Mijn dochter heeft een klein tuintje: vier bij zes meter. Maar hij is wel verschrikkelijk hoog. En zo is het. Ontevreden mensen rekenen in vierkante meters, tevredenen in kubieke meters. Laatst was ik heel tevreden en moest ik daaraan denken, ik bedacht er zelfs nog een dimensie bij, namelijk tijd.

Vier seizoenen per jaar en telkens een ander soort jaar, zoals afgelopen winter met sneeuw en ijs. Het duizelt je van de mogelijkheden en toch maak je er nog geen honderd bewust van mee. Van jeugd tot ouderdom is voor ons één enkele cyclus. Een tuin begint elk jaar weer opnieuw. Ieder jaar, elke dag, ieder uur anders, van plek tot plek en van blauwe lucht tot regenbui.

Alle zintuigen worden door een tuin bespeeld: kleur, vorm, bladeren, geruis van water, storm en vogels. Smaak van de vruchten, de geur van de zomer en de herfst. De dans van bijen, vlinders en muggen. Een tuin is eten en drinken, liefde en vriendschap.

Het is werken om uit te rusten, luieren om weer fris aan de slag te gaan.





VOORAANKONDIGING

De warme zomer loopt ten einde en in de tuin beginnen de bladeren al te verkleuren. Nog even en de herfstasters staan in bloei...

De Tuinclub Hoog Soeren organiseert een

DRIE-DIMENSIONALE DIAVOORSTELLING OVER ENGELSE TUINEN

op donderdag **12 november 2009** in de kapel in Hoog Soeren aanvang 20.00 uur.
De voorstelling wordt verzorgd door de heer Piet Boersma uit Emmeloord.

Wij nodigen alle inwoners van Hoog Soeren en Assel uit voor deze bijzondere voorstelling. Introduceés zijn ook van harte welkom. De toegang bedraagt € 7,- per persoon inclusief een kopje koffie.

U krijgt in oktober 2009 nog een uitnodiging voor deze avond.

NOTEER DEZE DATUM IN UW AGENDA!!!!

Mary Kühne en Birgit Brandsma



| | |
|-----------------------------------|--|
| Politie: | Wijkagent de heer Polman. Alarmnummer: 112 Melden niet urgente zaken: 0900-8844 |
| De buitenlijn: | 0800-5802222 |
| Stadhuis op wielen: | Woensdag van 14.00 u tot 14.30 u bij de brandweerkazerne. |
| Boekenbus: | Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u bij de brandweerkazerne. |
| Oud papier ophalen: | Elke tweede maandag van de maand. |
| Buurvrouwenborrel: | Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren. |
| Buurmannenborrel: | Elke tweede maandag van de maand van 17.00 u tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren. |
| Beschermd dorpsgezicht | Op 26 oktober a.s. is er `s avonds in Oranjeoord een bespreking met alle inwoners over het voorstel Hoog Soeren aan te wijzen als Rijksbeschermd Dorpsgezicht. |
| Lampionnenoptocht | Op 11 november a.s. zal Krista Walter weer een Lampionnenoptocht voor de jeugd organiseren. |
| Diavoorstelling Engelse tuinen | Op 12 november a.s. zal er in de kapel van Hoog Soeren een bijzondere 3-dimensionale diavoorstelling Engelse tuinen worden vertoond (entree 7 euro) |
| Sinterklaas | Lea en Jesse Pieck-van Weezel organiseren een Sinterklaasfeest voor de jeugd(verder bericht volgt) |
| Kerstviering | Lucré Hülsmann zal dit organiseren. |
| Oliebollenuur | Hanneke van der Velde en Krista Walter bakken op 31 december oliebollen, om tussen 5 en 6 uur `s middags samen met dorpsgenoten gezellig over het "oude jaar" te praten |