

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie
C. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Mededelingen uit het dorp
- Nieuwe bewoners stellen zich voor
- Nieuws van de Zangvereniging
- Tuinieren op Hoog Soeren en Assel
- De Pollepel
- Voor uw agenda



WINTER 2010

Foto Pierre Pinkse

Van de Redactie

Van een grillig najaar vallen we al vroeg in een echte winter met sneeuw en vorst.

Typisch hollands speelt het schaatsen op natuurijs en alle speculaties over een Elfstedentocht weer een rol in het nieuws.



In deze kerstmaand wordt weer een Kerstcafé georganiseerd op 18 december van 15.00 tot 17.00 uur in de kapel van Hoog Soeren.

Ook de kerkdienst op Kerstavond 24 dec. zal in de kapel van Hoog Soeren worden gehouden. Aanvang 20 uur. (deur open 19.30 uur)

In dit nummer is de laatste bijdrage van Âse (tuinieren op Hoog Soeren en Assel) te lezen. Na 12 jaar als bestuurslid van de redactie haar bijdrage te hebben geleverd, heeft ze helaas besloten te stoppen. We hebben Marjolein Pinkse-Veen bereid gevonden om zitting te nemen in de redactie.

Deze bestuurswisseling hebben wij op een vrolijke manier met koffie en gebak gevierd met dank voor het vele werk dat Âse voor het Pomphulletje heeft gedaan.

Wat het komende jaar zal brengen is moeilijk te voorspellen, maar één ding staat vastde Buurt- en Belangenvereniging van Hoog Soeren en Assel bestaat **negentig jaar**. Reden om dit jubileum op een passende manier te vieren. Lees dit blad om op de hoogte te blijven!

In verband met de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari 2011, gaat de buurvrouwenborrel op 5 jan. 2011 *niet* door!



Wij wensen u allen fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond 2011 toe.

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma, Marjolein Pinkse en Edith van Teeseling.

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail, maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking ! Uiterlijk 1 maart 2011

Website: www.hoogsoeren.info

Mededelingen van de Buurt & Belangenvereniging



Van het Bestuur

- 1) In 2011 bestaat de Buurt en Belangenvereniging 90 (negentig) jaar. Dit is een goede reden om in 2011 iets speciaals te doen. Wij vieren dit lustrum in juni op Haslo. Veel mensen hebben de feesten op Haslo in de jaren 1980 en 2004 meegemaakt en kunnen vertellen over mooie feesten in een prachtige omgeving. Wij zullen de datum, zodra bekend, op de website zetten. Wij gaan er vanuit dat er veel suggesties over de invulling naar voren worden gebracht en vooral ook dat veel mensen daadwerkelijk steun zullen verlenen. Via onze website, www.hoogsoeren.info, zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden en kunt u uw suggesties en hulptoezeggingen geven.
- 2) Op 9 november j.l. was wethouder Wegman voor een kennismakingsbezoek in Hoog Soeren. Dat was een goede gelegenheid om met hem over een aantal actuele zaken te praten. Wij hebben met hem over de volgende zaken gepraat: de verkeersoverlast en de parkeerproblematiek in de kern van ons dorp; de puinhoop van wat ooit Ruimzicht was en die maar niet opgeruimd wordt; de problemen rond het terras van Hotel Hoog Soeren; onderhoud van de wegen; onze wensen voor een kinderspeelplek/ontmoetingsplek en de voortgang van het AED project. Wij denken dat door dit bezoek de lijnen naar het gemeentehuis nog korter worden.
- 3) Op 16 november had het bestuur het jaarlijkse overleg met voor ons belangrijke gemeenteambtenaren. In dit overleg worden zaken besproken die voor het leven van alle dag van belang zijn. Wij kennen via dit overleg de ambtenaren en kunnen vaak snel bij hen terecht om zaken op te lossen of recht te zetten.
Ter sprake kwamen:
 - a) het onderhoud van de wegen en de afspraak om op een aantal plaatsen grind/leem op te slaan om kuilen en gaten in de wegen snel zelf te kunnen vullen. Overigens is een telefoontje naar de buitenlijn vaak al voldoende om problemen met de onverharde wegen opgelost te krijgen. Het bestuur controleert regelmatig of het wegonderhoud voldoende is.
 - b) de wijkagent doet wat vaker tijdens de autosurveillance Hoog Soeren aan.
 - c) de organisatie van de komende wintermarathon: over de overlast zullen wij opnieuw met de gemeente en de organisatoren gaan praten.
 - d) het achterstallige onderhoud aan het wandelpad in Hoog Soeren.
 - e) het staken van de bezorging per post van het Stadsblad in Assel.

- 4) Het AED apparaat. Begin december zal de AED aan het pannekoekenhuis Berg en Dal geïnstalleerd worden. Wij hebben gekozen voor een systeem waarbij mensen die de cursus spoedeisende hulp gevolgd hebben, via een SMS bericht opgeroepen worden om de hulp via het AED apparaat uit te voeren. Op de website, www.hoogsoeren.info zal de gang van zaken worden beschreven.
- 5) Rijksbeschermd Dorpsgezicht. Begin januari zal de minister waarschijnlijk de beslissing over Hoog Soeren, Rijksbeschermd Dorpsgezicht ja of nee, nemen. Zoals iedere inwoner van Hoog Soeren weet heeft de gemeente Apeldoorn in het advies naar de minister de mening van de Hoog Soerenaren vertolkt. Provincie en het Gelders Genootschap hebben zich echter uitgesproken vóór het Rijksbeschermd Dorpsgezicht. Het bestuur van de BBV wint advies in of het zinvol is in beroep te gaan indien de minister Hoog Soeren als RBDG aanwijst.
- 6) In dit Pomphulletje wordt uitgebreider ingegaan op het afscheid van Âse van Riemsdijk als lid van de redactie. Wij willen graag op deze plek onze dank uitspreken voor haar inzet gedurende ongeveer 12 jaar! en dan vooral voor de rubriek "Tuinieren op Hoog Soeren en Assel".
- 7) Overleg met het Kroondomein, i.c. Rene Olthof. Er is langzamerhand een traditie ontstaan om minstens 1 maal per jaar een gesprek te hebben met de Boswachter over zaken die zowel inwoners van HoogSoeren als het Kroondomein aangaan. Het doel van deze gesprekken is om de verstandhouding tussen de inwoners van Hoog Soeren en het KD goed te houden door op tijd mogelijke misverstanden weg te nemen. Op 30 november hebben wij dit overleg gevoerd en het ging daarbij over:
 - a) Het onderhoud van de Pomphul, dit zal jaarlijks worden schoongemaakt en worden ontdaan van slib door takken en bladeren. Ook het onderhoud van de houtwallen kwam ter sprake.
 - b) De mogelijkheid om stukjes grond van het Domein te gebruiken voor extra parkeerplaatsen en een speelplek voor kinderen.
 - c) Een waarschuwbord in de buurt van de kapel om wandelaars te waarschuwen dat de hekken tussen 15 september en tweede kerstdag dicht zijn.
 - d) De jaarlijkse excursie onder leiding van de Boswachter die dit jaar begin mei zal plaats vinden (als de bladeren licht, nog teer groen zijn)

8) Evenementen in Hoog Soeren.:

Het oliebollen festijn voor het dorp oudejaarsdag gaat niet door.

24 december, kerstviering in de kapel om 20.00 uur.

7 januari, nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Hoog Soeren om 20.00 uur

18 februari, boerenkoolmaaltijd

30 maart, algemene ledenvergadering van de BBV Hoog Soeren.



Mededelingen uit het dorp



Volgens de traditie werd op donderdag 11 november weer **het St. Maartensfeest** gevierd.

Dit jaar was het erg slecht weer maar onder leiding van Irma liepen bijna twintig kinderen dapper met lampionnen al zingend langs de deuren. Met het gewenste resultaat.

Toen de lampionnen verregenden en ook uitgingen begaf iedereen zich snel naar hotel Hoog Soeren waar ze een warm welkom en een heerlijk glaasje frisdrank kregen.

Met dank aan alle medewerkers was dit feestje toch weer een succes.

Bedankbrief

Even een klein berichtje, om te vertellen hoe dankbaar een mens kan zijn met zo veel aandacht, meelevendheid in alle vormen die maar denkbaar zijn!!!!!!!!!!!!!!

't Heeft me enorm geholpen bij de genezing, en 't gaat ook dankzij jullie erg goed met me..

WAT EEN OPSTEKER!!!!!!!!!!
Detta.

Herinnering aan goede burenen.

Het was 1964. Meinte Veninga kreeg een baan in Hoog Soeren bij het Kroondomein. Het jonge gezin, bestaande uit Meinte en Tini, verhuisde van het vertrouwde Friesland naar de Veluwe. Geen uitgestrekte landerijen en wolkenluchten, maar bomen, bomen, bomen.



Op de Steeg in de boerderij die nu de Dassenberg heet, vonden ze een nieuw thuis.

Kinderen werden er geboren, Eerst Titia, daarna Arjen en als laatste Pieter. Consultatiebureau was in die tijd in het Zusterhuis waar Dicky van Amstel de scepter zwaaide. Haar zorg maar ook haar bemoeienissen waren wel eens wat te veel van het goede voor de koppige Friezin.

In het begin was er een

aanpassingsprobleem, maar niet bij Meinte en Tini. Nog tijden lang bleef de naam Veninga onbekend in het dorp; ja, de Friezen die woonden hier wel.

De kinderen gaan naar het schooltje en Tini wordt 'zwemmoeder.' Mee met de bus naar het Sportfondsenbad. Als het Sinterklaasfeest in aantocht is, moet er door de moeders op toerbeurt een Sinterklaasfeest in elkaar gezet worden. De moeders van de Steeg...(en een uit Assel) produceren een toneelstuk en het jaar daarop een musical.



Tini wordt lid van de zangvereniging. Jaren achtereen haalt ze de donaties op die vrijgeveige Soerenaren het koor toezeggen en bakt cakes voor het kerstfeest dat de zangvereniging ieder jaar organiseert (inmiddels organiseerde) in de kapel voor de bejaarde inwoners van Hoog Soeren.



Ook nadat ze zelf niet meer zong, bleven Tini en Meinte betrokken bij de zangvereniging. Op iedere rommelmarkt en bij de voorbereidingen kun je hen vinden.

Tini lijkt met haar extraverte karakter de spil van alles, maar Meinte is degene die de koers uitzet. Als heit het niet wil, gebeurt het niet. Meinte is een man van weinig woorden, recht door zee en met groot gevoel voor onderkoelde humor. Fietsen en schaatsen zijn zijn hobbies. Op de Waschflesch was Meinte bij wedstrijden altijd de winnaar. En wie reed de rondjes het hardst? Het is een niet moeilijk te beantwoorden vraag.



In een bestuur zitten wilde hij niet, hand- en spandiensten verrichten dat wilde hij wel. Vele Pomphulletjes en andere missiven zijn door hem rondgebracht.

De tuinen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, waren in goede handen.

Meinte en Tini zijn trouwe en zorgzame helpers geweest voor menigeen hier in het dorp. Het gevoel dat je je medemens helpt in moeilijke tijden is bij hen een vanzelfsprekendheid. Daar wordt niet over gesproken, daar wordt alleen maar wat aan gedaan.

Mijn eerste herinnering aan Tini (en aan Detta!) is uit de eerste dagen dat ik in Hoog Soeren woonde. Op een ochtend staat een mevrouw (Tini) op het erf en zegt; "Ik heb gezien dat onze kinderen bijna even oud zijn, stuur ze maar eens". Het waren ook de woorden van Detta.



Onze kinderen hebben jaren met elkaar gespeeld. Tini's Pieter en mijn Thijs gingen op een dag 'op wereldreis'. Met een wigwammetje, boterhammen en limonade. De reis ging om de Enk. Als het te lang duurde voordat ze terug waren - ze waren 6 jaar oud - belde ik Tini, die dan aan het eind van haar tuin ging staan en de jongetjes met wigwam ontdekte in de buurt van Parqui. Twee moeders weer gerust gesteld.

Het is één herinnering uit een periode van 37 jaar goed

nabuurschap.

En nu is er een eind gekomen aan dat nabuurschap. Met het ouder worden, komen ook de lichamelijke mankementen. Het wordt dan tijd om het roer om te gooien. De heel mooie tuin, die in alle jaargetijden een lust voor het oog is, vraagt heel veel werk. Bij het appartement waar ze nu wonen, hebben ze een groot terras. De Veninga's kennende, zal dat volgende zomer al een klein lustoord zijn.

We zullen ze missen. Maar wensen hen veel geluk en welverdiende rust in de Steenbreek.

Elleke Aris.

Nieuwe bewoners stellen zich voor

Iris Mak en René v/d Stap wonen sinds 2009 in Hoog Soeren (nr. 126).

Iris (1965) woonde vroeger in Epe, maar had totaal niet door dat de omgeving zo mooi was. Niks bijzonders in ieder geval.

Het huis, waar zij nu wonen, is gebouwd rond 1870. Er staan ongeveer 10 dezelfde huizen in Nederland. Soms twee onder één kap, maar ook wel alleen de helft. Het waren echte boswachterswoningen. Het is een heerlijk rustig huis, met een heel eigen sfeer. Tijdloos ook.

Er zijn 5 poezen of eigenlijk 4 katers en 1 poes, waaronder 3 kleintjes, ja schattig natuurlijk.

Iris blijkt een vlotte vertelster. Ze is terug op de Veluwe en nu vindt ze het geweldig om hier te wonen. Ook houdt ze van wandelen en wild spotten. De eerste week, dat ze hier woonden, lag er een dode das in de schuur, een heel nieuwe ervaring.

Op haar twintigste vertrok ze naar Amsterdam, om Engels te studeren. Al gauw bleek dit een verkeerde keus en ze stapte over naar Rechten. Na haar propedeuse kreeg ze een baan bij Greenpeace.



Dat sprak haar aan, een baan met inhoud en ook opkomen voor onrecht . Bij Greenpeace denken mensen al gauw, dat je in een bootje zit en walvissen redt of in de top van een boom klimt, die anders omgezaagd dreigt te worden: ik ook hoor! Maar er is veel ander werk te doen. Het is een grote wereldwijde organisatie. Iris heeft zowel bij Greenpeace International als bij de Nederlandse afdeling gewerkt. Zo stelde ze onder meer budgetten op en onderhield contacten met medewerkers o.a. in New York, Barcelona en Denemarken. Dat soort werk, alles Engelstalig uiteraard. Ze heeft er wel 7 1/2 jaar gewerkt. Tot ze per toeval René ontmoete, een pas gescheiden vader van twee zonen, tijdens een borrel vrijdags na het werk. Eigenlijk had ze het wel gehad met de mannen, maar René veroverde haar totaal. 5 maanden later woonden ze samen. Eerst verhuisden ze van Amsterdam naar Amersfoort. Ze vonden een schattig huisje midden in het centrum, dat ze zelf helemaal verbouwd hebben. Het leven in Amersfoort was veel relaxter dan in Amsterdam en ze hebben er zo'n 10 jaar heerlijk gewoond en inmiddels zijn ze al 10 jaar getrouwd. Iris vond



ander werk bij Cadans, een bedrijfsvereniging en kwam met juridische zaken in contact. Het begon te kriebelen van binnen en ze besloot een plan op te stellen. Wat wil ik nog bereiken en hoe geef ik dat gestalte? Ze wist, ik wil mijn studie afmaken en ze ging terug naar de universiteit en... parttime werken. Leren, leren en stampen en doorzetten. Ze was zo gemotiveerd, dat ze afstudeerde in 2 jaar tijd. Wat een kanjer! Met de bul op zak had ze haar doel bereikt. Een geweldig gevoel!!

Tijd voor een verandering. En ze vroeg als advocaat een gesprek aan bij een advocatenkantoor in Apeldoorn. Ze mocht meteen blijven. Ja, wel heel bijzonder! René (1964) is volgens mij de tegenpool van Iris. Rustig beantwoordt hij mijn vragen, maar geen woord teveel. Hoeft ook niet, hij ziet er stoer uit en zet een heerlijke pot thee voor ons. Kijk daar heb je wat aan! René begon met de LTS richting timmerman en meubelmaker, werkte in de bouw, trouwde en kreeg 2 zonen. Inmiddels werkt René al 25 jaar bij de spoorwegen. Hij begon destijds bij de rangeerdienst. Wat zou dat nou zijn? Dan ga je met de goederentrein naar klanten, spullen afleveren, mijn fantasie slaat meteen op hol. Leuk treintje spelen.

Wat zijn je klanten? Nou cacao afleveren bij fabrieken en ook grint , vis en zand. Je rijdt met de bestuurder mee, dus niet zelf. René genoot ervan, het was een vrij leven, maar na 11 jaar kwam er een eind aan, door een reorganisatie. Jammer! Nu werkt René als senior treindienstleider. Goh denk je dan, en hij is nog zo jong.

Maar goed hij heeft nu wisseldiensten, want het spoor gaat door (Ja, daar weet ik alles van, dag en nacht !!!). Dagdienst, late dienst en nachtdienst. Ook werkt hij 2 weekenden achter elkaar en is dan een weekend vrij. Nu werd het tijd voor een ander huis en ze wilden graag buiten wonen. Zo kwamen ze in Hoog Soeren terecht en vonden dit huis. Ze wonen er naar hun zin. Het huis is niet groot , maar helemaal goed voor hen beiden... en de katten natuurlijk. Ook de mensen in de buurt zijn leuk. Iris zingt bij het koor van Hoog Soeren en René zit sinds kort bij de vrijwillige brandweer. In de keuken staat een prachtig fornuis, waar ze om de beurt gebruik van maken, in het weekend, want dat is hun gezamenlijke hobby: koken!!!



Ze hebben hun plek gevonden en willen hier nooit meer weg. Waar heb ik dat eerder gehoord???



Blikvangers onderweg

Wandelend langs de Molenweg in het Soerense bos, op zo'n twintig minuten van Soeren, wordt je blik getrokken naar een lang, smal water aan de rechterkant van de weg.

Dit was ooit een reigerskooi, oftewel een reigerskolonie of reigerij. Hier broedden ruim honderdvijftig jaar geleden vele reigers.

In de heidevelden hieromheen beoefenden de leden van The Royal Loo Hawking-Club de valkerij en joegen zij met hun valken op de reigers.

Kroonprins Willem (de latere koning Willem III) en zijn broer Alexander speelden een grote rol bij dit illustere gezelschap van valkeniers.

Dit gezelschap werd opgericht in 1839, maar ging reeds in 1855 weer ter ziele. Door de bevolkingsaanwas en de verkaveling van de woeste gronden gingen de mogelijkheden voor de valkenjacht verloren.

Echter in de tussenliggende jaren bloeide de oude traditie van de hofvalkerij op en rondom Paleis Het Loo.

In de middag keerden de reigers terug van hun visgronden aan de Zuiderzee, de IJssel of het Uddelermeer naar de reigerskooi. In de heidevelden rondom de kooi werden zij opgewacht door de valkeniers en hun valken.

Zij werden meestal bejaagd met twee valken voor een grotere kans op succes. Zij werden na de vangst niet gedood, maar geringd en weer losgelaten. Op de ring stonden jaar, plaats en valkenier van de vangst.

Nog vele jaren nadien werden er geringde reigers gevonden in Nederland.

Belangrijke valkeniers waren Jan Bots, Adriaan Mollen en Peer Bekkers. Zij hielden nauwkeurig alle gegevens van iedere jacht schriftelijk bij.

In 1847 werden de heidevelden langs de Soerenseweg geveild, op 22 april 1855 werd de laatste valkenjacht hier gehouden en op 10 juli 1855 kwam er een eind aan de The Royal Loo Hawking Club. De valken van het Loo gingen naar Artis in Amsterdam en Peer Bekkers ging met hen mee om voor hen te zorgen, hij kwam te wonen aan de Plantage Muidergracht.

Ook de reigers verlieten de kooi en vestigden zich elders. Wat ons rest is een idyllisch begroeid water dat stil ligt te glinsteren in de middagzon.



Bron:Kester Freriks, De Slechtvalk.



Sinterklaasfeest in Hoog Soeren



Zie ginds komt de stoomboot

Al was het dan niet met de stoomboot, vrijdag 3 december wist Sinterklaas toch wel ons dorp te bereiken.

Om 13.30 uur zaten alle kinderen en hun ouders, opa's en oma's al vol spanning te wachten in Hotel Hoog Soeren. Ondanks het drinken dat klaar stond en alle lekkers op de tafels werd er toch liever uit het raam gekeken of de goedheilig man misschien al in aantocht was.

Een CD met moderne Sinterklaasmuziek zorgde er voor dat iedereen in feeststemming kwam. Niet alleen de kinderen waren gespannen, ook menig volwassene was zenuwachtig



Hij komt, hij komt, de goede, lieve Sint



En ja hoor, plotseling stond er een Zwarte Piet door de ramen naar binnen te gluren. Iedereen was er stil van toen Sinterklaas naar binnen kwam schrijden. Zwarte Piet deelde veel pepernoten uit.

Sinterklaas had heel wat over alle kinderen in zijn grote boek staan. Hoe Sinterklaas dat allemaal wist? Sinterklaas vertelde ook nog dat Zwarte Piet een beetje zielig was. Met recht een zielepiet dus. Zwarte Piet had namelijk een zeer been en kon geen dansjes doen. Gelukkig waren er heel wat kleine hulppietjes die Zwarte Piet graag wilden helpen.

De zak van Sinterklaas

Nadat Sinterklaas zijn verhaal verteld had en voor iedereen een persoonlijke noot had, werden de cadeau's uitgedeeld. Dat was voor de meeste kinderen natuurlijk het spannendste moment. De allerjongsten vonden het allemaal reuze gezellig, maar begrepen nog niet helemaal waarom de andere kinderen zo opgewonden waren. Wacht maar jongens volgend jaar zijn jullie net zo zenuwachtig ☺.

Heel wat pepernoten verder en met rode konen gingen alle kinderen naar huis. Daar konden ze nog even nagenieten van deze bijzondere middag en moest er natuurlijk met het cadeau gespeeld worden.



Dag Sinterklaasje



Aan alles komt een einde, dus ook aan het Soerense Sinterklaasfeest. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. En voor je het weet is het jaar weer voorbij. En dan zijn wij zeker weer van de partij.

Irma Limberg

Nieuws van de zangvereniging



Met de pepernoten achter de kiezen op weg naar Kerst. Op de zangvereniging zijn we daar al een poosje mee bezig. Zodra het oktober is gaan we van start met het kerstrepertoire. Dit jaar hebben we weer mooie liederen op het programma voor de Kerstavond in de kapel.

Na de zomervakantie is het meestal een rustige tijd. In september hebben we nog een gezellige dag gehad, georganiseerd door onze drie tenoren. Het was prachtig weer en de fietspuzzeltocht kwam goed tot z'n recht evenals de barbecue die we ons goed lieten smaken.

We kijken al weer verder naar het nieuwe jaar. We beginnen weer op 11 januari met de repetities. We beginnen dan met koffie en er is dan gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Na afloop van de repetitie heffen wij dan met elkaar het glas op het nieuwe jaar. Er staan wat optredens in de planning in Casa Bonita en Randerode. De data zijn nog niet exact bekend maar het zal ongeveer april en mei zijn.



Ook over de rommelmarkt wordt alweer nagedacht. De datum is al bekend en wel op 28 mei 2011. Dit jaar iets vroeger i.v.m. Hemelvaart en Pinksteren.



Tuinieren op Hoog Soeren en Assel

HET ONUITSPREEKBARE



Ik sta altijd vol bewondering te kijken en te luisteren naar mensen die, zonder dat hun tong dubbelslaat, plantennamen uitspreken alsof het dagelijkse omgangstaal is; zoals 'Peoniamlokosewitschii', ik zou het zelfs niet proberen uit te spreken, maar 'pioenroos' ligt wat makkelijker in de mond.

Wel worden deze plantennamen over de hele wereld gebruikt. Niet alleen door wetenschappers, maar ook door plantenliefhebbers, die veel van planten en bloemen weten. Voor buitenstaanders die geen tuin hebben zijn de latijnse namen van planten met recht potjeslatijn. We kennen de planten meestal onder hun Nederlandse naam. Toch moet je een beetje verdiepen in het onuitspreekbare woord. Je gaat niet naar het tuincentrum om bijvoorbeeld te vragen naar een verbena, dat is als bij de slager vragen om vlees of de groenteboer om groente. Nu is de Hollandse naam van de verbena 'ijzerhard', maar de latijnse naam is meer gangbaar. Men zal dan ook vragen welke verbena je in gedachten hebt, want er zijn verschillende soorten van, zoals de Verbena Bonariënsis, om van de verschillende hybriden soorten maar te zwijgen.



Een correcte uitspraak is soms ook een probleem. Je kan soms onmogelijk weten of een klinker aan het eind van het woord lang of kort wordt uitgesproken. Zo is de verrassing dat het niet Clemátis is,

met de klemtoon op de tweede lettergreep, maar Clématis met de klemtoon op de eerste lettergreep. Het is niet leuk daar op gewezen te worden. Doe het omgekeerde en vraag: wat zijn dat voor mooie witte bloemen, dan is het aan de mooie witte bloembezitter de naam te noemen bijv. Gilleniatrifoliata of Houttuyniacordate. Weet je de namen niet zeg dan gewoon afrikaantje, en niet Tagetespatula, of grasklokje en niet Campanula rotundifolia.

Maak het jezelf gemakkelijk en geniet op jouw manier van alle prachtige bloemen en planten van gebroken hartjes tot vergeetmijnietjes.



De Pollepel

Parfait (ijsdessert) 6 pers.

Benodigdheden:

1 rijstring
4 eieren
100 gr. suiker
¼ liter slagroom
Cointreaux (dop)



1 grote reep pure chocolade (Verkade) raspen, schaven of hakken
Hulstblaadjes puur of melk of beide, ter versiering

Eigeel en suiker goed mengen tot het wit is
Cointreaux toevoegen
Eiwit heel stijf geklopt klaar hebben
Slagroom stijf

Dan het geheel voorzichtig mengen met houten of plastic spatel en in de rijstring doen – afdekken met folie en in de freezer 24 uur – kan ook langer.
Bij gebruik in heet water dompelen tot ijs iets loslaat dan op bord keren.

De geraspte chocolade er overheen strooien en de hulstblaadjes daarop verdelen.
Leuk voor het Kerstdiner!

Je kan er rode gemengde warme vruchtjes bij geven en amandel krullen

Veel succes!

Carin Hondius

P.s. De Pollepel gaat naar Hedi Posthuma





| | |
|---|--|
| Politie: | Wijkagent de heer Polman. Alarmnummer: 112 Melden niet urgente zaken: 0900-8844 |
| Gemeente- klachtenlijn | Telnr.: 14055 van 08.00 tot 17.30 u. |
| Stadhuis op wielen: | Woensdag van 14.00 tot 14.30 u bij de brandweerkazerne. |
| Boekenbus: | Vrijdag van 14.15 tot 14.30 u bij de brandweerkazerne. |
| Oud papier ophalen: | Elke 4e donderdag van de maand alleen in de blauwe container! |
| Buurvrouwenborrel: | Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren. Vanaf 2 febr. 2011. |
| Buurmannenborrel: | Elke eerste maandag van de maand van 17.00 tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren. |
| Kerstcafé | Op 18 dec in de kapel van Hoog Soeren Van 15.00 tot 17.00 uur |
| Kerkdienst | Op 24 dec in de kapel van Hoog Soeren Aanvang 20.00 uur (deur open vanaf 19.30). |
| Nieuwjaarsbijeenkomst | Op 7 januari 2011 in hotel Hoog Soeren Aanvang 20.00 uur. |
| Boerenkoolmaaltijd | Op 18 februari 2011 (nader bericht volgt). |
| Algemene ledenvergadering "B & B-vereniging" | Op 30 maart 2011 (U wordt nader geïnformeerd) |
| 90 jarig jubileumfeest "B & B-vereniging" | Rond 18 juni 2011 In Haslo |