

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie
C. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen uit het dorp
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Nieuwe bewoners stellen zich voor
- Blikvangers onderweg
- De Pollepel
- Voor uw agenda



Foto Pierre Pinkse

VOORJAAR 2011

Van de Redactie



De winter in deze streek heeft het landschap lang wit gekleurd. Ook de kou van de winter hebben we nog lang ervaren maar vaak wel met mooi helder weer.

Echter de afgelopen maanden werden vooral gedomineerd door de vele demonstraties van ontevreden, ongelukkige mensen in de landen van het Midden Oosten in hun strijd tegen de dictators. Nu al “de Arabische lente” genoemd.

Veel vriendelijker is onze lente, die nu gaat beginnen en de voorpagina laat al zien wat ons te wachten staat.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat het eerste Pomphulletje uitkwam. Daarom zal er in de maand Juni 2011 een lustrumnummer worden uitgegeven.

Ons verzoek aan u is om foto's van evenementen van de afgelopen jaren zoals bv. dauwtrappen, kinderfeesten, midzomerfeesten enz. ter beschikking te stellen.

(edithvanteeseling@chello.nl)

Er is een mooi boek uitgekomen, met veel fraaie foto's, over het kroondomein “Het Loo “ Het gaat voor een deel ook over Hoog Soeren en is zeer de aandacht waard. Verder in dit nummer zal Marjolijn er nog meer over vertellen.

Over de A.E.D., het kastje dat bij het restaurant “het Pannenkoekhuis” is geplaatst , is enige onrust ontstaan “*wat te doen*” in noodsituaties (hartstilstand of ritmestoornis) De instructies : eerst 112 bellen; de centrale sms` t degenen in Hoog Soeren die een cursus hebben gevolgd. Maar.....dat kan te lang duren!

Dus altijd 112 bellen en bij de bovenstaande procedure ook direct een ambulance laten komen (die is altijd nodig) .Ook onmiddellijk beginnen met hartmassage en mond op mond beademing (1 of 2 personen).

Misschien is er iemand in het restaurant die je kan helpen.

Het blijft altijd spannend, maar je doet iets.

Voor fietsliefhebbers: het fietsgilde- Apeldoorn gaat vanaf 3 mei a.s. weer wekelijks rijden in het zomerseizoen 2011.

Voor meer informatie: www.fietsgilde-apeldoorn.nl

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma, Marjolijn Pinkse en Edith van Teeseling.

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail, maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking ! Uiterlijk 1 juni 2011.

Website : www.hoogsoeren.info

GENIET VAN HET VOORJAAR EN FIJNE PAASDAGEN TOEGEWENST.

Mededelingen Bestuur Buurt- en Belangenvereniging



De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Buurt en Belangenvereniging wordt gehouden op **6 april**. De agenda is ongeveer gelijk aan andere jaren. Na het formele gedeelte komt de Evaluatie van het Dorpsplan aan de orde. Alle stukken voor deze vergadering krijgt u tijdig in de bus.

Bezuinigingen brandweer treffen Hoog Soeren (nog) niet. In de bezuinigingsronde van de gemeente Apeldoorn wordt de Brandweer in Apeldoorn en een aantal dorpen behoorlijk getroffen. Een reorganisatie heeft tot gevolg dat een aantal brandweerkazernes worden opgeheven. Wij zijn heel erg opgelucht dat de Brandweer van Hoog Soeren buiten deze reorganisatie blijft. Niet alleen omdat onze veiligheid midden in de bossen in gevaar komt zodra de Hoog Soerense Brandweer niet meer in functie is maar zeker ook door de centrale rol die de vrijwilligers van de Brandweer in het sociale leven in Soeren spelen. Wij zullen de verdere ontwikkelingen blijven volgen en de politiek blijven overtuigen dat onze Brandweer voor ons onmisbaar is.

Stadhuis op Wielen. Omdat het aanvragen van paspoort en rijbewijs slechts op het gemeentehuis kan (vingerafdruk enz.) heeft de gemeente Apeldoorn besloten het Stadhuis op Wielen per september 2010 niet meer te laten rijden. Deze mededeling komt rijkelijk laat, waarvoor onze excuses.

Ruimzicht. De situatie bij voorheen "Ruimzicht" blijft een aanfluiting ondanks pogingen van het Bestuur via "Beter Wonen" en de Gemeente Apeldoorn de verwaarloosde ruimte een beter aanzien te geven. Wij blijven druk uitoefenen en overwegen een ludieke actie en eventueel een minder ludieke actie om de impasse, die nog lang kan duren, te doorbreken.

RijksBeschermd DorpsGezicht (RBDG). Wij verwachten van de minister een beslissing in de kwestie "Hoog Soeren RBDG of geen RBDG". Intussen hebben wij de minister een brief geschreven waarin wij aangeven waarom wij helemaal niet willen dat Hoog Soeren een RBDG wordt. Deze brief staat binnenkort op de website van de BBV Hoog Soeren, www.hoogsoeren.info.



Bij **acute problemen met de wegen** kunt u het beste direct de buitenlijn bellen. (Telnr.: 14055 van 08.00 tot 17.30) Dit geldt ook bij gladheid. De ervaring leert dat er via de buitenlijn snel wordt gereageerd.

Mededelingen uit het dorp



In ons dorp zijn deze winter overleden :

De heer E. Vos

Mevrouw L. van der Linden (Let)

Bruno Pannekeet, hij werd 75 jaar en was 54 jaar Salesiaan van Don Bosco. Al deze jaren heeft hij zich met zijn kwaliteiten, toewijding en vol energie, in het spoor van Don Bosco, ingezet voor de jeugd en jongeren.

De afgelopen maanden is er ook een aantal mensen overleden die in Hoog Soeren hebben gewoond met name:

Mevrouw I. van Veldhuizen (Inge)

De heer G. de Bruin (Gerrit)

De heer M. Kamstra

Mevrouw L. Koning (Liesbeth)

Half februari overleed ons oud-plaatsgenootje Liesbeth Koning. Liesbeth was al jong actief in het begeleiden van jongeren in Hoog Soeren. Zij hielp oom Bart van Laar tijdens de zondagsschool en zuster van Amstel op de woensdagmiddagclub. Zij deed dat enthousiast en met verve: veel jongeren uit die periode hebben mooie herinneringen aan Liesbeth. Het bestuur van de Buurt-en Belangenvereniging blijft haar dankbaar.

Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van bovengenoemde personen en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Wandelen op de donderdagmorgen

Als de kerkklok donderdag `s morgens negen uur slaat, staat er, als het goed is, bij de schuren naast de kerk een aantal vrouwen, met of zonder nordic walking stokken. Zij maken zich op om een stevige wandeling te gaan maken. Er wordt zo'n 1 à 2 uur gewandeld in een redelijk tempo, want het een en ander is wel als lichamelijke oefening bedoeld.



Maar ze houden wel altijd rekening met ieders snelheidswensen. Wees dus niet bevreesd en kom met ons meelopen, het is heel gezellig en lekker en geheel vrijblijvend, in de zin dat als je een keer niet kunt, er geen vrouw overboord is.

Inlichtingen desgewenst bij Topy, Jantien of Marjolijn.

Midzomerfeest 2011

De afgelopen dagen zijn we verwend met heerlijk voorjaarsweer. Het mooie weer zorgt voor de nodige lentekriebels en iedereen gaat aan de slag. Met klussen, in de tuin of op het land. Het gaat ook kriebelen om bezig te gaan met de voorbereidingen van het midzomerfeest.

Midzomerfeest

Zaterdag 18 juni is dit bijzondere feest gepland. Natuurlijk volgens traditie op Haslo. Een extra feestelijk tintje is het feit dat onze Buurt- en Belangenvereniging dit jaar 90 jaar bestaat. Om dit heugelijke feit te vieren willen we dan ook groots uitpakken tijdens het Midzomerfeest.

Feestcommissie

Een aantal enthousiaste mensen heeft aangegeven mee te willen helpen met het organiseren van het feest. Maar vele handen maken licht werk en we kunnen alle hulp gebruiken. Dus wie wil materiaal ter beschikking stellen, wie wil op de dag zelf helpen en wie heeft leuke suggesties?

Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Irma Limberg, 055 – 5190510 of bbv@hobbydogs.nl



Samen maken we er een onvergetelijke dag van!

Stampottenbuffet



De boerenkoolmaaltijden staan bij ons altijd hoog genoteerd. Niet alleen omdat ik dan niet de keuken in hoef, maar vooral om de gezelligheid met de andere dorpsbewoners.

Er heerst een vrolijke stemming en we hebben trek. Omdat Irma's dochtertje om onbegrijpelijke redenen niet van boerenkool houdt, werd er een stampottenbuffet georganiseerd.

Het zag er prachtig uit, volop keuzes, echt heerlijk... en maar opscheppen.

Velen gingen voor een tweede of derde rondje en terecht.



Na de koffie begon de bingo. Heel gek, maar je denkt dan toch een beetje aan een bejaardensoos en dat gaat me nou net een deurtje te ver. Aan de andere kant was ik wel nieuwsgierig. Ik had het nog nooit gedaan. Hoe dan ook we besloten mee te doen en stortten ons vol enthousiasme op het spel. Je koopt een kaartje met nummers en de grote leider (in dit geval Jesse) noemt de nummers op, die op een balletje staan, die uit een molentje rollen. Je streept het nummertje door op je kaartje en zo

gauw mogelijk roep je bingo als een rijtje vol is. (of zoiets)

Ik begrijp het nog steeds niet helemaal, maar dat komt nog wel een volgende keer.

Het is n.l. heel erg verslavend !!! Ik hou totaal niet van spelletjes, omdat ik altijd verlies, maar dit was leuk! En dan die prijzen! Een hele tafel vol spannende cadeau's De jeugd zat aan een eigen tafel en deed het geweldig. De ene na de andere prijs haalden ze binnen. Het was bingo voor en bingo na. Toen zelfs ik een prachtige picknickmand scoorde, was mijn avond helemaal top. Nou bijna dan, want de FIETS ging m'n neus voorbij! Dat bedoel ik, de hebzucht gierde door de ruimte, maar gelukkig ging bijna iedereen met een prijs(je) de deur uit.

Ter geruststelling : de bingo is echt niet alleen voor bejaarden hoor!

Volgens mij is het een levensgevaarlijk spel.

T.B.



Gluren bij de burens



Nee, dit is geen oproep tot burenbaldadigheid! Maar, zoals jullie allemaal weten zijn de beukenhagen een beschermd karakteristiek van ons mooie dorp.

Zij vormen tegelijkertijd een mooie privacybescherming voor menig huis, zomer en winter.

Echter, nu het voorjaar eraan komt en voorjaarswinden waaien, blazen zij de bruine bladeren van de

beukenhagen af, opdat de nieuwe blaadjes over een maand of zo kunnen gaan uitlopen.



Bij een rondje dorp kan je nu in vele tuinen een onbescheiden blik werpen en kijken hoe die er bij liggen: was men reeds ijverig of had men nog geen tijd... Eén ding is zeker, vele bolletjes zijn reeds opgekomen en bloeien volop, sneeuwkllokjes, winterakoniet en krokus!
Voor buiten zitten is het nog wat te koud, dus de werkelijk noodzakelijke privacy wordt nog niet geschonden bij het gluren naar de burens.
mpv.

RUIMZICHT = GEEN GEZICHT!



Een HARTEKREET van Topy en Marjolijn en vast veel meer mensen.
Is het echt niet mogelijk dat we toch iets gaan doen aan de "schande" van Hoog Soeren: het braakliggende terrein van voormalig hotel "Ruimzicht"? De hekken vallen om, de spandoeken fladderen in de wind en dat er voorlopig niets definitiefs gaat gebeuren weten we allemaal natuurlijk al. Maar is er echt niets te doen op het gebied van burgerinitiatief? Een rand snelgroeijende boompjes planten? Gras inzaaien? Bankjes neerzetten? Maar dan moet er nog wel wat gebeuren aan de puinhopen die er nog liggen.
Het is zo'n zooiig geheel zo! Ik ben bang dat het allemaal vast niet mag, maar misschien is er ergens een mogelijkheid?
mpv.

Maisteelt met bijzondere afloop

(Voor boven de 16 jaar!)

In 2010 heb ik op bijna de helft van mijn grond mais geteeld.

Reden hiervan is, dat de maisteelt redelijk bedrijfszeker is en er op dit moment geen goede alternatieven zijn.

Eind april heb ik het land klaargemaakt om te zaaien.

En op 26 april heb ik de mais gezaaid.

Begin mei was koud, dus van een snelle opkomst was geen sprake.

Een aantal planten is na het kiemen zelfs naar beneden gegroeid, omdat op dat moment de ondergrond warmer was dan de bovengrond.

Na een koude mei volgde een droge juni en juli.

Van een heel groeizaam voorjaar kun je dus niet echt spreken.

Eind juli begon het te regenen en dat is de maanden augustus, september en oktober ook zo gebleven.

Natuurlijk zijn er deze maanden redelijke periodes geweest, maar de boventoon was vochtig weer.

Ondanks deze wat mindere omstandigheden was de mais uitgegroeid tot een goed gewas.

Dit jaar wel behoorlijk wat schade van de edelherten en dassen gehad.

Vooraf het perceel bij de brandtoren, hiervan is ongeveer 35% vernield .

Begin oktober heb ik de mais verkocht aan loonbedrijf Blankespoor uit Harskamp.

Maandag 11 oktober zou de mais geoogst worden.

En inderdaad maandag ochtend om 03.00 zijn ze op Haslo begonnen met de oogst. Het maishakselen verliep zeer voorspoedig .

Tegen 06.30 was de 5.5 ha. op Haslo bijna weg.

Maar toen ging het mis, dat er edelherten zaten wist ik.

Maar ook twee wilde zwijnen hadden zich in de mais verscholen.

In de laatste baan mais zat nog een wild zwijn, en normaal gesproken gaat deze er aan het eind vanzelf wel een keer vandoor.

Maar deze niet, toen de hakselaar bijna aan het eind was draaide het zwijn om en rende recht de hakselaar in.

Voorin de hakselaar zit een kooi met 40 vlijmscherpe messen die zeer snel ronddraait en de maïsplanten verhakselt tot stukjes van 6 à 7 mm.

Als daar een wild zwijn van ongeveer 70 kg in komt gaat dat niet goed.

Met als gevolg dat de complete hakselaar vastliep. Als je weet dat deze hakselaar 600 pk heeft, kun je wel bedenken dat het foute boel is.

Ik zal het niet al te luguber maken ,maar het complete zwijn was verhakseld, waarbij stukjes huid bot en ingewanden uit de afvoerpijp hingen.

Ruim twee uur zijn ze met drie man bezig geweest om de boel los en schoon te krijgen.

De machinist van de hakselaar doet dit werk al 15 jaar ,maar zoiets had hij nog nooit meegemaakt, vertelde hij mij al kokhalzend terwijl hij de hakselaar schoonspoort.

Gelukkig was er verder geen schade aan de hakselaar .

De rest van de oogst is dan ook zonder problemen verlopen.

Graag wil ik hierbij iedereen nog bedanken voor hun begrip als ik op de meest rare tijden nog op het land aan het werk ben.

Groeten Jan ten Bosch



Recensies



Voor hen die meer willen weten van de omgeving van ons dorp en van het Kroondomein in het bijzonder, is er een zeer lezenswaardig boek verschenen.

Kroondomein Het Loo, geschreven door Hans Bleumink en Jan Neeffjes en uitgegeven bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht.
ISBN 978 90 5345 413 8

Dit boek is geschreven in opdracht van het Kroondomein en het Staatsdomein bij Het Loo.

Bij de laatste redactievergadering nam Daan Koning het mee en hij was er zeer enthousiast over.

Ik heb het meteen gekocht en deel zijn enthousiasme volkomen.

Het is zeer soepel geschreven en is een echte biografie van Het Loo en zijn bewoners, de Oranjes.

Het lopende verhaal leest soepel en gemakkelijk, daarnaast zijn er directe commentaren bij de foto's en losse hoofdstukjes betreffende bepaalde karakteristieken.

Deze indeling in drie soorten tekst remt soms de voortgang van het verhaal. Ook worden daardoor sommige zaken wel vaak herhaald. Dit laatste bevordert natuurlijk wel het memoriseren van de geboden stof, maar we hoeven geen tentamen te doen! Het is echter zo lezenswaardig en zo sympathiek geschreven, dat deze minpuntjes absoluut in het niet vallen bij het leesgenot.

Alles wordt geïllustreerd met heel veel prachtige foto's en zeer duidelijke kaartjes, waardoor dit boek ook wat mij betreft een echte aanrader is.

En voor hen die na het lezen van dit boek lekker in Het Domein op stap willen gaan is er een bijzonder prettige topografische kaart verschenen.

Het betreft een uitgave van een serie 'Trage Paden' genaamd. Deze serie wordt uitgegeven door reisboekhandel 'De Noorderzon'.

Kijk voor details en bestellen op www.tragepaden.nl of op www.denoorderzon.nl.

Ik kon de kaart niet bij de ANWB of de VVV kopen, dus heb ik hem gewoon rechtstreeks besteld.

De kaart is heel mooi en duidelijk en op zeer stevig 'vouwbestendig' papier gedrukt.

Met het voorjaar in het vooruitzicht zijn beide uitgaven echt de moeite waard om nog meer te kunnen genieten van onze directe omgeving !

Marjolijn Pinkse-Veen.

Aad en Anita Houweling nemen afscheid van Hoog Soeren

Nu wij Hoog Soeren recentelijk hebben verlaten maken we van deze gelegenheid gebruik om nog eens terug te kijken op de jaren, die wij hier hebben gewoond. Deze terugblik delen wij op in drie delen, namelijk terugblik door Aad op de jaren 1988-1995, terugblik door Anita op de jaren 1992 – 1995 en een gezamenlijke terugblik op de jaren 1995 – 2011.

Aad Houweling 1988-1995

In 1988 kwamen Marijke en ik met Frank , Matthijs en Esther in Hoog Soeren wonen. Ik kende Hoog Soeren daarvoor niet. Ik was direct zo onder de indruk van de plek en het huis nr 37 genaamd Zonnewende van de Fam. Bust, dat ik de vraagprijs bood, zelfs voordat Marijke het gezien had. Gelukkig was zij na bezichtiging dezelfde mening toegedaan, mits eerst een flinke verbouwing zou plaatsvinden. Aldus geschiedde door aannemer Schipper die ons tevens wegwijs maakte in Apeldoorn en omgeving. De jongens konden nog mooi met de bus uit Kootwijk naar school en ik ging meestal op de fiets naar het werk (Centraal Beheer, Malkenschoten). Hoewel de jongens hun vriendjes misten uit Capelle a/d IJssel en het water, waren ze snel gewend en wij ook, want onze droom om de drukke Randstad te ontvluchten was vervuld en we hebben geen seconde spijt gehad, Marijke genoot van de tuin en burgerde snel in en kwam in het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging en pakte ook haar werk in de thuiszorg weer op in Apeldoorn–west waaronder ook Hoog Soeren viel.

We hadden ook kippen, konijnen en dwerggeiten in een hok in de vorm van een Veluwe schaapskooi. Onze gehandicapte dochter Esther verbleef toen in Brummen en kwam in de weekenden thuis. In 1994 kwam aan deze gelukkige tijd abrupt een einde door het overlijden van Marijke na een herseninfarct op vakantie in Frankrijk. Ik bleef met 2 puberende zonen achter, maar ondervond gelukkig veel steun en belangstelling uit de omgeving waaronder van Anita , mijn overbuurvrouw.

Anita Tjhuis-Schalen 1992-1995

In september 1992 kwamen Martin en ik in Hoog Soeren wonen. We wandelden dikwijls in de weekenden in het Kroondomein en dronken dan meestal iets in Hoog Soeren. Ik droomde eens in Hoog Soeren te wonen. Tijdens een wandeling door Hoog Soeren zagen we dat de Moezenberg te koop stond en toen we er naar stonden te kijken, kwam de toenmalige eigenaar Lodewijk Vredenberg naar ons toe en nodigde ons uit om het huis en tuin te bekijken. We waren op slag verkocht. Ondanks dat we ons importbedrijf in verspanende artikelen voor de metaal in

Amersfoort hadden, kochten we het huis. Martin was in Apeldoorn geboren en getogen en voelde zich meteen weer helemaal op zijn plek. Ik heb het mooiste huisje in het mooiste dorpje van Nederland zei hij dikwijls tegen anderen. Helaas heeft het maar een jaar mogen duren, want in december 1993 overleed hij aan de ziekte non-hodgkin(kanker). Voor mij brak een moeilijke tijd aan. Gelukkige kreeg ik veel steun van mijn burens, waaronder Coby en Dick, Clazien en Marijke. Marijke kwam dikwijls even langs om te vragen hoe het met me ging, maar ook dat heeft niet lang mogen duren, want in september 1994 overleed Marijke. Ik heb me toen volledig op mijn zaak gestort en in de weekenden vroeg ik Aad waar ik hem mee kon helpen. Het bezoek aan Esther vond hij heel moeilijk zonder Marijke. We besloten dat voortaan samen te doen. We wandelden met Esther en gingen samen naar Assel, waar onze geliefden begraven zijn. We besloten in de zomer van 1995 samen op wandelvakantie te gaan naar een land waar we geen herinneringen aan hadden en dat werd Engeland. Daar is onze liefde begonnen.



Aad en Anita Houweling 1995 - 2011

In september 1995 gingen wij samenwonen. Frank ging op kamers en Matthijs en Aad verhuisden naar de Moezenberg en al gauw hadden we het erg gezellig met z'n drieën. Esther kwam weer in de weekenden thuis. De verhuizing naar de Moezenberg, wat nog geen 200 meter was, vond grotendeels per aanhanger en kruiwagen plaats. In 1996 begonnen we aan een groot project namelijk de aanleg van een tuin met vijvers naar eigen ontwerp in Engelse landschapsstijl. Aad had hiervoor een cursus tuinarchitectuur gedaan bij de Doekom in Apeldoorn, waar een ontwerp gemaakt moest worden voor de eigen tuin, toen nog voor nr 37. Daar is dat nooit gerealiseerd, maar nu wel met inschakeling van een hovenier achter huize de Moezenberg.

Dat de tuin op de schop ging was wel deels nodig want er woekerde een vreselijk onkruid nl. heremoes, dat de tuinkenners in Hoog Soeren en Assel wel kennen. Dit is met succes onder de folie van de vijvers weggewerkt, maar af en toe steekt tot onze grote schrik een spriet toch weer de kop op. De saaie blauwe coniferenhagen werden geslecht en deels vervangen door beukenhagen. De vijvers werden voorzien van zelf gevangen groene kikkers, die op hun beurt ook weer ringslangen aantrokken.

In 1998 zijn we in het kerkje van Hoog Soeren getrouwd en hebben we naar Engels voorbeeld een herinneringsbankje aan onze voormalige echtgenoten opgedragen, dat geplaatst is boven aan de Pomphulweg. Tot ons plezier wordt hiervan veelvuldig gebruik gemaakt vooral door fietsers, die van Assel naar boven klimmen. Het bankje is ook meerdere malen in een puzzelrit opgenomen met een vraag over de tekst van het herinneringsbordje. In 2000 is Anita met haar onderneming gestopt en kreeg de handen vrij voor het gezin en de tuin en we gingen veelvuldig op vakantie, waarin altijd wel enige tuinen en kastelen werden bezocht.

Ook kwam er tijd voor vrijwilligerswerk en ging zij in het bestuur van de Stichting Bewind van Groot Schuylenburg, waar Esther in 1998 naartoe was overgeplaatst. Vanaf 2003 zijn we ook onze tuin gaan openstellen in het kader van de open tuindagen van Groei en Bloei, en in 2005 heeft Anita een kunstmarkt helpen organiseren waarvoor het eerst ook beelden uit Zimbabwe in onze tuin werden geëxposeerd.

Deze beelden waren van het echtpaar Alice Muserara en Hans van Belle, die een galerie in Nederasselt hebben, genaamd "Stone- Dreams". De bevlogenheid van dit echtpaar heeft ertoe geleid dat de tijdelijke expositie daarna permanent is geworden tot en met het najaar van 2010. Ook veel inwoners van Hoog Soeren en Assel hebben onze tuin bezocht en of beelden gekocht, waarvoor nog hartelijke dank. De opbrengst van de beelden gaat grotendeels naar Guruve, het dorp waar Alice vandaan komt. Hiervan zijn enige projecten zoals de dokterspost, de vernieuwing van de school, een gaarkeuken en een meelmaalterij gerealiseerd, waardoor het mogelijk werd om te overleven in de gevaarlijke situatie die momenteel in Zimbabwe bestaat. We hebben ontzettend veel bezoekers in onze tuin gehad. Dan merk je pas hoeveel er wordt gefietst, gewandeld en getoerd met de auto op de Veluwe en dan vooral de Oranjeroute. We schatten het aantal bezoekers zeker boven de 5.000.

Ook kwamen veel bezoekers terug met kennissen of familie. De complimenten die we mochten ontvangen werkten heel stimulerend om nog eens wat extra in de tuin te doen bijv. het wegwerken van dassensporen en we kunnen openstelling daarom alleen al aanraden. Ook werden we vereerd met een bezoek van Gelre TV, welke opnamen ook weer voor extra bezoekers zorgden.

In 2007 is Aad vervroegd uitgetreden bij Achmea en geniet sindsdien van de vrijheid. Gezondheidsklachten bij Anita en beider behoefte aan een beter klimaat besloot ons te doen uitkijken naar een appartement aan zee in Portugal, waar we al verschillende vakanties geweest waren. In januari 2009 hebben wij een geschikt appartement gevonden in Carvoeiro en ons verblijf daar beviel zo goed dat we daar vaker en langer naar toe willen gaan. Echter de combinatie met een bewerkelijk huis en tuin in Hoog Soeren zagen we niet zo zitten, zodat we besloten hebben ons huis te koop te zetten, wat natuurlijk best een hele stap was. Aangezien we toch ook een vaste stek in de buurt van Apeldoorn wilden, hebben we een nieuw appartement in Dieren gekocht met uitzicht op de IJssel. De bossen zijn mooi, maar ook het rivierenlandschap heeft wat en doet Aad denken aan de Gouwe in Boskoop waaraan hij in zijn jeugd heeft gewoond.

Eind november 2010 is het gelukt om het huis te verkopen en begin januari j.l. moesten we al het huis opleveren en zijn we tijdelijk in Zutphen beland in een recreatiewoning. Vanaf 16 februari luidt ons adres:

Johanneshof 28, 6953 CR te Dieren, tel 0313 420014

We kijken terug op enerverende jaren met hoogtepunten en helaas ook dieptepunten. We zullen Hoog Soeren en Assel zeker niet vergeten en zullen regelmatig terugkomen om te wandelen en vrienden en bekenden te ontmoeten. Wij wensen vanaf hier alle inwoners en ook de Buurt- en Belangenvereniging in haar activiteiten het allerbeste toe en vooral ook veel tuinplezier voor de liefhebbers.

Met vriendelijke groeten Aad en Anita

Nieuwe bewoners stellen zich voor



En ja hoor! Eindelijk sta ik dan tegenover het meest intrigerende huis van heel Hoog Soeren. Het huis van de beroemde schrijver over de Veluwe, van der Wal Perné. Het is een prachtig Noors huis met indrukwekkende wolvenkop en staart, maar de naam is het mooist: Mjölner (de hamer van Thor).

Dit is historie en wat zo leuk is: Geralda en Gert-Jo zijn zelf ook heel enthousiast over hun huis. De geschiedenis sprak hen aan en ze hebben gelijk, het is een heel krachtig huis.

En nu stellen ze zich voor: om te beginnen bij Gert-Jo Doornik

Geboren in 1961 koos Gert-Jo na de middelbare school voor de verpleging. Behalve een aantal jongens, zat ook Geralda in de groep. De opleiding in Zeist duurde drie jaar en daarna ging Gert-Jo door met de opleiding voor intensive care en later nog anesthesie-assistent.

Ook werd hij nog ambulance-verpleegkundige.

In 1986 nam hij in Barneveld de ambulancedienst over. Je koopt de vergunning, inclusief de ambulances, 2 auto's voor het regionale vervoer en 3 auto's (Mercedes), voor internationaal vervoer. Er bestaat spoedvervoer en besteld vervoer.

Voor het internationale vervoer werk je samen met alarmcentrales uit heel Europa. Hij vond het leuk werk. Dit deed Gert-Jo tot 2002, waarna hij de zaak verkocht. Waarom? Uiteindelijk werden er ingrijpende veranderingen ingevoerd en wilde de overheid naar 25 grote ambulancediensten toe, dus was het of verkopen of alle bedrijven opkopen, wat geen optie was. Hij verkocht zijn bedrijf aan de GGD Ede/ Arnhem.

Tot 2006 werkte hij als interim manager bij :GGD, ambulancediensten, de meldkamer van de politie/brandweer/ambulance en bij diverse huisartsenposten. Reorganiseren en dan een nieuwe opdracht. Vroeg van huis en laat weer thuis. Het was afwisselend werk, maar ook zwaar. Veel in de auto en als alles op de rails stond, ergens anders opnieuw beginnen.

Na zes jaar solliciteerde hij naar een vacature voor de functie van directeur huisartsenpost in Apeldoorn, waar hij nu werkt. Tijdelijk neemt hij ook waar in Winterswijk.

In Apeldoorn werken precies 100 huisartsen met 26 doktersassistenten. Er komen jaarlijks 55.000 telefoontjes binnen. De telefonisten van het ziekenhuis worden triagisten genoemd en zij zijn opgeleid om de urgentie van een telefoontje te kunnen bepalen. De triagist bepaald of er een visite gereden gaat worden, of de patiënt naar de post moet komen (consult) of dat er een telefonisch advies wordt gegeven door de huisarts.

Op zaterdag werken er 5 huisartsen de hele dag, 2 huisartsen rijden visites of liever gezegd worden gereden door een chauffeur, die ook medisch is opgeleid en handelend kan optreden, 3 huisartsen draaien de hele dag consulten.

Dit geldt ook voor de zondag. 's Nachts is 1 arts de hele nacht beschikbaar en is nog een arts aanwezig, maar die heeft achterwacht en mag slapen. Gemiddeld wordt er zaterdag's 350 keer gebeld, zondag's iets minder, maar toch nog zo'n 310 telefoontjes.

Tegenwoordig werken de huisartsenposten en de 1^e hulpdienst steeds meer samen. Er is een constante loop naar de 1^e hulp, die eventueel doorverwijst naar de huisartsenpost. Je kan wel spreken van een dynamisch bedrijf!

Geralda Doornik, ook geboren in 1961, volgde na de havo eveneens de opleiding tot verpleegkundige in Zeist en leerde zo Gert-Jo kennen. Het werd al gauw een relatie. Na de opleiding vertrok Geralda naar Amsterdam, naar het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar volgde ze de oncologie-specialisatie en werd stoma-verpleegkundige. Een stoma is een kunstmatige uitgang van de darm, als de natuurlijke uitgang niet meer functioneert.

Ze keerde terug naar Zeist, als waarnemend hoofd op de afdeling chirurgie. Later zette zij hier een stoma-poli op. In 1984 zijn ze getrouwd en hun 1^e zoon, Evan, werd in 1989 geboren. Toen Gert-Jo de ambulance-dienst overnam, schoolde Geralda zich om, zodat ze binnen het bedrijf van haar man de financiële administratie kon regelen en bijhouden. Dat vind ik echt teamwork!!

In 1992 werd hun 2^e zoon, Jarno, geboren, die nog thuis woont en een opleiding in Arnhem volgt. Als bijbaantje bakt hij pannenkoeken in het pannenkoekenrestaurant, in Hoog Soeren. Leuk om te weten!

Ze lieten zelf een huis bouwen in Barneveld en woonden midden in de polders met een prachtig uitzicht. Ze hebben er een heerlijke tijd gehad. Toen Gert-Jo een baan in Apeldoorn kreeg verlangden ze naar een nieuwe woonplek. Zo kwamen ze in Hoog Soeren terecht, waar ze dit huis vonden en het kochten. Het is van binnen weliswaar aan de donkere kant, maar zo sfeervol en er staat een totaal vernieuwde keuken in, prachtig! Zo genieten ze hier van de mooie natuur en omgeving. Geralda kreeg een baan in een particulier verpleeghuis, waar nog tijd en ruimte was voor de mensen, die er woonden. Heel plezierig.

Later volgde ze een herintredingscursus en nu werkt ze als verpleegkundige in de wijk. Ze vindt het heel leuk werk en voelt zich helemaal op haar plaats. Ze staat met haar handen aan het bed. Zo verzorgt ze wonden, geeft injecties etc. en gaat ze langs om even te kijken of alles goed gaat. De thuiszorg is volop in beweging en is er op gericht de mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen.

We hebben het er niet over gehad, maar waarschijnlijk willen ze hier nooit meer weg en ik kan me er iets bij voorstellen!

T.B.

Nieuws van de zangvereniging



Na een goede uitvoering op kerstavond in de kapel zijn we in januari weer begonnen met de repetities.

Er staan voorlopig twee optredens gepland.

Op 20 maart zingen we in de morgendienst in Casa Bonita en op 10 april in Randerode.

Voor dit soort huizen kiezen we liederen die de bewoners aanspreken. Meestal Nederlandstalig. Ook zingen we vaak liederen van Johannes de Heer die de bewoners erg goed kennen. Je ziet ze dan genieten en meezingen.

Er zijn nog een paar aanvragen voor dit jaar, dus voorlopig hebben we nog genoeg te repeteren.

Dinsdag 8 maart hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

De voorzitter Rita Groenewoud was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.

Gelukkig heeft Riet Knol zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen.

Met algemene stemmen is ze gekozen tot voorzitter.

Ook met de rommelmarkt zijn we weer volop bezig. De commissie is alweer bij elkaar geweest en verschillende zaken zijn weer opgepakt.

De rommelmarkt is gepland op 28 mei. Dit jaar iets vroeger dan anders i.v.m.

Hemelvaart en Pinksteren.

Nu het voorjaar weer in de lucht zit gaan we allemaal weer denken aan vakantie.

Zo ook de leden van de zangvereniging. Een aantal gaat al in juni weg. Om te voorkomen dat we in juni met een klein clubje staan te zingen heeft het bestuur besloten om te stoppen na de rommelmarkt. We komen dan nog één keer op 31 mei bij elkaar om het seizoen af te sluiten.

We beginnen na de vakantie weer op 6 september.



Blikvangers onderweg



Als de winter op z'n einde loopt en het 's nachts maar licht vriest, zie je soms verspreid in het bruine beukenbos "witte zakdoekjes" liggen. Echter, bij nader beschouwen, zijn dat geen sporen van slecht gedrag, maar een soort sliertjes ijs op dood loofhout. Het is zogenaamd "haarijs".

Haarijs ontstaat in niet te koude, heldere vriesnachten op dood hout, waar zich schimmels in bevinden en bij een bepaalde luchtvochtigheid. De schimmel ontleedt organisch in anorganisch materiaal, waarbij CO₂ en water ontstaat. Door de CO₂-druk wordt het water naar buiten geperst en befrist in de vorm van haartjes in een gordijnachtige structuur.

Alfred Wegener beschreef het fenomeen als eerste in 1918, Wagner en Madzler deden er uitgebreid onderzoek naar in 2008 en ook Minnaert beschrijft het verschijnsel uitgebreid in zijn "Natuurkunde van 't vrije veld".

Om het dus te zien moet je niet te laat je bed uit komen en lekker gaan wandelen in de nog frisse ochtend. Als de omstandigheden goed zijn kan je het vinden als je aan het eind van de Steeg het hek van het domein doorgaat en daar in het beukenbos rondkijkt. Om iedereen ervan te laten genieten heeft Pierre er mooie foto's van gemaakt en één ervan begeleidt dit stukje.

mpv.

De Pollepel

Lamsbout uit de oven

Oven voorverwarmen op 200 graden.

Vlees (zonder bot) even fel aanbraden in ½ olie en ½ roomboter.

Dan pas peper en zout erop strooien.

Vlees insmeren met rozemarijn, honing en mosterd.

Vlees op rooster in braadslede leggen of in een ovenvaste schaal doen met overgebleven braadvocht.

Eronder een schaal met water zetten (tegen uitdrogen).

Per 500 gram 30 minuten aanhouden (beetje rood van binnen) of 35 minuten voor doorbakken vlees.

Na de helft van de baktijd vlees 1 x keren.

Eet smakelijk!

Hedi Posthuma.



P.S. De volgende pollepel gaat naar Marjolijn Pinkse.



Politie:	Wijkagent de heer Poolman. Alarmnummer: 112 Melden niet urgente zaken: 0900-8844
De buitenlijn:	14055 van 08.00 tot 17.30 u.
Stadhuis op wielen:	Woensdag van 14.00 u tot 14.30 u. bij de brandweerkazerne.
Boekenbus:	Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u. bij de brandweerkazerne.
Oud papier ophalen:	Elke 4e donderdag van de maand alleen in de blauwe container!
Buurvrouwenborrel:	Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren.
Buurmannenborrel:	Elke eerste maandag van de maand van 17.00 u tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren. 6 juni laatste keer voor de zomer: 5 sept. gaan we weer verder!
Algemene leden- Vergadering B-en BV.	<u>6 April</u> (nader bericht volgt)
Paaseieren zoeken	Tweede Paasdag (25 april), nader bericht volgt.
Excursie met René Olthof	In de maand mei zal René Olthof weer een leerzame excursie houden, nader bericht volgt!
Rommelmarkt voor de zangvereniging	Op 28 mei van 10.00 tot 16.00 voor de kapel van Hoog Soeren.
Dauwtrappen	Op 2 juni (Hemelvaartsdag) gaan we weer dauwtrappen. Start `s morgens om 7 uur vanaf de Wilhelmina-linde in Hoog Soeren.
Midzomer-/jubileumfeest	Op 18 juni Jubileumfeest/midzomerfeest ter ere van het 90-jarig bestaan van de Buurt- en Belangenvereniging van Assel en Hoog Soeren. We vieren het in Haslo. (nader bericht volgt).