

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie
C. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen uit het dorp
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Interview met Gaby Bovelanders
- Blikvangers onderweg
- De Pollepel
- Voor uw agenda



Foto Pierre Pinkse

ZOMER 2011

Van de redactie

Een ongewoon mooi voorjaar met veel zon en weinig regen gaf ons al een zomers gevoel. Toch gaat het tekort aan regen de boeren behoorlijk parten spelen en geeft het de brandweer veel extra werk.



Het tuinieren kan af en toe haast niet zonder sproeien.

Misschien kijkt u vreemd op bij het lezen van dit juninummer, want we hadden immers aangekondigd hier een jubileumnummer van te maken in verband met het 40-jarig bestaan van het Pomphulletje en geen "gewoon" nummer.

Voortschrijdend inzicht, zoals het zo mooi genoemd wordt, heeft ertoe geleid dat we het 90-jarig bestaan van de Buurt- en Belangenvereniging gaan combineren met het 40-jarig bestaan van "Het Pomphulletje". U krijgt dan in de loop van dit jaar een nummer waarin beide jubilea uitgebreid aan de orde komen.

Dat neemt niet weg dat wij op zaterdag 18 Juni 2011 vanaf 15 uur een Historisch feest, ook wel Midzomerfeest genoemd, gaan houden in Haslo op de boerderij van Jan en Erica ten Bosch.

Het programma hiervoor staat beschreven in dit nummer.

Op 28 augustus a.s. zullen een aantal kunstenaars uit ons dorp (en Assel) u de mogelijkheid bieden om hun werk te komen bekijken via een "open atelierroute". Leuk om te zien, leuk om te doen met de fiets want ook Assel heeft u iets moois te bieden.

Geef u op voor het Midzomerfeest bij Irma Limberg en vier het Lustrumfeest mee !

Redactie : Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma,
Marjolijn Pinkse en Edith van Teeseling.

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail, maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking! Uiterlijk 1 september 2011.

Website : www.hoogsoeren.info

Een fijne vakantie en een mooie zomer toegewenst.

Mededelingen van het Bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging



- 1) **Ruimzicht:** Op 21 april hebben wij gesproken met de heer van Dijk, ontwikkelingsmanager van “Sprengeland” (voorheen “Beter Wonen”), de projectontwikkelaar. De heer van Dijk was het eens met onze klachten over de voortdurende bouwval en was van mening dat het eigen bedrijf de problemen moet oplossen en niet de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren. Op 9 mei werd ons bericht dat de projectontwikkelaar op korte termijn een afspraak met de Belastingdienst maakt om de fiscale problemen rond het verwijderen van de fundering op te lossen. Daarna zal de fundering verwijderd worden en voorlopig een grasveld worden ingezaaid in afwachting van de definitieve bestemming. Wij wachten af.
- 2) **Munitieruiming** in en rond Hoog Soeren. Op de algemene ledenvergadering in april werd gevraagd om een rapportage over de ruiming van munitie door de firma Leemans. Bovendien was er onduidelijkheid over de ruiming van particuliere tuinen. In 2010 is er gezocht langs de Kampsteeg en de Amersfoortse weg. Geruimd zijn:

102.000 stuks klein kaliber munitie

1.443 stuks geschutsmunitie

940 stuks artilleriemunitie

24 hand-/geweergranaten

753 ontstekingsmiddelen

29 stuks mortiermunitie

7 vernielingsmiddelen (wat dit ook mag zijn)

1 vliegtuigbom

27.000 kilogram “gewoon”schroot.

In totaal is in 2010 7.000 m3 grond gezeefd.

Kosten: Euro 1,4 miljoen.

Ruiming particuliere tuinen: Er zijn drie tuinen onderzocht, nummers 106, 106-2 en 108 om de positie van het hekwerk om het munitieterrein beter te bepalen en een indruk te krijgen van de mate van verontreiniging.

Het hekwerk blijkt 25 meter verder van de tuinen gestaan te hebben. De drie tuinen worden in 2011 geheel vrij van munitie en schroot gemaakt. De overige in aanmerking komende tuinen, minder dan verwacht omdat het hek 25 meter verder weg was, worden t.z.t. schoon gemaakt. De eigenaren krijgen nader bericht. De voorwaarden die in 2009 werden afgesproken blijven gelden:

Kosten zijn voor de Gemeente Apeldoorn, inclusief het egaliseren en inzaaien na de werkzaamheden. Andere vervuilde grond wordt tot maximaal 2 m³ uitgezeefd materiaal op kosten van de gemeente verwerkt.

- 3) **Bestemmingsplan** Hieronder volgt een mededeling voor de inwoners over het nieuwe te maken bestemmingsplan voor Hoog Soeren. Steeds na 10 jaar moet volgens de wet een bestemmingsplan worden vernieuwd. De gemeente Apeldoorn heeft daarvoor een zorgvuldige procedure ontwikkeld. Wij verwachten niet dat er veel zal veranderen.



Denk mee met nieuw bestemmingsplan Hoog Soeren

Hoog Soeren krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het huidige plan is bijna tien jaar oud en dan moet het vernieuwd worden volgens de wet. Bij het maken van dit plan, roept de gemeente Apeldoorn hulp in van de bewoners van het dorp. Niet alleen tijdens de formele inspraak, maar juist al vóór een eerste versie van het bestemmingsplan op tafel ligt. Een nieuwe aanpak, die wordt getest met Hoog Soeren in de hoofdrol.

Een bestemmingsplan regelt...

Een bestemmingsplan legt vast hoe de grond gebruikt en bebouwd mag worden. Dat betekent dat wordt vastgelegd waar gewoond en gewerkt mag worden en waar bijvoorbeeld een school mag staan. Ook regelt een bestemmingsplan waar wegen en parken liggen en waar speelvoorzieningen kunnen komen. Een bestemmingsplan bevat daarbij regels over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Wilt u uw huis (ver)bouwen, dan wordt uw vergunningaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en de gemeente zelf.

Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente in principe geen vergunning verlenen. Een bestemmingsplan is dus een belangrijk middel om de kwaliteit van uw dorp te beschermen.

Het nieuwe bestemmingsplan Hoog Soeren zal het huidige plan vervangen met de aanpassingen (herzieningen genoemd) die in de afgelopen tien jaar zijn vastgesteld. Het huidige plan vormt daarbij de basis.

Denkt u mee?!

Tijdens het maken van het bestemmingsplan kunnen bewoners en andere betrokkenen, zoals de buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren, meedenken en reageren. Dat kan tijdens informatieavonden en tijdens formele inspraakmomenten. Maar bij het plan voor Hoog Soeren kan het al eerder. Stel u heeft plannen om te (ver)bouwen. Uw idee past alleen niet helemaal binnen het huidige bestemmingsplan. Laat het de gemeente weten! De gemeente kijkt dan of uw bouwplan meegenomen kan worden in het bestemmingsplan. Uw plan moet natuurlijk wel passen in de kwaliteit van Hoog Soeren. Ook andere ideeën en suggesties zijn welkom. U kunt ze tot 1 juli 2011 mailen naar h.groeneveld@apeldoorn.nl. Per post mag natuurlijk ook. De bestemmingsplan jurist Herman Groeneveld gaat bekijken of uw ideeën haalbaar zijn.

Meer informatie

Het geldende bestemmingsplan is te zien op de website van de buurt- en belangenvereniging www.hoogsoeren.info. Meer informatie over hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt, vindt u op www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Herman Groeneveld, via telefoonnummer 14 055 of via email h.groeneveld@apeldoorn.nl. Waarschijnlijk komt de gemeente in het eerste kwartaal van 2012 met de eerste informatieavond.



Midzomerfeest 2011

Zaterdag 18 Juni is het zover Het Midzomerfeest. Dit bijzondere feest ter ere van het **90** jarig bestaan van de Buurt- en Belangenvereniging zal plaats vinden op Haslo bij familie ten Bosch.

De voorbereidingen zijn in volle gang en we kunnen u verzekeren dat u het niet mag missen!

Tipje van de sluier

Om alvast een indruk te geven van de activiteiten en de tijdsindeling zullen we een tipje van de sluier oplichten.

14.45 uur	Start pendeldienst van huifkarverhuur de Kronkel vanaf begin Telefoonweg
15.00 uur	Opening door de voorzitter
15.15 uur	Aanvang kinderspelletjes en klootschieten
16.15 uur	Schminken, aanvang spellen voor volwassenen, fysiek en mentaal
18.00 uur	Barbecue
19.30 uur	Live muziek
22.30 uur	Streekverhaal bij het kampvuur

Mochten de weergoden ons minder gunstig gezind zijn dan is er een alternatief binnenprogramma.

Catering

De professionele catering zal er voor zorgen dat het niemand aan iets zal ontbreken. De eerste consumptie bij de opening wordt iedereen gratis aangeboden, de andere consumpties zijn € 1,-. Het taartenbuffet, verzorgd door dorpsgenoten, zal ons het water in de mond doen lopen!

Tussen alle activiteiten door kunnen de kinderen zich uitleven op het springkussen en de volwassenen in de schiettent.

De aanwezigheid van de Brandweer maakt het feest compleet.

Vervoer

Omdat de Telefoonweg normaal gesproken niet vrij toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, willen we iedereen met klem verzoeken zoveel mogelijk op een andere wijze naar Haslo te komen. Dat kan lopend of met de fiets, maar een huifkarritje is natuurlijk veel leuker. Is het echt niet anders mogelijk dan met de auto te komen, probeer dan zoveel mogelijk te carpoolen met elkaar. 's Avonds zal vanaf 21.30 uur ieder half uur de mogelijkheid zijn om mee te rijden met de 'taxi' van de organisatie. Terug naar auto of huis.



Midzomerfeest 2011

Opgave

Graag willen wij vooraf weten wie we voor het middagprogramma kunnen verwachten. Uiteraard moet er ook voor de barbecue opgegeven worden. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per volwassene en € 6,25 per kind (jonger dan 12 jaar). Uw opgave is pas definitief als u het totaalbedrag contant in een envelop met daarop uw naam op onderstaand adres hebt ingeleverd of overgemaakt op rekening 383316642 t.n.v. BBV Hoog Soeren onder vermelding van BBQ en familienaam. Wil iedereen zo vriendelijk zijn om de opgave uiterlijk op zaterdag 11 Juni te doen.

Wie gebruik wil maken van het vervoer 's avonds terug, kan dit ook vast doorgeven. Opgave kan via de mail (BBV@hobbydogs.nl) of telefonisch 055 – 5190510. Postadres is Hoog Soeren 29c, 7346 AC Hoog Soeren.



MIDZOMERFEEST 2011 ... EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN!



Foto Cees Baars de Stentor is zo vriendelijk deze foto beschikbaar te stellen voor eenmalige publicatie

Toen ik Gaby leerde kennen, reed ze in een grote 4wheeler drive (nog steeds), had ze een bouvier (ook nog, net een nieuwe) en zag eruit als een stoere dame.

Inmiddels ken ik haar langer en beter en ze is nog steeds indrukwekkend.

Nog geen week geleden heeft ze haar 80^e verjaardag uitbundig gevierd in Galerie bij Krepel in Klarenbeek. Ze heeft ongeveer 1500 zonen gegeven en gekregen. Er hingen schilderijen van haar en haar leerlingen en ook haar nieuwste werk, op de computer gemaakt .

Wie is toch deze vrouw en beeldend kunstenaar in ons dorp, waar ze al 50 jaar woont ?

Om te beginnen, Gaby is in Den Haag geboren, 80 jaar geleden, maar bracht haar jeugd door in Indonesië waar haar vader een hotel runde in dienst van de Stoomvaart Mij Nederland. Ze was vier jaar toen ze vertrokken en een geweldige periode brak aan. Ze reed op haar eigen paard Bles in haar eentje in de bergen van Oost Java. Haar moeder stond doodsangsten uit. Ze is nog altijd dol op de Indonesische keuken.

Op haar 12^e jaar kwam ze met haar moeder in de strafgevangenis op Midden-Java terecht. Hier heeft ze drie en een half jaar doorgebracht. Haar taak was de poeptonnen naar buiten brengen en in de rivier schoonspoelen. Dit deed ze dagelijks drie keer. Haar moeder was zo ziek, dat ze op de dodengalerij lag en Gaby leerde om voor zichzelf te zorgen. Ze heeft het haar leven lang kunnen gebruiken.

Nee ze voelt geen haat tegen de Japanners, er zijn ook goeie, maar niet in de kampen. Daar zat het allerlaagste allooi.

Op haar 15^e jaar kwamen ze terug in Den Haag. Ze wilde geen schoenen aan, die knelden alleen maar en nog loopt ze graag op blote voeten. Ze deed er de middelbare school.

Weer begon een nieuwe periode in haar leven: Huize Staverden .

Haar ouders werkten daar als hoteliers, nog steeds in dienst van de Stoomvaart Mij Nederland. Gaby genoot van de natuur om haar heen.

Van daaruit ging ze naar de Kunstacademie in Arnhem. Het was vroeg op en laat thuis. Onderweg verkleedde ze zich stiekem; rok en bloes uit , spijkerbroek en trui aan. Ze begon met beeldhouwen, maar de hele dag hakken in een groot stuk steen, het ging haar veel te langzaam. Ze stapte over op monumentaal en toegepaste kunst. Altijd groot werk. Denk aan het wandkleed in de hal van Orpheus en aan de buitenmuur van de fotovakschool in Apeldoorn.

Maar opnieuw werd ze geïnspireerd, ditmaal was het glas in lood. Uiteindelijk is ze in beide richtingen afgestudeerd. Ze is dus naast kunstenaar ook glazenier.

In het kerkje in Hoog Soeren is een glas-in-loodraam door haar ontworpen, evenals in de Jachtlaankerk in Apeldoorn. Echt prachtig.

Na de opleiding moest er gewerkt worden en Gaby nam alles aan. Zo heeft ze drukwerk ontworpen, menu's gemaakt, etalages bij Metz in Den Haag ingericht, theaterdecors geschilderd en affiches gemaakt.

Haar eerste tentoonstelling was in de oude schaapskooi in Hoog Buurlo.

Ze schilderde "magisch realisme", heel bizar en ongelooflijk boeiend.

Ze begon te werken met fabrieksjeugd voor de stichting vormingswerk. Meiden van rond de zeventien jaar en jongens, die er wat van konden: de schuttingwoorden vlogen rond, maar ze vond het geweldig werk en komt nog wel eens een leerling tegen :“dag juf” !

Weer later werkte Gaby met verstandelijk gehandicapten en spastici in "Huize Zwaluw" , ze kan er heerlijk over vertellen.

En toen kwam de Doekom (tegenwoordig Markant). Het waren de jaren zeventig. Het werd een periode van opbouwen, ontdekken, verdiepen en nieuwe trends volgden. De creativiteit zinderde door het hele land. Altijd werken, les geven, inspirerend en vermoeiend.

Inmiddels was Gaby bevriend geraakt met Wil en Udo Haye. Een vriendschap die levenslang standhield. Wil ontwierp en bouwde een atelier voor haar naast haar boerderij in Hoog Soeren. Zo kwam Gaby hier en woont er al weer vijftig jaar.

Na haar pensioen werd de Goedang gebouwd en ging ze gewoon door met lesgeven. Leerlingen genoeg, ze gingen bijna allemaal met haar mee.

Vele tentoonstellingen staan op haar naam. In Laren, Klarenbeek, Coda Apeldoorn, Den Haag ,Wassenaar enz. Haar werk is altijd van deze tijd.

En nu de kwasten te zwaar zijn voor haar handen en het staan niet meer kan door rheuma heeft ze de computer ontdekt.

Gek als ze is op nieuwigheidjes en knopjes kwam iemand op haar weg om haar in te wijden in de geheimen van de digitale tijd.

Nu maakt ze leuke en sterke computertekeningen vol kleur en fantasie.

En wij, haar leerlingen, wij volgen haar ademloos.

Paaseieren zoeken op 25 april 2011



Op deze stralende tweede Paasdag stond bij de kapel weer een grote groep kinderen, ouders en grootouders klaar om op het `landgoed` van nr. 92, bij Alma Parqui dus, eieren te gaan zoeken.

Voor we op pad gingen kwam Sal van Son, oud-organisator van dit evenement nog even poolshoogte nemen en hij leek tevreden met de opkomst.

Het terrein was verdeeld in een deel voor de `grote` kinderen en een deel voor de kleintjes en ik heb horen noemen hoeveel eieren er waren verstopt, maar dat waren er zoveel, dat ik dat niet heb kunnen onthouden.

En toen ging het zoeken van start en elke graspol en elke struik werd van boven tot onder geïnspecteerd. De meeste kindergezichten stonden bloedserieus, kijk de foto`s er maar eens op na, maar het resultaat mocht er zijn: handjes en mandjes vol eieren!

Na het zoeken stonden koffie en limonade en paasbrood klaar om na te genieten en dat deed men volop.

De organisatie ontving nadien een enthousiaste mail van Paul en Alma Parqui, dat zij net zo genoten hadden als de kinderen en de grote mensen. Ook Alma`s opgetogenheid is duidelijk aan de foto`s af te lezen.

Ga voor een terugblik op deze mooie dag naar de website van de BBV van Hoog Soeren, www.hoogsoeren.info klik ~enter~ aan, ga naar `nieuws` en daar vind je de links naar de foto`s van Diederik Hülsmann en Pierre Pinkse.

Meer foto`s van evenementen in Hoog Soeren zijn te zien op <http://fotopierre.smugmug.com/Hoog-Soeren>

Ook ik dank als blije grootmoeder de organisatie voor deze mooie dag, tot volgend jaar zullen we maar zeggen.

mpv.

Dauwtrappen 2011



Op donderdag 2 Juni j.l. stonden we om 7.00 uur met 39 volwassenen en 3 kinderen paraat bij de Wilhelminalinde voor de jaarlijkse dauwtraptocht. Jan Koning ging voorop via de Kampsteeg naar de Amersfoortseweg richting Uddel.

Na nog geen 5 kilometer hebben we de eerste stop. Vervolgens slingeren we door het bos en over de heide van Uddel naar Garderen richting Kootwijk.

Verder over de heide en bos weer terug naar Soeren. Onderweg hebben we nog 2 stops gehad, uitstekend verzorgd door Jesse van Hotel Hoog Soeren. Met name de stop met de gebakken eieren en spek duurde wat langer omdat we erg gezellig aan de klets waren en ondertussen de temperatuur aangenaam was geworden. Hierdoor toch relatief laat bij de gebruikelijke eindstop onderaan de Pomphulweg en begin van de Telefoonweg na een kleine 30 kilometer fietsen, waar de drankjes en hapjes al weer klaar stonden ter afsluiting van wederom een goede fietstocht.



Joke Kamstra



Nieuws van de zangvereniging



Op de ledenvergadering van 8 maart 2011 heeft voorzitter Rita Groenewoud de voorzittershamer overgedragen aan Riet Knol. Rita heeft de voorzittersfunctie negen jaar bekleed.

Wij hebben 20 maart j.l in Casa Bonita en op 10 april in Randenrode gezongen. Het waren mooie diensten. De patiënten en wijzelf genieten ervan. Ze vinden het vooral fijn als we bekende liederen van vroeger zingen.

Op vrijdag 25 september treden wij op in het Gelre ziekenhuis. Iedereen is daar van harte welkom.

11 december zingen wij in "De drie Ranken" .

Tot ons grote verdriet is 24 mei j.l. overleden ons koorlid Adri Laros. Zij is 40 jaar lid geweest van onze zangvereniging. Dinsdag 31 mei hebben wij tijdens de uitvaartdienst als koor voor haar gezongen in "het Kruispunt". Zij is begraven in Wenum.

28 mei j.l. hebben wij, na 35 jaar, onze laatste Rommelmarkt gehouden. Dit besluit is met meerderheid van stemmen genomen. Omdat ons uitje vorig jaar in Assel heel goed is bevallen, zijn wij daar op 10 september a.s. weer te vinden. Dit jaar wordt het georganiseerd door Noortje en Tine.

Nu hebben wij vakantie en hopen op 6 september a.s. weer te beginnen.



Met René Olthof door de bossen

Met z'n zestienen gingen we op pad. René voorop, helemaal stoer in boswachterstenuue.... wij er achteraan. Ook Sal, die binnenkort negentig jaar wordt, liep mee alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Op de Dassenberg al meteen rechts van de Pomphulweg, zagen we een bekende grafheuvel uit de Neolitische tijd, waarin veel urnen zijn gevonden.

Aan de overkant van de weg liepen we langs de paardenwei waar vroeger een hek omheen stond.

Toen sprongen de edelherten over het hek en graasden daar. Het ging zelfs zo ver dat er ook kalfjes werden geboren die er niet meer uit konden, wat tot problemen leidde.

De boswachterij besloot daarom het hek weg te halen; waardoor er ook wilde zwijnen binnenkwamen en de herten weer verdwenen. Zo krijg je een indruk van de wisselwerking tussen boswachter en natuur.

Er leven ongeveer zestig herten(rood wild) in deze omgeving. De jonge boompjes worden graag gegeten door de herten, waardoor hun kans om groot te worden klein is.

De mannetjes van 1 jaar dragen spitse horentjes en worden tegen de bronsttijd uit de kudde gestoten. In de dierenwereld geldt nog steeds, hoe groter en sterker des te aantrekkelijker voor de vrouwtjes en het burlen: hoe harder hoe imponanter(macho gedrag)

Sinds het afsluiten van de Asselse hei concentreert de bronst zich voornamelijk daar.

Onze tocht ging verder naar de “Veentjes”, een natuurlijke bron, waar altijd water staat, mede door een leembodem. Dit water werd vroeger gebruikt voor de fontein van het Loo, om hoger te spuiten dan die van Versailles; maar de bewoners van Hoog Soeren moesten hun water met de kruitwaggen bij de Pomphul halen!...ja, ja.

Onderweg zagen we natuurlijk allerlei bijzondere kenmerken en eigenschappen van groei in de vrije natuur, die zoveel mensen inspireert.... ook ons, zoals licht- en schaduwbossen, bos- en vossenbessen enz.

Middenin een dennenbos stond één lijsterbes, die juist hierom de bijzondere aandacht van René kreeg, die zelfs boompjes in de buurt rooide om de lijsterbes een kans te geven.

Als er twee of drie bomen heel dicht bij elkaar staan is de kans groot dat zij vanuit een gezamenlijke wortelkluif (een bult), die wel duizend jaar oud kan zijn, groeit. Dus eigenlijk is dit één hele oude boom.

Na een tocht van drie uur kwamen we uit bij de Pomphul, een bekende en prachtige plek.

René heeft altijd boswachter willen worden en hij heeft ons heel veel verteld. Je kunt niet alles opschrijven, maar wij hadden in ieder geval een leerzame en heerlijke middag.

René, heel erg bedankt.



OPEN ATELIER-DAG



Zondag 28 augustus is het zover !

In Hoog Soeren en Assel zal voor de eerste keer een Open Atelier-Dag gehouden worden.

Dertien creatieve medebewoners zullen hun kunstwerken tentoonstellen in Atelier, Huis en Tuin.

Er zal een kunstroute uitgezet worden die langs de betreffende huizen voert, herkenbaar aan de kleurige ballonnen die vanaf het tuinhek de bezoekers zullen uitnodigen binnen te komen.

Ook worden op diverse plaatsen van tevoren kleurige posters opgehangen en zal er voor flyers gezorgd worden.

Ieder adres in Hoog Soeren en Assel krijgt ook een flyer met de route in de brievenbus.

Peter de Jong met collages, Tine Harleman met 'n papieren sprookjeswereld, Roland de Groot met diverse objecten en aquarellen, Els en Rob Krul met fotokaarten, Carla van Zuilen met sieraden, Pierre Pinkse met fotografie, Hedi Posthuma met porseleinschilderen, Jantien Arentsen met fijnschilderen, Jenny van der Poel met schilderijen in gemengde technieken en Marlies Peters met o.a. mozaïeken.

Zij zullen hun bezoekers in Hoog Soeren ontvangen.

De route voert verder over onze mooie hei naar Assel waar de kleurige ballonnen, vlakbij de spoorbaan, ook al van verre zullen uitnodigen.

Bij Annemarie Keukens met schilderijen en tekenwerk en bij Trui Boss met schilderijen in acrylverf.

We hopen op mooi weer !

Vele bezoekers uit Hoog Soeren en Assel zelf en natuurlijk ook dagjesmensen en toeristen zijn van 11.00 – 17.00 uur

VAN HARTE WELKOM !

Blikvangers onderweg.

Soms, onderweg in het bos, kom ik buurtbewoners tegen; dan babbelen we wat en hoor ik dat ze wat teleurgesteld zijn over hoe vaak het wild zich laat zien.

Tja, misschien hebben ze een beetje gelijk, ik zie ook niet iedere dag dat ik daar loop, én herten én zwijnen én reeën. Maar vaak genoeg ook wel. Wat ik wel altijd zie, en waar ik ook heel bewust naar zoek, zijn sporen. En ik kan jullie aanraden ook eens goed naar de grond te kijken, want daar is genoeg te zien! Ga aan het eind van de Steeg het hek door en ga linksaf het zandpad op en kijk voor je voeten: bijna zeker dat je wat tegemoetkomende sporen ziet van herten: grote van de geweidragers en wat kleinere van hindes. Ze komen uit het bosdeel achter de golfbaan, steken bij de zoel (modderpoel) schuin het pad over en gaan rechts het open beukenbos in. Bij de zoel zie je misschien een zwijnenprint, de punten van zijn hoeven lopen uit elkaar en niet naar elkaar toe, zoals bij de herten. Dat zwijn heeft lekker door de modder gerold en zich geschurkt tegen de onderkant van een boomstam, die grijs ziet van de modderresten.

Verderop, in de bocht bij de hei, voor het hek van het stuifzandterrein zie ik eigenlijk iedere morgen vers, het spoor van een das: kleine

berenpootjes met de afdrukken van de teenkussentjes in een boogje boven het tussenvoetkussen en de afdrukken van de grote teennagels ver daarvoor. Nou hoef ik niet zo lyrisch te doen over het aantreffen van

dassensporen,(zie afbeelding), want in onze tuin laten ze genoeg sporen achter en Pierre maar steeds braaf die gaten weer dichtstoppen! Ondanks onze nachtelijke radio, de mollentribuis en het ultrasoon geluidsapparaat voelen de dassen zich bij ons zo thuis, dat ik in de tuin al drie keer een latrine heb aangetroffen! Maar zijn berenpootjes vinden, bekoort me desondanks nog steeds. Als het in deze droge tijd (rond 28 april) `s nachts een beetje geregend heeft is het bovenste zand nat en het zand daaronder nog droog. Daarmee kun je mooi het tijdstip van de wildpassage bepalen. Het heeft in de nanacht geregend, dus als de prints droog zijn en de grond daaromheen nat, dan zijn de dieren in de vroege morgen langsgekomen, is het zand in de prints ook nat dan zijn ze eerder in de nacht hier geweest. Maar vergeet niet om ook je ogen van de grond los te maken en om je heen te kijken. Achter de eerste richel in de hei zie je misschien zo maar de rug van een grazende ree, hij heeft je nog helemaal niet in de gaten! En op het uitkijkpunt even je kijker tevoorschijn halen en de hei afschermen, heus, de herten grazen er vaak genoeg. Daar hoor je misschien ook weer de twee koekoeken, de oostelijke in de richting van de Pomphulweg en de westelijke zo'n beetje boven de Dassenberg, net als vorig jaar. Toen zagen we ook aan het begin van de avond regelmatig in het bos bij het verste uitkijkpunt een mooi donkergekleurd reebokje, dat absoluut niet schuw was. De afstand was misschien 20 meter, maar hij keek eens naar ons op en knabbelde rustig door, een blaadje links en een blaadje rechts. We hebben hem daar wel drie keer gezien. Op het pad, achter de golfbaan langs, zet de vos graag zijn grenspalen neer : iedere 50 meter een drolletje, duidelijk in het zicht! Zo zie je maar, wild zien is een kwestie van vaak het bos in gaan, op de grond en in de lucht kijken en niets gezien: volgende keer beter!

mpv.



De pollepel.



Daar ik uit een van oudsher enthousiast kokende familie kom, neem ik graag de pollepel over van Hedi.

Van mij echter niet zozeer een recept, maar meer een aansporing zelf creatief te zijn! Gebruik je fantasie en geloof in eigen kunnen. Recepten zijn prima als inspiratiebron, maar je hoeft ze niet altijd te volgen. Alleen bij taarten bakken en puddingen maken moet je dat beslist wel doen, want daar luisteren de verhoudingen nauw!

Een voorbeeld van een onvolprezen toetje (de oorsprong zou op Assel liggen) :

1 bakje chipolatapudding uit de supermarkt

1 bekertje slagroom, stijfgeslagen

en flink wat advocaat uit de fles, samen door elkaar roeren en genieten maar !

En wat kan ik daar nu verder mee? Al die slagroom is wel vet ! De helft van de slagroom vervangen door magere yoghurt maakt de smaak frisser en drukt het aantal calorieën.

Dit is dus variatie 1.

Een traditioneel Engels toetje is Eton Mess:

Aardbeien gewassen, van groen ontdaan, in tweeën gesneden en in de suiker gezet.

Een grote meringue (schuim) van V&D verkruimeld.

Een bekertje slagroom met 'klopvast' stijfgeklopt.

Dit alles vlak voor het opdienen door elkaar mengen en je eet je vingers erbij op!

Maar weer, al die slagroom is wel vet, ook hier kan je de helft van de slagroom vervangen door yoghurt: frisser van smaak en ook al zo verstandig ! Variatie 2

Die verkruimelde meringue brengt me op een idee: die kan ik ook door het eerste toetje doen: variatie 3.

En in plaats van verkruimelde meringue kan ik ook van die kleine Italiaanse bitterkoekjes gebruiken: amarettini traditionali van de Dekamarkt, dat is dan variatie 4.

Ook cantuccini kan je verkruimelen, al gaat dat iets lastiger, maar ook heel lekker ergens door. Dat bedoel ik nou, je leest een recept, je maakt het klaar en geniet ervan en de volgende keer doe je het een beetje anders . Het is natuurlijk wel zo, dat ik op deze manier rondfantaserend en mijn eigen ideeën volgend, nooit een ~echte~ Thaise curry zal maken, zoals mijn jongste zoon Jonatan mij steeds weer streng laat weten en hij heeft gelijk: die curry, die eet ik bij hem !

Maar wat ik dus zeggen wilde : gebruik je fantasie en geloof in eigen kunnen.

Ik geef de pollepel door aan Topi, al heb ik haar nog niet gevraagd of ze dat wel leuk vindt, zo niet, dan schrijf ik hem volgende keer ook zelf en geef hem dan aan een ander door.

Marjolijn Pinkse-Veen.



Politie:	Wijkagent de heer Poolman. Alarmnummer: 112 Melden niet urgente zaken: 0900-8844
De buitenlijn:	14055 van 08.00 tot 17.30 u.
Boekenbus:	Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u. bij de brandweerkazerne.
Oud papier ophalen:	Elke 4e donderdag van de maand alleen in de blauwe container!
Buurvrouwenborrel:	Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren.
Buurmannenborrel:	Maandag 5 sept om 17.00. tot 18.30 Vervolgens elke eerste maandag van de maand om 17.00 uur.
Midzomer-/jubileumfeest	Op 18 juni <u>Jubileumfeest/midzomerfeest</u> ter ere van het 90-jarig bestaan van de Buurt- en Belangenvereniging van Assel en Hoog Soeren. Vanaf 15.00 uur op Haslo.
Open atelier-route in Hoog Soeren en Assel	Op 28 augustus wordt een Open atelier-route gehouden door Hoog Soeren en Assel. Nadere berichtgeving volgt!