

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie:
C.S. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Nieuws van de Zangvereniging
- Nieuwe bewoners stellen zich voor
- Blikvangers onderweg
- De Pollepel
- Voor uw agenda



Foto Pierre Pinkse

Van de redactie

We hadden een fantastische winter met veel strenge vorst zodat er echt geschaatst kon worden. Het dunne laagje sneeuw was geen spelbreker en bleef lang voor een wit landschap zorgen.

Helaas ging de “tocht der tochten” net niet door.

De Nieuwjaarsreceptie gaf ons weer de gelegenheid om elkaar het allerbeste toe te wensen. Het was dan ook gezellig druk in hotel Hoog Soeren.

Het stampottenbuffet op 10 febr. j.l., ook in hotel Hoog Soeren, was extreem druk en ook erg lekker. Stoelen uit het hele hotel moesten worden aangeslept .
Keuken en personeel bedankt !

Maar eindelijk breekt de eerste lentemaand aan, waarin de tuin werkelijk tot leven komt. Het weer kan echter nog heel grillig zijn, een heerlijk zonnetje en de volgende dag toch weer nachtvorst.

De woensdag voor Pasen is er in Hotel Oranjeoord weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Buurt- Belangenvereniging Assel en Hoog Soeren voor alle bewoners van ons dorp.

Inmiddels heeft u hiervoor de aankondiging al in de bus gekregen.

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma, Marjolijn Pinkse en Edith van Teeseling.

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje, graag per e-mail, maar wel als bijlage i.v.m de verwerking ! Uiterlijk 1 juni 2012.

Website: www.hoogsoeren.info



Wij wensen U allen fijne Paasdagen,
een zonnige lente en een mooie natuur.

Mededelingen namens het Bestuur B & B vereniging

- 1) Toekomstagenda dorpen. De enquête die door de gemeente Apeldoorn verspreid werd onder de inwoners van Hoog Soeren leverde slechts 4 reacties op. Na een oproep van het Bestuur van de Buurt en Belangenvereniging Hoog Soeren reageerden beduidend meer Hoog Soerenaren. Volgens ons echter nog te weinig om een duidelijk beeld te krijgen van de mate waarin de inwoners tevreden zijn over hun woonomgeving en de zaken die verbeterd of veranderd moeten worden. De evaluatie van de enquête is uitgesteld en wij kunnen u dus op dit moment niet meer vertellen. Indien de resultaten voor 4 april bekend zijn zullen wij daarvan verslag doen op de Algemene Ledenvergadering.
- 2) Ruimzicht: Alle resten van “voorheen” Hotel Ruimzicht zijn verwijderd. Het aanzicht van het dorp is aanmerkelijk opgeknapt. Wij proberen, in overleg met “Sprengheld”, het terrein met gras in te zaaien.



Ruimzicht in drie stadia...

Fotografie Pierre Pinkse

- 3) Najaarsoverleg met de gemeente Apeldoorn. Op 15 november vond het jaarlijkse overleg plaats met ambtenaren van de gemeente Apeldoorn.
 - a) Het onderhoud aan de Soerenseweg is voorlopig uitgesteld, de reden is: geldgebrek bij de gemeente Apeldoorn. (dit zal u niet verbazen)
 - b) De voortgang van de munitieopruiming op particuliere grond ligt stil. De heer Zwanikken, onze dorpsmanager, zal daarover informatie inwinnen en ons meedelen hoe de stand van zaken is.
 - c) De organisatie van de midwintermarathon heeft, ondanks eerdere afspraken, de Buurt en Belangenvereniging niet ingeschakeld voor het maken van afspraken over afsluiting van het dorp en het beschikbaar stellen van vignetten. De toezegging van de heer Zwanikken om hier werk van te maken heeft niet geholpen. In de week voor de marathon ontvingen wij de vignetten (te laat om nog uit te delen aan de belanghebbenden) en het schema van afsluiting van het dorp. De plaatselijke horeca is wel ingeschakeld maar de gemaakte afspraken zijn door de organisatie van de midwintermarathon niet nagekomen.
 - d) Bij klachten over onderhoud van wegen of over gladheid kunt u de “Buitenlijn” bellen. Urgente zaken kunt u melden via Wim Arentsen.

4) Het Bestuur van de Buurt en Belangenvereniging verwacht een grote opkomst voor de Algemene Ledenvergadering van 4 april om 20.00 uur in Hotel Oranjeoord.

Er is een interessant programma voor de pauze en een agenda met belangrijke zaken, o.a zaken betreffende het Dorpsplan en de statutaire bestuurswisseling.

Een uitnodiging en de bijbehorende stukken ontvangt u thuis.



Nieuws van de Zangvereniging.



Vorig jaar 11 dec. hebben wij gezongen in “de drie Ranken” . Het was een mooie dienst . Kerstavond 24 dec. waren we weer uitgenodigd om te zingen in de Kapel . Het was een prachtig verzorgde dienst.
We hebben fijn gezongen en na afloop was het erg gezellig.

Op 28 febr. 2012 hadden we de algemene ledenvergadering.
Er was een wisseling van het bestuur: Rita is na 6 jaar afgetreden en opgevolgd door Iris. Fijn dat zij in het bestuur wil en Rita werd hartelijk bedankt.
Verder wordt Riet Knol nu de voorzitter.

Op de bestuursvergadering van 5 maart hebben we het jubileumconcert besproken.
Het concert is vastgesteld op zondagmiddag 7 oktober a.s. in de Mariakerk te Apeldoorn. Dit is ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan!

Woensdagavond 4 april a.s. zal ons koor even aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging van Hoog Soeren.

Ons Jubileum-uitje is gepland op 8 september a.s. en zal worden verzorgd door Rita en Jan. Wij hopen dat al deze festiviteiten goed verlopen en iedereen veel plezier zullen bezorgen.



Nieuwe bewoners stellen zich voor



In het huis, waarvan ik de tuin goed ken, door de beelden uit Mozambique, uit de tijd van Anita en Aad Houweling, wonen nieuwe mensen.

Zoals altijd nieuwsgierig, ga ik erop af.

Anthoinette van Vulpen en Ton Koster zijn de nieuwe bewoners.

Nog wat lege dozen staan in de ruime kamer. Ton brak op de dag van de verhuizing z'n rechter hand, waardoor er vertraging optrad.

Een mooi, licht en ruim, jaren-dertig huis. Een nieuwe droomkeuken en een beeldschone oude kast uit Zwitserland in de serre. En nu de hond nog: Duke, een stoere Berner Sennen van 2 ½ jaar ligt lekker in de tuin, op het huis te passen. Wat een schat!

Anthoinette is geboren in Amersfoort in 1961. Heeft nog een broer en een zus, zelf is ze de oudste. Ze trouwt al op 19- jarige leeftijd en gaat met haar man naar de Noordoostpolder. Ze krijgen twee kinderen. Een jongen, nu 21 jaar en een meisje, nu 18 jaar. Zij woont nog thuis. Anthoinette doet de opleiding voor röntgenlaborant, maar als ze na 11 jaar huwelijk moeder wordt, werkt ze verder als oproepkracht.

Als er na 24 jaar huwelijk een andere vrouw in het spel blijkt te zijn, is dit niet alleen het einde van hun huwelijk. Ze komt ook tot de ontdekking wat ze al die tijd al wist: dat een leven in liefde, met de ware, er toch eigenlijk anders uit hoort te zien.

Op 14-jarige leeftijd al, merkt Anthoinette dat ze anders is dan de anderen. Ze hoort, ziet en voelt meer dan de meeste mensen in haar omgeving. Als ze haar oma een keer helpt met het huishouden, krijgt deze een hartinfarct. Zij belt meteen de huisarts en zegt dat hij onmiddellijk moet komen. Maar oma's leven wordt gered omdat de kleine Anthoinette bij opa (die hartpatiënt is) een nitrobaatje biest en dat bij oma onder de tong legt. Zo merkt ze, dat ze heel open staat en heel veel voelt .

Het is een verwarrende tijd. Ze gaat ermee naar de huisarts, die er ook geen antwoord op heeft en adviseert, om een keer naar de psychiater te gaan, maar zelf wil ze naar een alternatieve arts. Daar ontdekt ze haar eigen talent. Ze is paranormaal. Als ze 35 jaar oud is, wordt ze door collega's overgehaald om mee te gaan naar een psychometrie avond. Het medium zegt over de wastekening die ze uitkiest: er staat iemand bovenaan de trap die jou wil helpen, maar je moet wel zelf die trap oplopen. Naar aanleiding hiervan begint ze een opleiding voor voet en lichaamszone reflex -therapeut. Dit is een drie-jarige opleiding op HBO- niveau. Ze begint een eigen praktijk en merkt, dat ze niet hoeft te masseren. Ook als ze alleen praat komen mensen steeds beter in hun vel te zitten. Verdieping volgt als ze tijdens een regressietherapie bewust contact maakt met haar persoonlijke gids (Rafaël). Nu gaat het hard. Ze kan eindelijk iets doen met haar helderziende en heldervoelende kwaliteiten. Ze besluit er helemaal voor te gaan en werkt vanaf 2005 als regressietherapeut met de methode van Jan Kleyn. Ook geeft ze cursussen in bewust gidscontact, waarbij je leert in contact te komen met je eigen gids. Zo leert ze Ton kennen.

Ton Koster, geboren in 1961, in Rotterdam. Studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij werkte daarna als junior organisatieadviseur bij Moret Advies.

Hij verbeterde werkprocessen in de praktijk bij alle organisaties waar mensen werken, zoals overheden, Belastingdienst, sociale verzekeringen.

Hij vond het heel leuk werk en het breidde zich uit. Het adviesbureau Moret werd Ernst & Young en hij begon een adviesgroep op te zetten voor de overheid: gemeentes, provincies en politie. Ton ging leiding geven en werd in 1995 mede-vennoot van Ernst & Young Consulting.

Al gauw kwamen de levensvragen.

Ga ik dit de rest van mijn leven doen?

Wat is het doel van mijn leven?

Heb ik een missie? En wat is die missie dan?

Hij besloot: ik wil het nu weten! Hij zocht de bergen op. 2400 meter hoog in de Alpen. Daar kreeg hij een visioen. Hij zag dat in heel veel relaties mensen zich eigen maken wat anderen hen aanbieden. En dat gebeurt niet alleen op school !

Even een voorbeeld: veel mensen geloven in een God of Boeddha of wat dan ook. Maar doorgaans worden zij onderricht in een Goddelijke leer van buiten af. Maar Ton zag in dat de mens er meer aan heeft wanneer deze erin slaagt van binnenuit een veranderingsproces aan te gaan. Om de eigen essentie te ontdekken en zijn innerlijke kracht te voelen, zijn eigen wijsheid aan te boren. Een eerste bewustwording! Dit raakte hem diep en hij wist: Hier gaat het om! Dit wil ik met mensen gaan doen! Bewustwordingsprocessen van binnenuit mogelijk maken.

Na 17 jaar Ernst & Young Consulting begon Ton in 2001 voor zichzelf en richtte zich op begeleiding bij veranderingsprocessen en persoonlijke coaching.

Toen hij in 2005 voor ingrijpende persoonlijke vragen kwam te staan, besloot hij deze voor te leggen aan zijn persoonlijke gids. Hiervoor ging hij naar een regressietherapeut. En ja hoor! Dat was Anthoinette.

Na 6 weken kwam hij terug, om te vertellen hoe het hem vergaan was en ze raakten in gesprek. Ze kwamen in de maanden daarna tot de overtuiging dat ze wilden samenwerken en kregen eind 2006 hun eerste gezamenlijke opdrachten die precies

waren wat ze hoopten: mensen op grotere schaal begeleiden bij het ontdekken van hun persoonlijke missie en levenslessen. Ze richtten Het Transformatiehuis op en begonnen cursussen te geven in persoonlijk leiderschap. Kort na de start van hun samenwerking ontdekten ze ook dat ze complementaire zielen zijn. De meeste mensen noemen dit tweelingzielen.

Ton en Anthoinette gaven elkaar hun ja-woord in de Eiffel, 5 jaar geleden. Eerst trouwden ze zoals iedereen op aarde, maar daarna ook "in de hemel".

Dit is een heel bijzondere reis door de sferen, die een groei van het bewustzijn met zich meebrengt en waardoor je de hemel op aarde kunt creëren.

De eigen ervaringen zijn door Anthoinette systematisch beschreven en vormen een ontwikkelingsmethode, die ze gebruiken in hun werk. Verrassend is, of eigenlijk helemaal niet, dat jouw grootste probleem je eigen diepste angst is, die je zelf eerlijk onder ogen moet zien, om te kunnen helen. Dat is dan tegelijk het begin van een groeiproces. Na je diepste angst kun je ook mentale belemmeringen transformeren en vrij worden van oordelen, concepten, en andere creaties van de mind. Zo kun je verder groeien naar hogere dimensies tot de dualiteit geen vat meer op je heeft. In de tuin van hun huis hebben ze een schitterend tuinhuis voor dit werk.

Ton & Anthoinette vinden het leuk om te vertellen over de reis die zij samen maakten. Als je interesse hebt mag je altijd even bellen voor een kopje koffie of thee.

Blikvangers onderweg



Het voorjaar is weer begonnen en het eerste dat opvalt in het bos is de haast ondraaglijke lichtheid onder de bomen. Er zit nog geen blad aan en de zon komt onze kant weer op en daardoor is het licht zo helder als in geen enkel ander seizoen. Nu Pierre en ik weer een hond hebben, zijn we weer veel vaker en vooral veel vroeger op pad. De eerste echte voorjaarsdagen die we nu gehad hebben was het regelrecht genieten voor mens en hond. De zon nog nauwelijks op en toch al dat prachtige licht, de heigheid op de heide en alle vogels die je rondom hoort.....

Wolken vinken vliegen op van de bosbodem en Milo (onze hond) denkt nog steeds dat het vliegende muizen zijn, die hij zo kan pakken: zijn lijfje staat stijf van de adrenaline!

Vlabbij roffelen diverse bonte spechten en in de verte klinkt de zware roffel van de zwarte specht. Nog in het dorp hoorde ik het zuchten van de holenduif en het lachen van de groene duivel:.

midden tussen de huizen gaat de groene specht weer broeden. Ik loop naar het hoogste uitkijkpunt aan de heide en zie in de verte misschien een paar silhouetten van herten, maar te onduidelijk voor de kijker. Doorlopen dan maar, ga ik rechtsaf de Dassenberg over of vervolg ik het zandpad langs de hei?.....ik kies voor het laatste. Bij het volgende uitzichtpunt gekomen ontmoet ik een fotograaf met een indrukwekkende telelens op zijn toestel, vergezeld door zijn partner. We groeten zwijgend en ik loop omhoog. Bovengekomen zie ik dat de mist optrekt en de zon aan de horizon verschijnt. De hei lijkt leeg en ik denk `jammer dan` en wil me net weer omdraaien als vanachter de eerste richel in het terrein de kop van de lei-hinde verschijnt : doodkalm wandelt ze mijn beeld in en kuiert naar rechts, knabbelt een grasje en stapt weer door en dan komen één voor één haar volgelingen achter haar aan. Keurig in een lange rij, met steeds een tussenruimte van zo'n vijf meter, de één na de ander, als de kralen van een telraam schuiven ze door het beeld van links naar rechts. Tellen kan ik ze al niet meer, want de kop van de stoet is alweer in het terrein verdwenen als nieuwe koppen nog steeds verschijnen en het gaat maar door, zo'n vijftien stuks had ik wel tegelijk in de kijker, dus opgeteld waren het er ruim twintig, twee spitsers sloten de rij. Milo zit doodkalm naast me, zó ver, daar heeft hij niets van in de gaten en ik geniet nog even na als de laatsten zijn verdwenen. Door het bos ga ik weer op huis aan en vlakbij het hek kom ik de fotograaf en het meisje weer tegen. Maar ik heb niet de moed om te vragen: "En, nog iets moois voor de lens gehad?"



MPV.

De Pollepel



Soepweer

Recept voor een supersoep.

Eenvoudig te maken en zo lekker dat bijna alle gasten die bij ons eten willen weten hoe en wat.....

2 flinke uien in stukken snijden, (hoeft niet fijngesnipperd te worden), en op een laag vuurtje fruiten tot ze mooi glazig zijn.

5 grote rode paprika's in stukken (zaadlijsten weg natuurlijk) en even meebakken met de uien.

Inmiddels 1 liter water opzetten,

1 bouillonblokje (rund) , mag naar smaak ook 1.5 blokje zijn, oplossen in een apart pannetje. Begin maar met één blokje.

Dit kokend over de uien en paprika doen.

Theelepeltje rietsuiker erbij.

Het geheel goed aan de kook brengen,

en dan met de staafmixer pureren.

Nog even doorkoken en klaar !

Opdienen met een scheut room en stokbrood.

Super eenvoudig en erg lekker !

Na enige aarzeling neemt Jan van Zuilen de pollepel van mij over, en zal u ongetwijfeld verrassen met zijn culinaire meesterschap !



Roland de Groot.



Politie:	Wijkagent de heer Poolman. Alarmnummer: 112 Melden niet urgente zaken: 0900-8844
De Buitenlijn:	14055 van 08.00 tot 17.30 u.
Boekenbus:	Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u. bij de brandweerkazerne.
Oud papier ophalen:	Elke 4e donderdag van de maand alleen in de blauwe container!
Buurvrouwenborrel:	Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 u -18.00 u in Hotel Hoog Soeren.
Buurmannenborrel:	Eerste maandag van de maand van 17.00. tot 18.30 In Hotel Hoog Soeren.
Knutselen t.b.v. Pasen	Zaterdag 31 maart om 14.00 uur.
Alg ledenvergadering B & B.	Op 4 april om 20.00 uur in Hotel Oranjeoord.
Paaseieren zoeken	Op 2 ^e Paasdag 9 april om 11.00 uur.
Dauwtrappen op Hemelvaartdag	Op do. 19 mei om 07.00 uur.
Excursie in de Kroon- domeinen	Op een nader vast te stellen zaterdag in juni o.l.v René Olthof
Voor Fietsliefhebbers	De mogelijkheid om mee te doen met Fietsgilde Apeldoorn, zie www.fietsgilde-apeldoorn.nl