

Het Pomphulletje

Mededelingenblad

van en voor de bewoners

van Assel en Hoog Soeren.

Redactie:
C.S. Boss (5191680)
trui-cees@planet.nl

- Van de redactie
- Mededelingen Buurt- en Belangenvereniging
- Nieuwe bewoners stellen zich voor
- Nieuws van de zangvereniging
- Blikvangers onderweg
- De Pollepel
- Voor uw agenda



Lucanus Cervus (Vliegend Hert)

Foto Diederik Hülsmann

Van de redactie



Na de wisselingen in het bestuur van de BBV heeft dit ook gevolgen voor de redactie van het Pomphulletje.

Hessel Posthuma en Jan Koning hebben hun plaats in de redactie overgedragen aan Diederik Hülsmann en Marco Boersma.

(afgevaardigden van het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren)

Welkom in de redactie.

Hessel bedankt voor jouw jarenlange bijdrage aan het Pomphulletje en ook Jan zeer bedankt voor jouw onmisbare kennis van het verleden, maar ook het heden van het dorp Hoog Soeren.

De voorpagina laat het voor de Veluwe bekende “vliegend hert” zien, maar om het zo mooi op de foto te krijgen is toch wel apart.

Over het Paaseieren zoeken en het Dauwtrappen kunt u in dit nummer een verslag lezen. Ook lijkt het ons nuttig om in dit nummer geïnformeerd te worden als u behoefte heeft aan hulp, in welke vorm dan ook.

Verder hebben de “buurmannen” besloten om ook in de zomermaanden door te gaan met hun bekende buurmannenborrel iedere 1^e maandag van de maand.

Opnieuw heeft René Olthof zich bereid verklaard om voor ons een leerzame excursie door de Kroondomeinen te houden op zaterdag 14 juli a.s.

Iedereen is welkom, verzamelen voor de kapel om 14.00 uur.

Redactie: Trui Boss, Cees Boss, Marco Boersma, Diederik Hülsmann,
Marjolijn Pinkse en Edith van Teeseling.

Inleveren van de teksten voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail ,
maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking . Uiterlijk 1 september 2012.

Website: www.hoogsoeren.info

Wij wensen u allen een mooie vrolijke Zomer !

Mededelingen uit het dorp

Wijkagent met pensioen

Op 1 juni 2012 gaat Bart Poolman, jarenlang wijkagent van o.a. Hoog Soeren, met keuzepensioen. Zijn opvolger voor Hoog Soeren, Uddel en Wenum Wiesel is zijn zoon Erwin Poolman. Ja heel bijzonder en waarschijnlijk uniek in Nederland. Voor de volledigheid hierbij het e-mailadres van de nieuwe wijkagent: erwin.poolman@no-gelderland.nl
Mocht u contact met hem willen hebben dan is e-mail gemakkelijk uit te lezen. Telefonisch is hij te bereiken via 099-8844

Nieuws van de zangvereniging



Voor de vakantiestop van onze zangvereniging weer een bericht. Woensdagavond 4 april waren we even aanwezig en zongen bij de ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren. Onze voorzitter heeft de mensen aangespoord om lid te worden van de zangvereniging. Vooral bassen en tenoren hebben we hard nodig. Ook is er gevraagd aan de bewoners van Hoog Soeren om donateur te worden. Het zou fijn zijn als onze zangvereniging kan blijven bestaan ! Dinsdagavond 29 mei hadden we feest : Heerko Huizinga was 40 jaar lid . Daarnaast waren er nog 6 dames 12,5 jaar lid van de vereniging. Het was heel gezellig. In september a.s. hebben we nog tijd om te repeteren voor ons Jubileumconcert op zondagmiddag 7 oktober in de Mariakerk te Apeldoorn.

Wij wensen u allen een fijne zomer toe.



Kudde schapen en geiten trekt ook door Hoog Soeren

Omroep Gelderland schreef: “De 400 schapen die als protest tegen bezuinigingen van Epe naar Arnhem lopen, trekken veel publiek. Zelfs maandag, toen de schapen een rustdag hadden en op één plek bleven, was het druk bij de dieren.

Met de zevendaagse protesttocht willen drie Gelderse herders aandacht vragen voor hun benarde financiële situatie. Ze lopen met de schapen vanaf De Berghoeve in Epe over de Veluwe naar Arnhem. Ze volgen de route van Willem Koestapel (1874-1961), de laatste herder die in Nederland nog echt rondtrok.

Onderweg geven de herders hoeddemonstraties en uitleg over hun ambacht.

Vrijdag is er in Arnhem een symposium over de toekomst van schaapskuddes.

Er wordt dan onder meer gesproken over nieuwe inkomstenbronnen, bijvoorbeeld door het promoten van schapenvlees. De nog ongeveer 15 zelfstandige herders in Nederland willen een nieuwe vergoedingsregeling. Als die er niet snel komt, vrezen ze failliet te gaan.”

Die hele grote kudde trok ook door Hoog Soeren. Diederik Hülsmann had zijn camera bij de hand en dat leverde het bijgaande plaatje op.



Van de BBV Bestuurstafel



1. Begin April is de jaarlijkse **Algemene Leden Vergadering** gehouden. Een verslag hiervan is te vinden op de website van de buurtvereniging (www.hoogsoeren.info). Tijdens de vergadering spraken we over o.a. de parkeerproblematiek en mogelijke oplossingen, over beeldkwaliteit behoud in Hoog Soeren, over de vernieuwing van het bestemmingsplan en de 'toekomst-agenda' voor de dorpen rond Apeldoorn. Daarnaast wijzigde de bestuursamenstelling: na 8 jaar trouwe dienst hebben Hessel Posthuma en Jan Koning statutair hun bestuurstaken aan een ander moeten overdragen. De nieuwe samenstelling is: Diederik Hülsmann (voorzitter), Marco Boersma (secretaris), Iris Mak (penningmeester), en vier algemene bestuursleden: Birgit Brandsma, Irma Limberg, Wim Arentsen en Jan ten Bosch.

2. **Rijksbeschermd Dorpsgezicht.** De gemeente heeft ons bericht dat deze aanwijzing nu echt aanstaande is (staatscourant van 6 juni 2012, verwacht men). Vorig jaar heeft de Algemene Leden Vergadering al besloten dat de buurtvereniging hier niet verder tegen in beroep zal gaan.

3. **Verkeersveiligheid Kampsteeg-Amerfoortseweg.** Naar aanleiding van door ons geuite zorgen heeft de Provincie een flink aantal van de verkeersborden verwijderd op deze vernieuwde kruising, waardoor het iets overzichtelijker is geworden. De verwijderde uitvoegstrook, de aangebrachte vluchtheuvel op de midden berm, en de nu nogal haakse bocht blijven zoals het nu gemaakt is, want zij zijn allemaal onderdeel van een bewuste keuze om het verkeer te dwingen te vertragen zodat men niet over deze kruising kan racen. Verkeersdeskundigen verzekeren ons dat dit echt veiliger is dan voorheen.

4. Het bestuur heeft kennisgemaakt met onze **nieuwe wethouder** Hans Brouwer. Hij heeft o.a. Wijkzaken in het algemeen, en verschillende dorpen waaronder Hoog Soeren in het bijzonder in zijn portefeuille. De Heer Brouwer is tevens voorzitter van Leefbaar Apeldoorn.

5. Het bestuur heeft overleg gevoerd met de gemeente over punten die wij hebben gevraagd om mee te nemen in het te **vernieuwen bestemmingsplan** (m.b.t. parkeerruimte en een kinderspeelplek). De status is dat er momenteel nog gewerkt wordt aan een nota van uitgangspunten', op basis waarvan het vernieuwd bestemmingsplan geschreven zal worden. Wij krijgen daar uiteraard, zodra beschikbaar, inspraakmogelijkheden voor. Vooralsnog lijkt het plan slechts marginaal anders te worden dan voorheen.

6. Vergeet niet **25 augustus** in Uw agenda te zetten: ons jaarlijkse **oranjefeest!**



Paasknutselen

Zaterdag 31 maart was het jaarlijkse Paasknutselen. We kwamen aan in de Brandweerkazerne en waren verrast over het aantal kinderen. Er waren namelijk 4 kinderen maar desondanks was het gewoon net zo als altijd heel gezellig. En doordat er niet zoveel kinderen waren konden wij meer knutselen. Iedereen heeft weer prachtige dingen geknutseld zoals: een bloempotje, een fotolijstje of gewoon een mooie tekening. Ook waren er lekkere paaseitjes en spekjes. Hieronder is een mooie groepsfoto te zien met onze creaties.



Van links naar rechts: Irma, Ivar, Jasmijn, Pleunie, Marlies, mijzelf en mijn vriendin Nancy. Kortom: het was een gezellige boel. En ik hoop dat ik volgend jaar weer mag komen knutselen. Komen jullie ook?

Sabrina Koops
10 jaar

Hulp nodig ?

Zelfredzaamheid is een mooi ding, zeker, maar iedereen kent wel zo'n moment dat het je gewoon zelf even niet (meer) lukt. Wat is het dan fijn als iemand komt helpen! Dit geldt voor kleine dingetjes zoals bijvoorbeeld het helpen verschuiven van een zware kast of het oppompen van een band, tot en met wat grotere zaken als het helpen op orde brengen van uw financiële administratie.



Buren/vriendenhulp

In Hoog Soeren wonen echt heel veel behulpzame mensen. De hoeveelheid burenhulp is niet zozeer een kwestie van hoe bereidwillig men is, maar meer een kwestie van hoe assertief men is in het om hulp vragen. uw hulpvaardige buur moet tenslotte wel op een of andere manier te weten komen dat u zijn/haar hulp kan gebruiken ! Soms moeten mensen een zetje krijgen voor ze om hulp willen of durven te vragen: *zo'n zetje kunnen wij (al die hulpvaardige burenen) zelf geven, door die hulp zo nu en dan in algemene zin expliciet aan te bieden: " je mag - nee: moet! - me echt bellen, hoor, als ik je even ergens mee kan helpen".*

Professionele hulp

Er zijn natuurlijk ook zaken waarbij burenhulp niet genoeg is en waarbij professionele hulp nodig is. Ook daarvoor geldt dat mensen nogal eens lang aarzelen voordat ze aan de bel trekken. Misschien eerst omdat men nog in de 'ontkenningsfase' verkeert, maar misschien ook wel omdat u helemaal niet weet wat er allemaal mogelijk is, of waar te beginnen in het doolhof van instanties ? U heeft misschien wel gehoord van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) (www.ciz.nl), de instantie die de mate van uw zorgbehoefte scoort (uw indicatie) en daarmee bepaalt waar u recht op heeft qua AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarnaast is er het CAK, het Centraal Administratie Kantoor dat deze kostenvergoedingen, persoonsgebonden budget en compensaties regelt. De ervaring leert dat deze instanties van harte langs elkaar heen werken; de uitdrukking 'van het kastje naar de muur' lijkt hier wel uitgevonden te zijn. En om het extra spannend te houden verandert de politiek de spelregels voortdurend.

Wat te doen ?! Onderstaande biedt u drie verstandige startpunten :

1. Uw Huisarts

Uw huisarts weet de weg in dit doolhof en kan u adviseren. Vraag erom ! U hoeft niet eerst koorts te hebben om de huisarts te mogen bezoeken.....

2. Het Zorgloket van de gemeente: WMO-loket, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, bereikbaar via het centrale nummer 14 055 van de gemeente's van 8.30 tot 12.30 uur; www.apeldoorn.nl/wmo-loket

Zij denken met u mee als er vragen zijn over:

- het schoonmaken van uw huis, het doen van boodschappen of de wasverzorging;
- het verkrijgen van een indicatie voor een verzorgingshuis of zorgappartement
- uzelf verplaatsen in en om uw huis (bijv. rolstoel, scoot-mobiel; vervoer naar allerlei bestemmingen; bijv een taxibus bestellen);

- een veilige woonsituatie (bijv. handgrepen in een douche);
- het onderhouden van sociale contacten;
- hoe zit het met kostenvergoedingen en eigen bijdrages voor verschillende diensten !

3. De Maatschappelijke Dienst,

MD Veluwe (0900-230 0 230 of www.mdveluwe.nl)

MD Veluwe is een organisatie die professionele hulp biedt aan mensen die vanwege hun persoonlijke woon-, werk- of leefsituatie, kwetsbaar zijn en ondersteuning en begeleiding nodig hebben om zo daadwerkelijk mee te doen aan de samenleving. Alle zelfstandig wonende ouderen in gemeente Apeldoorn van zeventig jaar en ouder krijgen een huisbezoek aangeboden door de gemeente. Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door seniorenvoorlichters van MD Veluwe. Mocht u eerder een huisbezoek wensen, dan kunt u een verzoek indienen bij MD Veluwe. Ook is het mogelijk als u een ernstige of chronische ziekte heeft (zoals bijv. diabetes, MS, kanker, Parkinson, chronische longaandoeningen) om bij de MD Veluwe een buddy (een "maatje") aan te vragen. Een buddy is iemand die u ondersteunt om uw zelfredzaamheid te versterken. Dat doet de buddy bijvoorbeeld door mee te denken in regelzaken, een klankbord te zijn voor allerlei zorgen, of eenvoudig een luisterend oor te bieden wanneer u uw hart wil luchten.



Bovenstaande drie zijn goede startpunten die, na enig volhouden van uw kant, zullen leiden naar allerlei instellingen die de daadwerkelijke zorg en hulp bieden. In Apeldoorn en omstreken wordt veel gedaan door

Verian (0900-9255 of www.verian.nl) en **Zorgzaam** (055 - 58 898 58 of www.zorgzaam.nl), maar zij zijn absoluut niet de enige instellingen die zorg en hulp leveren. U kunt deze instellingen ook rechtstreeks benaderen, maar dan loopt u wellicht allerlei vergoedingen mis.

Succes ! En deel uw ervaringen met anderen bijvoorbeeld op de buurmannen- of buurvrouwen borrel !

MB

PAASEIEREN ZOEKEN 2012.

Op maandagochtend 9 april togen een zestal enthousiaste 'Paashazen' richting Hoog Soeren nummer 92 met in hun mandjes een heleboel kleurige eieren. In een mum van tijd waren alle paaseieren moeilijk of iets minder moeilijk (voor de kleinste deelnemers) verstoppt.

De deelnemers voor het traditionele Paaseieren zoeken verzamelden zich ondertussen al bij de kapel. Men was goed voorbereid met handige mandjes en de mooiste zelfgemaakte tassen om straks de buit in te kunnen doen.

Het sein kwam dat wij naar de verstopplek mochten lopen en zo snel als de kleinste beentjes konden gingen we naar de mooie tuin van de familie Parqui. Wat fijn dat we ook dit jaar weer zo gastvrij zijn ontvangen!

Daar aangekomen werd er uitgelegd wat het zoekgebied voor de jongste deelnemers was en waar de groteren hun succes konden beproeven.

Na het officiële startsein ging iedereen heel fanatiek aan het zoeken. De één had wat meer geluk dan de ander en soms werd een ei meerdere malen over het hoofd gezien. De grootste pechvogel verloor de gevonden eieren doordat er een gat in zijn tas zat!

Bij de partytent waren ouders, grootouders en burens gezellig aan het bijkletsen onder het genot van een kopje koffie en paasstol. Voor de weergoden niets dan lof, want de beloofde heftige regenval bleef nog even uit!

Na het opnemen van de tussenstand en het optellen van alle genoemde getallen kwamen we tot de conclusie dat er nog ongeveer tien eieren misten. Dus nog maar even goed zoeken.

Uiteindelijk is er een viertal eieren niet gevonden, maar ik denk dat de das of een vos dat niet zo erg vonden.

Er zijn twee prijzen uitgereikt voor degene met de meeste eieren. Zij zijn natuurlijk ook nog even op de foto gezet. En de verstoppers kregen een welverdiend applaus.

Na nog even wat gedronken te hebben en een lekker chocolade eitje gegeten te hebben ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis.

Het was weer een gezellig Paasevenement!

Irma



Nieuwe bewoners stellen zich voor

De afspraak is om 17 uur, maar ik ben te vroeg en loop te genieten van de uitbundige natuur. Zoveel kleuren groen in allerlei schakeringen, wat is Hoog Soeren toch een mooi dorp. Ik kan me goed voorstellen, dat je hier wilt wonen, vooral na je pensioen, het is zo lieflijk, rustig en vredig.

De familie de Jong is komen wonen op de plek, waar Maurits de Brauw zijn huisje stond: Hoog Soeren 68, vlak bij het torentje. Na het overlijden van De Brauw is dit huisje afgebroken en opnieuw opgebouwd. Ik ben reuze benieuwd, hoe het er van binnen uitziet, want er schijnen 2 vleugels te staan en dat vult toch behoorlijk, lijkt mij. Maar dat valt reuze mee. Het huis is groter en ruimer dan je zou zeggen. Door de vele ramen zijn er overal prachtige vergezichten. De inrichting is smaakvol. De nieuwe bewoners Lies en Roelof, nu met pensioen, zijn 26 jaar huisarts geweest in Klarenbeek, met apotheek. De praktijk bestond uit ongeveer 2600 patiënten. Hun opvolgers worden nog wat begeleid, door Lies.

Lies en Roelof studeerden beiden in Utrecht geneeskunde en zo leerden ze elkaar kennen. Een boek over Albert Schweitzer inspireerde Lies en samen besloten ze naar Afrika te gaan. Daarvoor volg je een tropencursus na je artsenopleiding van 2 jaar, waarbij je chirurgie en gynaecologie extra goed beoefent, maar eigenlijk komt alles aan de orde, want in Afrika ben je helemaal op jezelf aangewezen.



Ze begonnen in Uganda in Fort Portal aan de kant van de Ruwenzori-bergen in het westen. De markttaal is Swahili, geen erg moeilijke taal, want ze leerden het in 6 weken, maar het duurt veel langer voordat je het goed beheerst, ook omdat de lokale bevolking meestal de eigen stamtaal spreekt.

Het missieziekenhuis moesten ze zelf opstarten, want er was al 4 jaar geen gebruik van gemaakt, omdat er geen artsen waren. Kun je begrijpen hoe blij de mensen met deze dokters waren. Ze deden alles zelf inclusief operaties zoals liesbreuken en keizersneden. Veel kinderen onder de 5 jaar sterven aan malaria. Als ze de eerste 5 jaar overleefd hebben zijn ze gedeeltelijk immuun. Kinderen komen soms van ver uitgedroogd en uitgehongerd naar de polikliniek. Daar werken de hulpdokters, lokale mannen, die hiervoor opgeleid zijn. Vrouwen werken als verpleegster op de afdelingen. Ze hadden 120 bedden. Met een jeep reisden ze door de omgeving om vaccinaties uit te delen en zieken ter plaatse te behandelen. Altijd opletten of het veilig is, zo niet dan hoor je dat wel. Het zoemt rond. Het is de tijd van president Idi Amin, met onrust en onveiligheid. Op een dag bracht Amin een verrassingsbezoek aan de kliniek. Ze hoorden pas kort van te voren van zijn komst. Er moest hals over kop een statieportret komen, dat was verplicht. Gelukkig konden ze er eentje opduikelen, maar er kropen veel soldaten door de hele tuin, om de veiligheid van Amin te waarborgen.

Ze kregen hun eerste kind: een dochter. Inmiddels studeert zij ook geneeskunde en is nu bijna internist. Hun zoon is architect. Beiden wonen in Amsterdam.

Na 4 jaar Uganda vertrokken ze naar een ziekenhuis in de buurt van Kitale in Kenya aan de voet van de Mount Elgon op 1600 m hoogte. Het klimaat was daardoor aangenaam, maar hoger in de bergen kan het flink koud zijn en zelfs vriezen. Ook hier werd Swahili als markttaal naast de eigen stamtaal gesproken.

Uiteraard zagen ze veel wild. En ja, ook de big five, allemaal gezien. Maar vooral de vogels waren prachtig. Vele kleurrijke soorten en veel lawaai, vooral de ibis kon er wat van.

Het werk was hetzelfde, ook hier een klein ziekenhuis van de missie en zij de enige artsen. Niet dat ze katholiek zijn.

Toen de kinderen groter werden, vroegen ze zich af, hoe willen wij nu verder? Ze kozen voor teruggaan naar Nederland, om de kinderen goed onderwijs te bieden.

Ze kwamen in contact met een huisarts die wilde stoppen, en dat was in Klarenbeek. Ook hier werkten ze hard en hielpen mee de huisartsenstandaarden te ontwikkelen en ontwerpen. Ze organiseerden nascholing in Tanzania, waar ook Afrikaanse artsen welkom waren. Tot 2002 was de praktijk veelal 's nachts en in het weekeinde gewoon bereikbaar, en daarna volgde aansluiting bij de Huisartsenpost Apeldoorn. En nu is het zover: pensioen! Roelof doet alleen nog een wekelijks spreekuur in de maag-darm-leverkliniek De Veluwe in Apeldoorn.

In ieder geval staan er al 2 vleugels, voor allebei 1, zou je denken, maar mis gegokt. Roelof speelt bijna professioneel piano, speelt met andere pianisten werken voor 2 piano's, en speelt samen met een blaaskwintet.

Lies speelt dwarsfluit, op amateurniveau.

Verder houden ze van wandelen, fietsen (ze hebben ook ligfietsen), hardlopen en zeilen in Friesland, en Lies kan goed tennissen en tuinieren. Met een blik op de keuken vraag ik nog even, wie is hier de kok? Tegelijk zeggen ze spontaan, de buurman! Nou dat is goed om te weten.



Trui

Dauwtrappen

Ja daar gingen weer 40 deelnemers op de fiets in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag, met verrassend mooi weer, het onbekende tegemoet.

Zoals al jaren in deze traditie, was Jan Koning weer degene die de route had uitgezet en ons als een herder door het landschap voerde. Rekening houdend met de gemiddeld getrainde fietser ontbrak het niet aan regelmatige stops. De tocht ging in het begin nog vanwege de heldere kou, met handschoenen aan langs Assel richting Kootwijk tot vlakbij de uitkijktoren op het Kootwijkerzand. Daar was de eerste stop.



Omdat Jesse er dit jaar alleen voor stond moesten we het zonder de gebakken eieren met spek doen, wat zo vroeg op de ochtend wel als een gemis werd ervaren.

Maar we werden royaal van koffie, thee, krentenbrood en cake voorzien.

Het vervolg van de tocht was voor velen van ons onbekend terrein met leuke natuurlijke fietssporen dwars door het bos met heuvels uit de ijstijd, de zogenaamde "Stroese bergen" Daar hadden we wel tegenliggers in de vorm van een groep voetgangers die op een andere manier aan dauwtrappen deden.

Midden op de heide, vlak bij Stroe hadden we de tweede stop. Iedereen werd heerlijk verwarmd door de rijzende zon met ook nog een prachtig uitzicht over de hei.



Daarna weer terug richting Kootwijk, een waar genoegen. Langs het Kootwijkerduin en het fietspad door de bossen tot halverwege de Asselseweg. Hier namen we, aan het begin van de zandweg, de derde stop waar Jesse ons met soep en broodjes stond op te wachten. Gezellig zitten in het zonnetje en nog lang niet moe.

Tot slot weer langs Assel over de beroemde en beruchte Pomphulweg gefietst naar Hoog Soeren. Net voor de pomphulberg nog de laatste pitstop.

Daar stond Jesse al weer op ons te wachten met allerlei hartige lekkernijen en alcoholische dranken (bier, wijn en sterker). O, o wat dom om voor de laatste en hoogste bult nog een glaasje rosé te drinken...maar wel lekker.

Jan Koning en Jesse zijn nog even in het zonnetje gezet vanwege de goede organisatie en hebben allebei een Apeldoorns slokje cadeau gekregen.



Jan bijzonder bedankt voor jouw leiding en ook Jesse, alle waardering en dank voor de goede verzorging van de inwendige mens.

Bij elkaar een zeer geslaagde dauwtrap met mooi zomerweer.

CB.

Blikvangers onderweg



In de vorige `blikvanger` had ik het over de haast ondraaglijke lichtheid in het bos als het voorjaar wordt. Als het voorjaar echt doorzet gaat de kleur groen natuurlijk de hoofdrol spelen.

Half april verschijnen de eerste elfjes in het bos. Hebben jullie ze ook gezien? Ieder jaar zie je ze zweven tussen de bomen van het beukenbos.....aan de laagste takken van de beuk komen de eerste jonge blaadjes, zo teer lichtgroen.....als elfjes! En dan zet het ontluiken in de tweede helft van april, ondanks de lage temperaturen dit jaar, goed door: de bosbessen dicht bij de grond, de lariksen hoog in de lucht en wie is nu eigenlijk het eerst: de eik of de beuk? Ik dacht altijd: de beuk begint en dan volgt de eik, maar de eiken voor ons huis aan de Klinkenberg vertoonden als eerste al wat kleur: een beetje rood-groenig, maar dat was de bloei! Nog niet het blad, daarmee is de beuk toch eerder en de eiken doen er best lang over helemaal in blad te komen. Op de bosbodem zijn dit jaar veel beukenkiemplantjes te zien, uitgelopen beukenootjes dus. Dat zie je niet ieder jaar. Ik heb me wel eens laten vertellen dat ze eens in de zes jaar massaal ontkiemen, maar ik weet niet of dat klopt - nu ziet het er werkelijk groen van. Langs een van de paadjes van het `hondenbos` (hiermee bedoel ik het hondenlosloopgebied) vond ik heel mooie geelbloeiende klaverzuring. Ik dacht altijd dat dat honingklaver was, maar bij het verifiëren daarvan voor dit stukje, leerde ik dat dat een ander plantje is. Van het zoet dus naar het zuur en dat zuur is ook nog functioneel, lees ik, om vraat door dieren te voorkomen. Aan al die naslagwerken heb je nog eens wat!

In de buurt van de `Rode Pan` piepten de stijve sprietten van de lelietjes-van-dalen tevoorschijn en iets verderop de slappe sprietten van het salomonszegel: ze zijn familie van elkaar, kennen jullie hun derde verwant? Hier in het bos ben ik hem nog niet tegen gekomen, maar in de beeldentuin van het `Kröller-Müller` staat hij volop te bloeien: het dalkruid.

Ik hoorde de goudvink; de mezen kloppen op alle kastjes en er zijn jonge uilen in Hoog Soeren! Het is voorjaar met alle kleuren groen die je je maar bedenken kan en nu het vingerhoedskruid in bloei gaat, weet je dat de zomer er weer aan komt.

MPV.



Jonge uilen in Hoog Soeren !



Foto Pierre Pinkse

Jonge ransuilen in de tuin bij Jenny, dat mag toch wel in onze `krant`. We werden ingeseind door Marco, Pierre met de telelens er naar toe en kijk eens wat een plaatje !

Zes stuks zijn het er maar liefst. Jenny vertelde dat ze onder een grote den eerst opvallend veel vogelpoep ontdekte en toen uileballen en toen heel veel uileballen, want zes van die uilskuikens, die kunnen er wat van! Alle kinderen van Soeren zijn al langs geweest om uileballen uit te pluizen.

Toen wij eind mei van vakantie terugkwamen en meteen konden gaan genieten van het mooie weer en de heerlijke avonden, hoorde ik ze vanaf mijn bankje en wist meteen: daar zitten jonge uilen! En dat bleek dus inderdaad het geval.

Het is een mooi uilenjaar dit jaar: op slag van twaalf met Oud en Nieuw, vloog er een uil op van de hoge eik voor ons huis. `s Avonds wandelend met onze hond Milo, hoorde ik ze menigmaal. Samen met Carla op weg naar huis, na de damesborrel, scheerde er één over onze hoofden... en nu dus een nest met jongen midden in ons dorp.

2012 het Soerens Uilenjaar !

MPV

Op zoek naar :



Tijdens een bezoekje aan de kringloopwinkel ontdekte mijn vrouw Connie een schilderijtje met daarop een voor haar herkenbare afbeelding. Meteen nam ze de telefoon ter hand en belde mij en vertelde er staat een huis , een schuur en een hooiberg op ; volgens mij is dat het "Jachthuis". Ik vroeg: wat gaat dat kosten ?

Het was één Euro, dus direct gekocht !

Thuis onmiddellijk het schilderij bestudeerd en bewonderd. De lijst zat met nietjes vast dus die maar even slopen. Wat bleek....het was een foto!

Het schilderij was gesigneerd door Gust van der Wall Perné , wat werd bevestigd op de achterzijde van de foto. "Foto van schilderij van Gust van der Wall Perné 1906 ".

Gezien de situatie op het schilderij klopt dat met afbeeldingen en prenten uit die tijd.

Naspeuring op internet gaf wel aan dat de schilder rond die tijd landschappen schilderde. Echter deze afbeelding ben ik nog niet tegengekomen.

Rest de vraag: Wie weet iets over dit schilderij of heeft het zelfs in zijn bezit ?

Wij zouden best het echte Jachthuis uit 1906 op dit schilderij willen zien.

Jan en Connie Koning.

De pollepel



Tom kha kai (Thaise kokossoep met kip); (tom = soep, kha = laos, kai = kip)

Zoals voor alle gerechten, zijn er voor deze soep ook talloze recepten, maar na diverse experimenten ben ik op de volgende werkwijze uitgekomen die me het best bevalt.

Als iemand er anders over denkt hoor ik dat graag.

Je hebt in ieder geval nodig (genoeg voor minstens vier personen):

7 dl- 1 l kippenbouillon *)
2 stengels sereh (citroengras)
stukje galanga (laos) van ca. 5 cm (eventueel te vervangen door gemberwortel)
6 blaadjes djeroek poeroet
4 sjalotjes
400 g kipfilet
150 g stropaddestoelen (of champignons)
2-5 dl kokosmelk *)
sap van 1 limoen
2 eetlepels nam pla (vissaus)
1 eetlepel palmsuiker of (licht)bruine basterdsuiker
4 bosuitjes
2 rode pepers
200 g kerstomaatjes
wat verse korianderblaadjes
50-100 g taugé

*) kippenbouillon + kokosmelk ca. 1,2 l . Ik gebruik liever gevogeltefond, i.p.v. bouillon uit een potje of van een blokje, om te voorkomen dat de soep te zout wordt. Als de soep niet zout genoeg blijkt, kan dat eenvoudig hersteld worden door op smaak wat meer vissaus en/of zout toe te voegen.

Ik begin met de sjalotjes in fijne reepjes te snijden, de galanga in dunne schijfjes, de djeroekblaadjes in reepjes, het witte deel van de sereh in te kerven en deze ingrediënten vervolgens in de bouillon ongeveer een kwartier te laten trekken op laag vuur. Dan zeef ik de bouillon, voeg de in reepjes gesneden kipfilet toe en laat dit ca. 5 minuten op laag vuur pruttelen. Dan komen de in plakjes gesneden paddestoelen erbij, de vissaus en de suiker.

Het geheel laat ik nog ca. 3 minuten doorkoken, dan komt het limoensap erbij en de in kleine stukjes gesneden rode pepers (pitjes verwijderen; het is de bedoeling dat de soep een zoetzure en enigszins zoute maar geen hele scherpe smaak krijgt). Op het laatst de in reepjes gesneden bosuitjes en de kerstomaatjes toevoegen en even doorwarmen. Het verdient aanbeveling de tomaatjes te halveren want hele tomaatjes kunnen onverwacht explosief blijken.

Onderin de soepkommen leg ik dan wat in korte stukjes gesneden taugé, de soep eroverheen, iedereen evenveel tomaatjes en wat korianderblaadjes ter garnering. Klaar!

Ik vind het leuk bij dit voorgerecht papadums (een soort kroepoek van mungbonen-meel) te serveren, hoewel die er eigenlijk helemaal niet bijhoren (want Indiaas). Maar volgens mij is dat een prettige smaakcombinatie.

Als hoofdgerecht serveer ik na deze soep vaak Gang Dang (een Thaise curry met dunne plakjes biefstuk) met jasmijnrijst en een komkommersalade. Maar daarover misschien een andere keer.

Ik geef de pollepepel graag door aan Annemarie en/of Paul van Es, die Carla en mij al vaak een heerlijke maaltijd hebben voorgeschoteld...

Jan van Zuilen.





- Politie: Wijkagent de heer E. Poolman.
Alarmnummer: 112
Melden niet urgente zaken: 0900-8844 of
erwin.poolman@no-gelderland.nl
- De buitenlijn: 14055 van 08.00 tot 17.30 u.
- Boekenbus: Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u.
bij de brandweerkazerne.
- Oud papier ophalen: Elke 4e donderdag van de maand
alleen in de blauwe container!
- Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand
van 16.30 u - 18.00 u in Hotel Hoog Soeren.
- Buurmannenborrel: Eerste maandag van de maand
van 17.00 u - 18.30 u in Hotel Hoog Soeren.
- Zaterdag 14 juli Excursie door de Kroondomeinen o.l.v. René Olthof.
Om 14 uur verzamelen bij de Kapel.
- Maandag 6 augustus NJO Muziektheater voor kinderen vanaf 5 jaar.
"Geen golf is mij te hoog"aanvang 14.30 (5€).
Locatie in centrum van Hoog Soeren voor de Kapel.
(parkeren bij het Jachthuis).
- Zaterdag 25 augustus `s Middags jaarlijks Oranjefeeest voor Hoog Soeren,
(nadere informatie volgt).