



Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel



In dit nummer:

Van de redactie / Van de bestuurstafel Buurt- en belangenvereniging /
Blikvangers onderweg / Mededelingen uit het dorp / Brandweer wedstrijd /
De hamer van Thor / St. Maarten en St. Nicolaas / De Pollepel /
Informatiepagina met agenda en nog veel meer....

In dit nummer in het bijzonder:

**Interview met
Erik Keukens**





Van de redactie

December, bij uitstek de maand van de feestdagen. Als voorschot op die maand hebben we in november St. Maarten gehad, intussen is Sinterklaas in het dorp geweest en gaan we op naar de Kerstdagen. 's-Avonds is het vroeg donker, dus een mooie gelegenheid om bij een knappend haardvuurtje het nieuwe Pomphulletje ter hand te nemen. De redactie heeft haar best gedaan er een leuk en ontspannend nummer van te maken. Ook met behulp van de inzendingen naar aanleiding van onze oproep in het vorige nummer. Hartelijk dank en blijf uw bijdragen sturen.

In dit nummer het beloofde stuk over Mjölñir en de hamer van Thor, de mededelingen van ons bestuur en een groot interview met Erik Keukens, die door zijn buurtgenote Trui Boss aan de tand is gevoeld. Natuurlijk kunnen we met het recept van de pollepel de keuken in en zijn er veel foto's te zien van alles wat er zich zoal heeft afgespeeld de laatste maanden. Mooie verhalen en herinneringen aan vroeger zijn terug te vinden in dit nummer. Een heuglijk feit is de aanleg van het wildrooster, dat op vrijdag 6 december door wethouder Hans Brouwer officieel werd geopend. Gaby Bovelanders kon ook meteen haar 'eigen' hek in gebruik nemen, dat naast het rooster in het fietspad is aangelegd.

De redactie wenst u heel goede feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar.

Pierre Pinkse



Colofon:

Redactie: Trui Boss, Marco Boersma, Diederik Hülsmann,
Marjolijn Pinkse, Pierre Pinkse

Adres: ppinkse@upcmail.nl, tel: 5191208

Website: www.hoogsoeren.info

Layout: Pierre Pinkse



Van de bestuurstafel BBV Hoog Soeren

Raster en Rooster

Zoals al vermeld in de vorige Pomphul is Kroondomein het Loo inmiddels inderdaad begonnen het lage raster aan noord- en oostkant van het dorp te vervangen door een hoog hek. Bij de akkers op "het veld" moet er eerst naar munitie gesnuffeld worden, vandaar dat het (lage) hek daar tijdelijk verplaatst is en nu dwars door de akker loopt. Aansluitend op al dit rasterwerk, heeft de gemeente Apeldoorn, ondanks eerdere aarzelingen, alsnog besloten om een wildrooster aan te leggen in de Soerenseweg (incl. fietspad) aan de rand van het dorp (naar verwachting bij het uitkomen van deze Pomphul inmiddels een feit). Mocht u van al deze veranderingen serieuze last ondervinden, laat het weten, dan gaan we kijken of er misschien ergens nog een mouw aan te passen valt.



Aanleg Wildrooster



Aanleg Parkeerplaatsen

Een paar extra parkeerplekjes

Ook zal u wellicht al hebben opgemerkt dat de gemeente begonnen is met het aanleggen van wat extra parkeerplekjes rond het grasveld bij de kapel (naar verwachting bij het uitkomen van deze Pomphul inmiddels een feit).

Oproep - website wizard

De website van de buurtvereniging bestaat nu ruim 10 jaar, denken we. De destijds gebruikte software is nu echt wel achterhaald en ook de opmaak van de site kan best een face-lift gebruiken. Het gebruik van de site is daarnaast minimaal te noemen. Kortom, de website is dringend toe aan reanimatie en vernieuwing. Graag vragen we via deze Pomphul of er iemand van de buurtbewoners (met de nodige vaardigheden!) energie en zin heeft om hier zijn of haar schouders onder te zetten? Of misschien kent u iemand die dit (eventueel tegen een beperkte vergoeding) zou willen doen?

Graag een berichtje aan de huidige webmaster Diederik Hülsmann (5191210).

Oproep - oliebollenbakkers

Op oudjaarnamiddag zullen we weer smikkelen van versgebakken oliebollen en dampende glühwein nabij de kapel, terwijl we elkaar allerlei goeds wensen. De organisatie zoekt nog enkele enthousiaste bakkers/baksters.

Als u denkt te kunnen helpen meldt u dan aan bij Irma Limberg (5190510)?

Pomphul Jubileum Nummer

Als het goed is heeft u een exemplaar van het mooie jubileumboek ontvangen. Mocht dat echter nog niet het geval zijn stuur dan een berichtje naar de secretaris (hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com), dan komt het alsnog spoedig voor elkaar.

Midwintermarathon: zondag 2 februari 2014 gaat het weer plaats vinden en zal het dorp weer enige tijd slecht of zelfs niet bereikbaar zijn. Details moeten nog volgen via de gebruikelijke omwonendenbrief. Houdt u er nu alvast rekening mee dat de Kampsteeg en de Soerenseweg een flink aantal uren afgesloten zullen zijn; de Pomphulweg is meestal maar kort afgesloten.

Gladheid, sneeuw: winterse taferelen lijken nu nog ver weg, maar wanneer het zover is... als u dan i.v.m. gladheid het gevoel krijgt "nu moet er echt iets gebeuren aan ons weggetje/paadje" dan kunt u altijd de Buitenlijn bellen voor hulp (14055).



Het ijsemmertje, een herinnering

IJSEMMERTJE

De eerste eigenaar van pension Ruimzicht was mijn grootvader, Gerrit Mulder.

Ik heb mijn grootouders eigenlijk nauwelijks gekend. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog maar een baby was. Misschien dat ik ze in mijn jeugd een paar keer heb gezien maar ik heb hier geen herinneringen aan. Na Ruimzicht zijn ze verhuisd naar boerderij de Dassenberg.

Toen ik ging trouwen in 1965, gaven mijn grootouders te kennen dat ze me iets wilden geven voor mijn huwelijk.

Inmiddels woonden ze niet meer in Hoog Soeren maar in Apeldoorn, alwaar ik op audiëntie ging.

Het was een moeizaam gesprek met veel stiltes. Ik kreeg 20 gulden mee en het verzoek terug te komen om te laten zien wat ik voor het geld had gekocht.

Ik vloog met het geld naar de luxe huishoudelijke winkel Nooteboom aan de Hoofdstraat en kocht een goudkleurig ijsemmertje in de vorm van een appel.

Toen ik het cadeau uitpakte viel er een ijzige stilte, misschien geheel in stijl met het cadeau, maar met dit verschil dat het niet grappig bedoeld was. Ze waren verbijsterd over zo'n onnuttig ding. Waarom geen theedoeken of een pan? Met neergetrokken mondhoeken bleven ze me aankijken.

Ik moest het antwoord schuldig blijven en ben kort daarna snel vertrokken.

Geen warme herinneringen dus, misschien was het ijsemmertje als symbool nog niet zo slecht gekozen.

Greetje Lousberg-Mulder



De Dassenberg Winter 2012



Blikvangers onderweg

Omdat ik van deze rubriek niet teveel een weerkroniek wil maken en omdat ik ook niet veel spannende dierontmoetingen had gedurende het laatste kwartaal, keek ik maar eens met wat andere ogen om me heen. En toen was er genoeg dat opviel.

Net voorbij het hek bovenaan de Klinkenberg staan een paar witte paaltjes. Verderop krijgen ze gezelschap van oranje-getopte kleinere paaltjes, die helemaal doorlopen naar Kampsteeg.

En dan is er vorige week een flinke stapel mooi gekloofde eiken palen verschenen daar vlakbij.

Niet afkomstig uit onze eigen bos, maar van een leverancier uit Holtten. Palen, 3,50 meter lang en 20 cm in doorsnede.

Er gingen al eerder geruchten dat we in plaats van het zwijnen kerend raster, dat er al sinds eind jaren tachtig staat, meen ik, een 2 meter hoog herten kerend raster zouden krijgen. Stilletjes hoopte ik dat dat nog even op zich zou laten wachten, want de dorps herten, ik zag ze graag.

Maar zij hebben deze hele zomer in de akkers van "Het Veld" gebivakkeerd en kwamen nooit meer deze kant op. Het Veld is het gebied achter Oranjeoord. Ze hebben daar een heerlijke tijd gehad in de maïs, maar Jan ten Bosch was iets minder blij natuurlijk en ook bij Diederik en Cor en Sal werden alle bloemen in de tuin opgegeten. Al met al wel reden om ook iets aan herten weren te gaan doen. En dus zijn nu de eerste voorbereidingen gaande.

Ook het munitie ruimen is weer flink ter hand genomen: rondom datzelfde gebied Het Veld is langs de bosranden een brede strook kaalgehaald en zal munitievrij gemaakt worden.

En het lijkt er eindelijk op dat we het langgewenste wildrooster in de Soerenseweg krijgen.

Het wordt dus heel veilig in Hoog Soeren, zwijnen en herten buiten het raster en wij er binnenin, een soort 60-plus reservaat! Natuurlijk, gelukkig wonen in ons dorp ook nog wat kinderen met hun ouders, maar mijn leeftijdsklasse is wel wat oververtegenwoordigd.

Ik zal niet meer hoeven speuren naar hertenprinten langs de Brandtorenweg of naar hun mooie paadjes over de Enk, de herten komen er niet meer in, maar voor de gewassen op de akkers is het veel beter en die zijn ook echt een kenmerk van ons dorp! Om wild te kijken gaan we gewoon naar de hei! Op eerste Kerstdag gaan de hekken weer open en kan iedereen weer fijn op pad. MPV.



Palen liggen klaar voor een twee meter hoog raster.





Brandweer Hoog Soeren behaalt 7e plaats

Op 28 september jl. zijn er in Ugchelen brandweerwedstrijden geweest waaraan het corps van Hoog Soeren heeft deelgenomen. Er waren 12 deelnemende korpsen. Door een geweldige inzet en perfect optreden behaalde Hoog Soeren de 7e plaats.

Gerard Zweverink was bevelvoerder, echter Jan ten Bosch zat in de aanvalsploeg en had op één na de hoogste punten voor deze klus. Om een beeld te krijgen, Hoenderloo was de beste met 1130 punten, Hoog Soeren 909 punten, als laatste eindigde Loenen met 722 punten.

Dus best goed voor ons corps.

De situatie was een auto in een sloot met erin een slachtoffer met een slagaderlijke bloeding, Hoog Soeren was daar goed in; verderop een woning in de brand met slachtoffer.

Hoog Soeren wist binnen de tijd het slachtoffer te redden. De drie laagste ploegen hadden het slachtoffer in de auto laten dood bloeden!!



Een tonnetje water halen... in 1921



Deze unieke foto is genomen op 16-10-1921 het was toen een zeer droog jaar de waterputten bij huis stonden leeg.. Soerense jongelui die water halen. Bijzonderheden op dit plaatje: Beeld vanuit "de Enk" richting de Klinkenberg. Aan de horizon de houten brandweertoren. We zien in het midden van het beeld een donkere streep, dit was en is nu nog (richting Fam ter Haar) voor een gedeelte het waterpad. (Om te behouden!!!!) Ter hoogte van HS 92, "de Schotakker",

kunnen we zien dat het toen bouwland was, nu een woest stuk. Verder zien we de versnippering van het bouwland, met de namen, de enk, zes schepel, lange akker, achterste deel, schotakker en mosterdakker. Het zandpad laat zien karrespoor en een fiets-wandelpad.

De kinderen zijn van de Familie Bloemendaal.

Jan Koning



Uit de oude doos: interview Erik Keukens

In Assel was helemaal niets, ja een leuk stationnetje en een paar huizen. De meeste mensen werkten aan het spoor.

Toen kwam Erik, als jongetje van 5 jaar, bij omi Westerwoudt wonen en vond ereen eldorado. (1952)

Een paar herinneringen:

Op de bok, naast boer Zweverink, met Frits het paard, van de Radioweg naar beneden rijden, klipper de klepper de klop. Dat is toch een echte jongensdroom?

Bij Zweverink waren schuurtjes met koeien en varkens en een paard, een druk boerderijleven, waar ieder jaar een varken werd geslacht. Nog herinnert Erik zich de geur van verse worst.

Toen de pony van Conny en Mischa een veulen moest werpen, werd de geboorte door Opa Zweverink als volgt aangekondigd:

De Engelse dame is bevallen van een prachtige dochter! Hij hoort het Zweverink nog zeggen.

De Mariahoeve was een opleidingsinstituut voor boerenzonen.

Daar kregen ze praktijklessen en in Twello was de landbouwschool.

Mijnheer van de Belt, broeder bij de orde van Salesianen, reed op een grote oude Harley Davidson rond en Erik mocht in de zijspan zitten.

Wat wil je als jochie nog meer?

De oorsprong van de familie Westerwoudt:

Het landgoed Westerwolde dateert van ongeveer 1880. Grootvader Westerwoudt, die in 1858, in Amsterdam is geboren, heeft het gesticht. Hij hield van de natuur en dat vond hij op dit stuk van de Veluwe. Hij nam opmerkelijke initiatieven. Er werd een boerderij gebouwd. Deze boerderij is in de nadagen van de tweede wereldoorlog in brand geschoten door Engelse vliegtuigen welke de vluchtende Duitse troepen achterna zaten. De ruïnes van de boerderij plus de bijbehorende landerijen werden verkocht aan de paters Salesianen van Don Bosco, die er een later een bezinningscentrum startten.

Westerwoudt ging ook heel planmatig te werk met het inplanten van bomen op het landgoed, destijds aan beide kanten van de spoorlijn. Hij kreeg vergunning voor de bouw van de Heilige Geest Kapel die in het begin van de oorlog gereed kwam. De kapel zie je vanaf de Alverschotenseweg in het bos staan. Hij heeft het kerkje laten bouwen zodat mensen uit de omgeving niet de lange reis per fiets of auto naar Apeldoorn moesten maken.



De kapel, met zijn donkere sacristie, eenvoudige knielbanken en sobere glas-in-lood ramen, ademt een vredige sfeer welke harmonieert met de begraafplaats.

De begraafplaats is gesticht in 1944, als familiebegraafplaats, die tot de derde generatie behoort van de familie, die het landgoed beheert.

Rond 1959 werd er vergunning verleend voor een begraafplaats naast het familie kerkhof. Zodoende konden ook anderen die dat wensten begraven worden in Assel. De begraafplaats is een natuurbegraafplaats, waarbij je, voor wat betreft de inrichting, uitgaat van die natuur van dit stuk bos en waar je geen dingen doet, die niet in de natuur thuishoren.

Terug naar Erik Keukens.

Moeder woonde in Vierhouten met haar vier kinderen : Joan, Han, Robert en Erik. Vader Keukens was officier bij de Koninklijke Marine en in de oorlog krijgsgevangen gemaakt . Na de oorlog werd hij uitgezonden naar Indonesië. Daar is hij overleden.

Na het tweede huwelijk van hun moeder met de heer Westerwoudt, kwam het hele stel naar Assel.

Er werden nog vijf kinderen geboren : Conny, Willem, Mischa, Jaap en Hayo. Er waren dus negen kinderen, in het grote gezin.



Cowboys waren ze en hadden veel plezier!

Han bouwde hutten met zijn vrienden, Robert was de studiebol

Joan ging al vroeg het huis uit en Erik deed alles wat God verboden had.

In Assel waren er toen nog niet de voorzieningen van tegenwoordig.

Er was een dieselmotor voor elektra en om water op te pompen, en dat was het. Was de diesel motor uit dan was er geen elektra.

Erik ging naar de lagere school in Apeldoorn met de bus 's morgens om tien voor acht en

's middags met de bus tien over vier weer terug. Er zaten meer kinderen en mensen uit Radio Kootwijk en Hoog Soeren in de bus en het was een gezellige boel. Later ging hij op de fiets over het Asselse pad of via Hoog Soeren naar de Middelbare school , het Veluws College en later de technische autoschool (de ATS). In een klein huisje : "de ruif", werden feestjes gehouden. Dat was een leuke tijd, met veel vrienden en vriendinnen uit Apeldoorn en meisjes welke op de camping kampeerden. Het was een vast ploegje die een leuke tijd hadden in Assel. Stroom voor de pick-up en verlichting kwam van de dieselmotor. Wanneer die stopgezet werd ging men verder met kaarslicht.

Erik ging werken in Rotterdam, als verkoper van vorkheftrucks en

Grondverzetmaterieel. Later ging hij naar Amsterdam en dat werd "zijn" stad. Het leefde en bruiste en dat vond hij heerlijk. Hij werkte er 25 jaar in de autobranche(verkoop en leasing) en woonde met Catharine in Amsterdam- Zuid aan de Stadionweg, maar nadat Audrey en Rogier werden geboren, verlangden ze vooral naar meer ruimte en natuur. Ja... en dat had Assel.

Ze kochten grond bij het kerkje en lieten er hun mooie huis bouwen en wonen er inmiddels al weer 32 jaar.

Erik kwam in contact met het Ballonvaren. Hij heeft samen met goede vrienden een zestal Ballongala's georganiseerd welke gehouden werden op Paleis Het Loo. Ook is er een keer een ballon opgestegen vanuit Hoog Soeren tijdens het Koninginnefeest. Passagiers waren Marlies en Wouter Peters, schutterskoning en koningin. Wellicht dat er in de nabije toekomst nog eens een Ballonfeest wordt georganiseerd in Apeldoorn. Wij zullen zien of dit lukt. TB



De hamer is weer terug bij Mjöltnir!

Ons huis Mjöltnir is gebouwd in de architectuur van de Noorse chaletstijl en is ontworpen door de kunstschilder van de Wall Ferné. Het heeft diverse stijlkenmerken die zijn ontleend aan de Edda (De Edda is een aanduiding voor een verzameling literaire en mythologische werken uit het middeleeuwse IJsland). De kenmerken zijn onder andere de wolvenkoppen op de punt van ons huis en de hamer Mjöltnir. Deze hamer hing vroeger (voor 1988) boven de voordeur van het huis. Op onverklaarbare wijze is deze hamer verdwenen, niemand heeft ons de ware toedracht kunnen vertellen. Het is vreemd dat deze hamer is verdwenen want het verhaal gaat dat de wolvenkoppen op ons huis de hamer bewaken...



Mjöltnir, is in de Noorse mythologie de krijgshamer van Thor, de god van de donder. Van Mjöltnir werd gezegd dat hij zijn doel nooit miste en wanneer hij de hamer gooide, keerde hij terug naar de rechterhand van Thor waaraan hij een ijzeren handschoen droeg. Van de hamer werd tevens gezegd dat hij zo zwaar was, dat alleen Thor zelf hem kon optillen. Door de hamer snel rond te slingeren, los te laten en op het laatste moment nog vast te pakken kon Thor "vliegen" en zich zo over grote afstanden verplaatsen, onder andere heen en weer naar Asgard, het rijk van de Noorse Goden. Volgens het volksgeloof donderde en bliksemde het elke keer dat Thor zijn hamer gooide.

Toen wij in 2010 in Mjöltnir zijn komen wonen en het verhaal hoorden van de verdwenen hamer, zeiden wij tegen elkaar, wij gaan kijken of wij de hamer weer terug op Mjöltnir kunnen brengen. Een originele foto van de hamer was er niet, we hebben het moeten doen met diverse schetsen en tekeningen uit de geschiedenis. Wij hebben aan een vriend van ons gevraagd of hij de hamer wilde maken aan de hand van deze schetsen. Hij is kunstenaar en beeldhouwer, zijn naam is Vladimir Kukla en hij woont in het Reuzengebergte in Tsjechië. Vanuit de bomen van het Reuzengebergte is de hamer opnieuw geboren. Hij hangt nu in de nok van ons huis, vlak onder de wolvenkoppen. Zodat een ieder die zijn leven waagt om deze hamer mee te willen nemen, eerst in de vurige ogen van de wolven zal moeten kijken.





De twee Sinten, Maarten en Nicolaas





Het is een ouderwets recept: **Arretjescake**

Lekker voor bij de koffie of thee of als dessert met de feestdagen.

Kies zelf maar, je kunt er alle kanten mee op.

Het is makkelijk, omdat je er geen oven voor nodig hebt. Een nacht laten opstijven in de koelkast, dat is alles.

Er zitten wel rauwe eieren in, dus daar wel even mee oppassen, niet iedereen mag die hebben.

Veel succes!

Bereidingstijd: 30 minuten en daarna 24 laten opstijven in koelkast.

Ingredienten:

300 gr biscuitjes, 250 gr boter, 200 gr bruine basterd-suiker, 3 eetlepels cacao, 2 eieren, los geklopt

Bereidingswijze:

* Verkruimel de biscuitjes, niet te klein. Het mogen best een beetje grote stukjes zijn, dat staat mooi als je de cake aansnijdt.

* Boter smelten

* Suiker en cacao mengen

* Roer suiker en cacao door gesmolten boter, roer daarna de los geklopte eieren er doorheen.

* Roer als laatste de verkruimelde biscuit door het mengsel.

* Bedek de binnenkant van de cakevorm met aluminiumfolie en giet het mengsel erin, dek de bovenkant af.

* 24 uur laten opstijven in de koelkast.

Als je de cake als dessert gebruikt kan je hem mooi opmaken. Stort de cake op een grote schaal.

Knip uit papier sterren. Leg deze op de cake, bestrooi nu met poedersuiker. Haal de papieren sterren weg.

Decoreer rondom de cake vers (rood) fruit. Evt. bij het uit serveren slagroom erbij!

Veel plezier!

Ik geeft de pollepel door aan Renate Eringa





Informatiepagina

Vaste agenda-gegevens

Politie: Wijkagent de heer E. Poolman
Alarmnummer 112
Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of
erwin.poolman@no-gelderland.politie.nl
www.twitter.com/politieuddel

De Buitenlijn: Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur

Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand
van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren

Buurmannenborrel: Elke eerste maandag van de maand
van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren



Website BBV <http://www.hoogsoeren.info/> Webmaster is Diederik Hülsmann

Variabele agenda-gegevens

Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstviering in de kapel

Maandag 31 december 15.30 uur Oliebollenfestijn bij de schuren
naast de kapel

Vrijdag 3 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie
Buurt- en Belangenvereniging

Vrijdag 14 februari 2014 Stampottenbuffet

Woensdag 2 april 2014 Algemene Ledenvergadering

Over de meeste van deze activiteiten krijgt u nader bericht.

