



Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel



In dit nummer:

*Van de redactie / Van de bestuurstafel Buurt- en belangenvereniging /
Toch nog een bekend gezicht / Blikvangers onderweg / Nieuws van de
zangvereniging / Dorpssnippers/De intocht van augustus 1978 / De
Pollepel / Informatiepagina met agenda*

In dit nummer in het bijzonder:
Nanneke en Pieter Gijsman
stellen zich voor





Van de redactie

We hadden een echte winter met sneeuw , ijs en langdurig nachtvorst. Dus mooie witte landschappen in de maand januari.

Na de Kerstmarkt, de Kerstavonddienst en de Nieuwjaarsdienst in de Kapel , werd op Oudjaarsmiddag ook nog het oliebolfestijn naast de Kapel voor alle Hoogsoerenaren gehouden.

Het nieuwe jaar werd traditiegetrouw begonnen met de Nieuwjaarsreceptie, nu op 4 januari 2013. De stamppottenmaaltijd begin februari werd dit jaar massaal bezocht . Een ware , hechte dorpsgemeenschap !

In de maand maart zal vlak voor de paasdagen de Algemene Ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren en Assel op 27 Maart in het Hotel Oranjeoord om 20.00 uur worden gehouden .

Op tweede Paasdag zullen er paaseieren worden gezocht en op Hemelvaartsdag kunnen we weer meefietsen met de Dauwtrap. Zoals gebruikelijk in ons dorp is er weer veel activiteit in het verschiet.

De redactie wenst U allen fijne paasdagen en een mooi voorjaar toe.



Colofon:

Redactie: Cees Boss, Trui Boss, Marco Boersma, Diederik Hülsmann,
Marjolijn Pinkse, Pierre Pinkse

Adres: trui-cees@planet.nl, tel: 5191680

Website: www.hoogsoeren.info

Layout : Pierre Pinkse



Van de bestuurstafel BBV Hoog Soeren

Bestemmingplan:

Zoals U ongetwijfeld weet wordt het bestemmingplan voor Hoog Soeren momenteel vernieuwd. De reden is dat het huidige 10 jaar oud is en niet gemakkelijk digitaal te raadplegen is (dus niet omdat we sinds vorig jaar een Rijksbeschermd Dorpsgezicht zijn). De gemeente heeft inmiddels een concept bestemmingplan en concept beeldkwaliteitsplan geschreven. Beide zijn, samen met de bijbehorende plan-kaart te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/inzage

U heeft tot 10 april de tijd om Uw visie bij de gemeente kenbaar te maken en/of verzoeken tot aanpassing in te dienen. De website vertelt uitgebreid hoe dat kan (mondeling, schriftelijk, per e-mail).

Op 4 maart vond er een bewonersavond plaats in Hotel Oranjeoord. De gemeente introduceerde bovengenoemde documenten, vertelde wat de opzet is geweest: voornamelijk conserverend, d.w.z. bestaande regelingen en situaties continuerend; bijna geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De paar nieuwe elementen die in het plan worden mogelijk gemaakt zijn:

1. parkeerruimte: het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk een tiental extra plekjes te creëren (langs de weg en bij de kapel).
2. speelterrein: het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk op de groenstrook voor Hotel Hoog Soeren speeltoestellen te plaatsen.
3. ondergrondse garages: het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk particuliere garages op Uw erf extra ruimte te geven door ondergronds te gaan
4. beukenhagen (behoud van-): het nieuwe bestemmingsplan stelt voor het rooien van beukenhagen vergunningsplichtig te maken.

Dorpsgenoten vroegen de gemeente om opheldering over verschillende zaken, de algemeen meest belangrijke hieronder genoemd :

-m.b.t. antenne/zendmast: deze ontbreekt op de nieuwe plankaart en in bestemmingsplan; de gemeente gaf aan dat dit een vergissing is die recht gezet gaat worden, waarbij de bestaande regelingen gehandhaafd zullen blijven. De gemeente confirmeerde terzijde dat m.b.t. eventuele handhaving zaken het huidige bestemmingsplan van kracht blijft totdat het nieuwe is vastgesteld.





-m.b.t. behoud van beukenhagen: de gemeente wil graag horen wat het dorp hier van vindt.

De gemeente gaf aan dat er in principe 3 mogelijkheden zijn:

1. strak regelen voor alle beukenhagen (bestaand en toekomstig), vergelijkbaar met huidig beleid voor kapvergunningen voor bomen.
2. helemaal niet regelen (zoals in het huidige bestemmingsplan: we houden wel de omschrijving dat rooien ongewenst is, maar verbinden er geen regelgeving aan)
3. iets ertussen in: we bepalen voor een aantal extra dierbare (maar niet alle) hagen dat deze 'beeldbepalend' zijn en dat daarom rooien ervan vergunning vereist.

Op de Algemene Leden Vergadering van de Buurtvereniging op 27 maart a.s. zullen wij Uw mening hierover peilen, om die vervolgens aan de gemeente door te geven.

-m.b.t. bouwvlakken (dit is de begrenzing waarbinnen Uw gebouw in principe uitgebreid mag worden, zij het binnen bepaalde verdere regels, bijv. over totaal volume woning). Mocht U verbouwingsgedachten hebben voor de toekomst, waarbij de huidige bouwvlak grenzen mogelijk een obstakel vormen, dan is dit het moment om dat aan te kaarten bij de gemeente. De gemeente gaf aan verzoeken tot aanpassing welwillend te zullen behandelen. U moet natuurlijk wel met een overtuigend verhaal komen !

Algemene Leden Vergadering woensdag 27 maart

De vergadering begint om 20:00 uur in Hotel Oranjeoord (zaal open 19:30 uur)

Nog een paar correcties/aanvullingen op de telefoonlijst:

- Hoog Soeren 41: Vincent Hilhorst en Roelina Nijmeijer; tel.nr. 3563919

e-mail; roelina.nijmeijer@kpnplanet.nl

- Jaap en Yolanda Westerwoudt wonen op Alverschotenseweg 22, Assel.

(en de Camping is op nr 21).

- Het vaste telefoonnummer van Han en Annemarie Keukens vervalt. In plaats daarvan:

Han 06-17 00 33 06 en Annemarie 06-19 99 92 05.



Toch nog een bekend gezicht

In ons vorige Pomphulletje schreef Roland de Groot het verhaal van zijn bijzondere vondst in het stukje bos bij de brandtoren. Een beeldje in brons kwam onder de bladeren vandaan. Een zittend vrouwenfiguurtje. Wie miste dit beeldje dat duidelijk in haast was begraven... door dieven ?

Na het uitkomen van het Pomphulletje bleef het eerst even stil, maar toen werd Roland gebeld door een vroegere bewoner van Hoog Soeren n.l. Jean de Brauw.

Hij wist dat dit beeldje in de tuin van zijn vader (Maurits de Brauw) had gestaan en op een goede dag daaruit was gestolen. Maurits was erg gehecht aan dit beeld en Jean was verrast dit verhaal in ons Pomphulletje te lezen. Roland vroeg hem of hij zijn verhaal kon bewijzen met bv. een foto.

Ja, dat kon Jean en hij had dit beeld graag terug als herinnering aan zijn vader.

Zo geschiedde en daarmee is de cirkel weer rond, met dank aan Roland de Groot.



Blikvangers onderweg

Zondag 3-3-2013 : een mooie datum, een mooi cijferbeeld en het is 68 jaar geleden dat de bommen vielen op Bezuidenhout : een gedenkwaardige datum in mijn moeders leven : "Ja, toen werden we 'uitgebomd'," zei ze dan en ging over tot de orde van de dag.

Maar vandaag op zondag 3-3-13 denk ik er ook aan dat de winter voorbij is en dat ik kan terugblikken op alle sneeuw, die we dit jaar gehad hebben. Iedere keer dachten we dat het nu wel klaar was, maar nee hoor, na het smelten kwam er gewoon weer een nieuw pak! En nog liggen de allerlaatste restjes hier en daar in het bos. De meest verrassende morgen was de ochtend van 6 februari. Om half acht, het werd net licht, schoof ik het gordijn open om met de hond te gaan lopen. De aanblik van de tuin was sprookjes-achtig mooi: alles was roerloos wit, op alle takjes, dun en dik lag haast wel 10 cm sneeuw. Vlug naar buiten, Milo en ik waren de eersten, alleen talloze konijnenpootjes gingen ons voor. Bovenaan de Klinkenberg was ons dorps hert niet geweest en ook de Brandtorenweg had hij links laten liggen. Maar er was wel een prominent vossenspoor dat we dan maar gingen volgen. Hij had ook gewoon de gebaande weg gevolgd: linksaf via het kleine hek het hondenbos in. Milo kon los en racete door de sneeuw heen en weer. Bij het meest noordelijke hek gingen we het kroondomein in en ook daar was de sneeuw nog zonder enig spoor. Maar verderop liep een hertenspoor van rechts, haaks op het raster af. De sneeuw was er omgewoeld, een flinke urineplek lag vlak tegen het hek en ik kon de geur nog duidelijk ruiken. Plukjes haar zaten in een, niet zo groot gat van het prikkeldraad. Dat was even flink erdoorheen-wurmen geweest voor dat hert. Of was het misschien een ree? Op weg naar de Dassenberg kwam ik weer alleen vossensporen tegen: soms enkele, soms dubbele naast elkaar, die verderop weer splitsten, liepen ze er tegelijk of na elkaar, ik zou het niet weten. Het was wel de verlovingsstijd van de vossen natuurlijk. Op Aardhuisweg was de vraag, ga ik de berg over of loop ik rechtdoor naar de hei? De berg maar over en weer was niemand ons voorgegaan. Het was absoluut windstil en ook boven lag op alle takjes een hoge kam ragdunne sneeuw. Toen ik na de afdaling het uitzichtpunt over de hei bereikte, lag die er volkomen verlaten bij. De herten waren elders, dat was duidelijk. Vlak voordat ik verder ging, keek ik nog even om en daar, bij het andere uitkijkpunt gingen ze net allemaal het bos weer in. Als ik niet de berg over was gegaan waren ze me zo in de armen gelopen! Toen stak er een zwak windje op, de sneeuw zweefde hier en daar naar beneden. Tijd om naar huis te gaan. Misschien was Pierre wel ongerust! Ik was al meer dan 2 uur onderweg. De sneeuw ging weer smelten en viel 2 nachtjes later opnieuw. Maar toen hoorde ik de heggemus zijn kleine liedje zingen en vond ik de eerste dassenvoetjes boven aan de Brandtorenweg en wist ik het zeker, al valt er nog sneeuw, het voorjaar komt eraan.

En vandaag 3-3-13 is de temperatuur al aan het stijgen, morgen wordt het misschien meer dan 10 graden! Morgen zal het voorjaar begonnen zijn.



MPV



Nog een echte blikvanger

Wat ik nog meer tegen kom onderweg!

Sinds enige tijd vind ik regelmatig rond en ook in ons dorp meestal een rood, soms ook een blauw "hondenpoep-zakje" met inhoud, van een kleine hond. Neergegooid naast het pad, in de bosrand. Het gebruik van zo'n zakje is natuurlijk heel correct, maar in ons bosgebied niet echt nodig, denk ik, maar als je het daarna dan in de bosjes gooit, schiet het zijn doel voorbij. In de open lucht vergaat de hondenpoep gewoon in korte tijd, maar in plastic verpakt blijft het lang aanwezig. De zakjes die ik vind neem ik maar mee naar huis en doe ze in mijn eigen vuilnisbak. Weet iemand of ziet iemand, wie deze gewoonte heeft en kunnen wij diegene er misschien op aanspreken? Meestal vind ik ze bovenaan de Klinkenberg, langs de Brandtorenweg, maar ook wel in het Hondenbos en vandaag zelfs twee stuks naast elkaar langs het voetpad tegenover voormalig Ruimzicht. Hopelijk kan dit raadselachtige gedrag een keer opgelost worden.

Marjolijn Pinkse-Veen.



Nieuws van de zangvereniging

Na een korte winterstop zijn we 8 januari weer begonnen met de repetities.

Vorig jaar was het ons jubileumjaar. Dat was heel druk en daarom zal dit jaar iets rustiger verlopen. Wel hebben we weer een aantal aanvragen om te komen zingen.

24 maart treden we weer op in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Wij hopen dat velen naar de dienst zullen komen.

14 april zingen we in "de Heemhof", dat zal de eerste keer zijn.

Dinsdagavond 5 maart hadden we algemene ledenvergadering.

We gaan ons beraden wat te doen als alternatief voor de rommelmarkt, die we niet meer houden.

We hebben nog tot 28 mei repetities, dan volgt de vakantie.

Wij wensen U allen een mooi voorjaar toe!





Nieuwe bewoners stellen zich voor

Hetzelfde huis met nieuwe bewoners is altijd een verrassing.

Wat hebben zij ervan gemaakt?

Bij Kees en Jojo van Rijn ben ik wel eens binnen geweest, maar meer dan een indruk had ik niet.

Maar het huis is prachtig geworden. Het is licht en ruim met een betoverend uitzicht op een grote tuin. Goed gedaan! Leuke kleurrijke schilderijen hangen aan de muur.

Van een oom, vertellen ze enthousiast.

Hun twee lieve labradors zitten buiten in een iglo (kenneltje).

Wat wonen Pieter en Nanneke heerlijk.

Pieter Gijsman is in Utrecht geboren op 23-5-1949. Hij heeft nog een oudere zus en een jongere broer. Lagere school, Middelbare school en Universiteit, alles in Utrecht gevolgd.

Daarna kwam de militaire dienstplicht, waar Pieter bij de Geneeskundige troepen werd ingedeeld. Hij werd chauffeur op de ambulance, een 1 tonner (soort vrachtwagen).

Nou, daar kun je wel bij je vriendjes mee langskomen. Lekker stoer!



Op oefening buiten in een tentje slapen hoefde hij niet, want Pieter sliep lekker in zijn eigen auto of in een veldhospitaal.

Hoewel hij het lastig vond, om een beroepskeuze te maken, koos hij voor tandheelkunde en dat bleek helemaal bij hem te passen. Hij trouwde met Nanneke, die hij leerde kennen via "het huwelijks-bureau" van het Utrechts studenten corps. Nou ja, op één van de vele feestjes, natuurlijk.

Toen Pieter in 1976 afgestudeerd was, ging hij eerst waarnemen in Eerbeek om praktijkervaring op te doen.

Na verkenning van de omgeving kochten ze een huis in Ugchelen en werd er praktijkruimte gevonden aan de Sprengenweg in Apeldoorn, alwaar Pieter nu nog één dag per week werkt tot blijdschap van zijn patiënten.

Pieter houdt van sporten: voetbal, hockey, tennis en golf.

Deze winter zijn ze voor het eerst sinds tijden weer gaan skiën met hun in Zwitserland wonende dochter, schoonzoon en kleinkinderen.

Nanneke is geboren op 2-12-1952 in Bussum in een predikantengezin met vijf kinderen. Ze is de jongste en heeft 1 zus en 3 broers.

Haar vader was al op jonge leeftijd dominee in de Spiegelkerk in Bussum.

Maar hij zocht meer uitdaging en vertrok met vrouw en kinderen in 1954 naar Bandung op Java in Indonesië. Omdat er genoeg hulp in huis was, kon Nanneke's moeder buitenshuis werken en zo vertrok ze 's morgens vroeg op haar scooter, naar het ziekenhuis, waar zij werkte als heilgymnaste en masseuse..

Het was voor de ouders een mooie tijd.

Maar er waren grote problemen. Sukarno was aan de macht en wilde alle Nederlanders het land uit hebben en zo kwam het gezin 4 jaar later weer terug naar Nederland. Nanneke's vader heeft nooit meer een gemeente gehad.

Hij heeft het gevangenispastoraat opgezet en uitgebouwd in Utrecht.

Vanuit Utrecht heeft Nanneke het Montessori Lyceum in Zeist gedaan. Daarna koos ze voor opleiding voor OefenTherapie Cesar (O.T.C.) in Utrecht.

Ze ontmoette Pieter op een studentenfeestje op de zolder van de UVSU. Ze viel als een blok voor z'n mooie bruine ogen, ze kon aan niets anders meer denken.

Het was liefde op het eerste gezicht.

Hun eerste kind, een dochtertje, werd in Ugchelen geboren. Daarna kwamen er nog twee meisjes, maar toen woonden ze al in Apeldoorn. De oudste heeft de Pabo gedaan, de tweede heeft de opleiding voor O.T.C. gedaan en direct aansluitend fysiotherapie.

Hun derde dochter is maatschappelijk werkster geworden.

Ze zijn heel trots op hun dochters.

Inmiddels zijn ze de opa en oma van vier kleinkinderen. De een heeft een dochter en een zoon, de ander twee jongens.

Daar zijn ze heel erg blij mee.

In hun huis in Berg en Bos verbouwden ze de garage tot Cesar praktijk en daar heeft Nanneke al die jaren gewerkt. Ook nu heeft ze nog een paar groepen.

En dan zijn er nog Keetje en Co, de twee zwarte labradors, die nu binnen mogen komen en rond stuiten, dol van vreugde.

Tot slot dan vraagt Pieter of we trek hebben in een glas champagne ?

Ik vind het een briljant idee en zo nemen we afscheid met een licht hoofd, vol bubbels.





Dorpssnippers



Het oliebollenuurtje op oudjaan

Terwijl in Apeldoorn sommige straten al zorgelijk rood kleurden met prullen die hier en daar nog smeulden en er in Soeren voor een scherpe neus al overdrijvende kruiddampen te bespeuren waren, vond Uw verslaggever het aangekondigde knusse plekje bij de Schuur naast de Kapel waar Irma, Joke, Marlies, Topy en Elly in de weer waren met warme dranken en verse oliebollen.

Een dertigtal dorpsgenoten dromde samen rond het vredig spetterende vet: niets heerlijker dan zo'n versgebakken oliebol met een beetje poedersuiker erover; ze smaakten extra uitstekend met zo'n dampend bekertje glühwein of chocolademelk erbij!

Het was fijn om elkaar weer te zien, de kerstdagen te evalueren, elkaar te omarmen zonder al "de beste wensen" te hoeven uiten; het was immers nog lang geen nieuwjaar!

Er woei een guur windje vanaf de Enk, maar onze dorpspyromaam was actief en er brandde al snel een heerlijk vuurtje waaraan men beurtelings borst dan wel rug kon warmen. Argeloze passanten zagen de gezelligheid, lieten zich uitnodigen om spontaan mee te genieten. De schemering viel, de stemming steeg. Koning Winter keek toe en hij zag dat het goed was.

Het Wilhelminabosje toen en nu



In de archieven van Diederik Hülsmann bevinden zich veel oude foto's van de omgeving. Een daarvan ziet u hier links afgebeeld: de oude schaapskooi, die gelegen was in het Wilhelminabosje. Deze plek bevindt zich rechts naast Oranjeoord en schuin tegenover het Zusterhuis. De schaapskooi verdween. Het bosje bleef. De bewerker van de grond wilde dat stukje met bomen wel bij het land trekken, maar Koningin Wilhelmina verbood dat. Zij vond het een mooi bosje. Daarom ploegt Jan ten Bosch tot op de dag van vandaag rond dit - historisch interessante - Wilhelminabosje. Als je heel goed kijkt, zie je nog wel wat overeenkomsten in de kromme bomen. Maar er zitten wel veel jaren tussen de linker en de rechterfoto. De laatste is tenslotte vorige week gemaakt.



De intocht van augustus 1978



Hij was een wereldberoemde dorpsgenoot in die tijd: Eilco Kasemier. Toenmalig eigenaar van Hotel Oranjeoord. Hij zeilde de hele wereld over. In een stripboek, uitgegeven in 1996, wordt zijn hele avontuurlijke tocht rond Kaap Hoorn in tekeningen uit de doeken gedaan. De tekeningen zijn van de hand van Gerard van Straaten. Bovenstaande prent laat de inhuldiging zien, die hem in Hoog Soeren ten deel viel. Het boek is nu uitsluitend nog antiquarisch te bemachtigen, maar er zijn wel dorpsgenoten, die het in bezit hebben.



Hierbij een recept voor de komende ijs tijd.

Gember parfait, een klassiekertje uit de oude keuken maar toch redelijk te maken.

We hebben nodig:

4 eieren

4 eidooiers

halve liter slagroom

90 gram suiker

300 gram gembernootjes (uitlek gewicht) en fijngenhakt

1 maatje benedictine likeur (is niet perse nodig maar wel erg lekker)



Werkwijze:

De eieren en eidooiers in een ruime schaal of bak in een pan met heet water (au bain marie), luchtig opkloppen tot circa 70 gr C (de dooiers gaan dan stollen en dus binden daar gaat het om), dan koud kloppen eventueel in een bak koud water.

De slagroom is opgeslagen tot ze nog net vloeibaar is, zodat ze met de eiermassa gemengd kan worden. Nu kan ook de gember en de benedictine erbij.

Deze massa in een vorm doen (cakeblik, plastic bekertjes, enz.) en in de diepvries zetten.

Een nacht in de diepvries, uit de vorm op het bord en nog wat slagroom (zoeten met het gember nat 15 gram per dl.)

Ter garnering een gember nootje of nootjes.

Heel veel kook plezier en hebben we nog vragen bel 5191267.

De pollepel wordt nu doorgegeven aan Ellen Langenberg.





Informatiepagina

Vaste agenda-gegevens

Politie: Wijkagent de heer E. Poolman
Alarmnummer 112
Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of
erwin.poolman@no-gelderland.politie.nl
www.twitter.com/politieuddel

De Buitenlijn: Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur

Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand
van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren

Buurmannenborrel: Elke eerste maandag van de maand
van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren
Let op: in april niet 1 april maar 8 april

Variabele agenda-gegevens

Woensdag 27 maart 20.00 uur Plenaire jaarvergadering BBV
in hotel Oranjeoord.

Maandag 1 april Op 2e Paasdag paaseieren zoeken. (geen grap)

Donderdag 9 mei 07.00 uur start Dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

Zondag 28 juli Open atelierroute in Hoog Soeren en Assel.

Als er nog dorpsgenoten zijn, die mee willen doen met de open atelierroute, dan kunnen zij zich vóór eind maart in verbinding stellen met Pierre Pinkse (nr 48) ppinkse@upcmail.nl

Zaterdag 31 augustus Oranjefeest in Hoog Soeren.

Van bovenstaande gebeurtenissen krijgt U nog nader bericht.

