



# Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel



In dit nummer:

Van de redactie / Van de bestuurstafel Buurt- en belangenvereniging /  
Blikvangers onderweg / Nieuws van de zangvereniging / Mededelingen  
uit het dorp / Oranjefeest 2013 / Dorpssnippers / De Pollepel /  
Informatiepagina met agenda / en nog veel meer....

In dit nummer in het bijzonder:

Interview met  
Paul Soethof





## Van de redactie

De bladeren kleuren nog net niet bruin en oranje (of het moet van de afgelopen droogte zijn), als we dit schrijven. In elk geval gaat de herfst beginnen. De herfstkleurenpracht komt er aan. Wind en regen zijn de voorbodes van het komende najaar. Voor de redactie van het Pomphulletje tijd om de koppen bij elkaar te steken om ons kwartaalblad te vullen met nieuwsfeiten, foto's en verhalen. Voor het bestuur was de zomer een beetje komkommertijd, maar we vinden nog wel wat kleine komkommertjes nieuws in hun eigen rubriek "Van de bestuurstafel". Er wordt in dit nummer uitgebreid verslag gedaan van de afgelopen activiteiten en uiteraard kunt u voor uw eigen agenda weer vinden wat er de komende tijd op de rol staat.

In de rubriek "Uit de oude doos", deze keer een interview met Paul Soethof, beheerder van de boerderij van Don Bosco in Assel en een vertrouwd gezicht bij Soerense activiteiten. Trui Boss tekende allerlei herinneringen uit zijn mond op aan zijn tijd op Assel en daarvóór.

Dankzij de Pollepel kunnen we weer aan de slag met een nieuw recept. Zo schrijft Nanneke Gijsman in het voorwoord: "Kinderen vinden het heel lekker", maar de redactie is met de voorinformatie de keuken ingedoken en kan u verzekeren dat ook volwassenen zullen smullen van deze heerlijke soep.

In de rubriek "Blikvangers Onderweg" neemt Marjolijn Pinkse ons weer mee op haar avontuurlijke ontdekkingstochten door het Soerense bos.

In het volgende nummer schrijft Gert-Jo van Doornik over de "Hamer van Thor". Spannend! Heeft u ook een actueel verhaal of iets over Hoog Soeren te melden? Neemt u dan contact op met de redactie! U mag zelf schrijven, maar wij komen het verhaal ook graag bij u optekenen. Inspiratie valt op te doen uit het fantastische jubileum Pomphulletje dat Hessel Posthuma voor ons samenstelde.

Namens de hele redactie wensen wij u veel leesplezier met dit nummer, een hele mooie herfst en wij zien u graag terug in het winternummer dat half december uit komt.

*Pierre Pinkse*



### Colofon:

Redactie: Trui Boss, Marco Boersma, Diederik Hülsmann,  
Marjolijn Pinkse, Pierre Pinkse

Adres: [ppinkse@upcmail.nl](mailto:ppinkse@upcmail.nl), tel: 5191208

Website: [www.hoogsoeren.info](http://www.hoogsoeren.info)

Layout: Pierre Pinkse



## Van de bestuurstafel BBV Hoog Soeren

De afgelopen maanden was het een beetje komkommertijd.  
Toch zijn er wel enkele zaken het vermelden (en lezen) waard:

### Laatste nieuws vernieuwing bestemmingsplan

Het vernieuwde bestemmingsplan en het bijbehorend beeldkwaliteitsplan zijn inmiddels (op 27 juni 2013) door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft vervolgens nog tot 21 Augustus 2013 ter inzage gelegen. Een aantal individuele dorpsgenoten heeft beroep aangetekend tegen enkele details in het plan. We wachten de ontwikkelingen met belangstelling af.

### Speelterreintje

Hoewel het vernieuwde bestemmingsplan de deur heeft geopend om vóór Hotel Hoog Soeren enkele eenvoudige kinderspeeltoestellen te mogen plaatsen, zijn er nog geen concrete stappen genomen, onder andere omdat er bezwaar is aangetekend tegen dit - door onze Algemene Leden Vergadering goedgekeurde - plan. Het bestuur van de buurtvereniging beraadt zich nu op verder te nemen stappen.

### De Soerenseweg

Ook voor ons een 'surprise totale'; kennelijk was er ergens nog wat teer en grind over.

### Oproepen

In de vorige Pomphul (Zomer 2013) plaatsten we een aantal oproepen om Uw belangstelling te peilen voor:

(Oproep-1): "Hoog Soeren een energie zuinig dorp": twee reacties

(Oproep-2): "Viering 200 jaar koninkrijk": nul reacties

(Oproep-3): "Hulp bij het organiseren van buurtvereniging evenementen": nul reacties

De boodschap aan onze lezers is duidelijk en de stilte oorverdovend.

### Mooi!

Gelukkig hoeft niet alles negatief te zijn: met onnavolgbaar doorzettingsvermogen en na vele, vele uren hard werk is het Hessel Posthuma gelukt om een prachtig Pomphul Jubileum Nummer te publiceren. Fantastisch! De meeste bezoekers van het recente Oranjefeest kunnen hier al over meepraten, want daar werd het uitgedeeld. Overige leden kunnen het werk een dezer dagen in hun bus verwachten. Mocht daarbij iemand tussen de wal en het schip vallen (d.w.z. geen Jubileum Nummer ontvangen) dan alvast daarvoor bij voorbaat onze excuses.

Graag dan een e-mail naar de secretaris

([hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com](mailto:hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com)), dan komt het snel alsnog voor elkaar.





## Mededelingen uit het dorp

Beste (ex) dorpsgenoten,

Na ruim 20 jaar met heel veel plezier in ons schooltje gewoond te hebben is het tijd voor wat anders. Minder werk en meer comfort.

We hebben genoten van de mooie natuur, de zon die door de bomen schijnt, mooie gezichten als er sneeuw lag, het gebul van de herten en de vele vogels om ons heen. Gelukkig blijven we in de buurt wonen van al dat moois. Soms fiets ik even naar het centrum via het Lammertspad. Inmiddels is ons ruime comfortabele appartement aan de Koning Lodewijklaan, hoek Badhuisweg al aardig ons thuis geworden en zijn er bekenden uit Hoog Soeren op bezoek geweest.

We willen jullie allen het beste toewensen voor de toekomst en onze opvolgers Cobi en Erik wensen wij evenveel woonplezier toe als wij hebben gehad! Wie het gezellig vindt eens te komen buurten, ons huisnummer is 190 en het telefoonnummer is hetzelfde gebleven. De bridgers zullen we nog wel eens treffen.

Voorlopig hartelijke groeten van Piet en Wil de Jong.

### In Memoriam David Aris

Op 13 juli overleed onze buurman David Aris, echtgenoot van Elleke.

David was een man die niet met zijn kundigheden en kwaliteiten te koop liep.

Er zullen weinig mensen in Hoog Soeren zijn die weten dat David een aantal patenten op zijn naam had, een topman bij Fokker was en later directeur van een vooraanstaand psychotechnisch bureau was.

David kon goed luisteren, was tolerant, maar ook een man met uitgesproken opvattingen die hij ook graag verdedigde; op de Algemene Ledenvergaderingen van de BBV hebben wij vaak van hem vernomen dat alle problemen met de onverharde wegen in onze omgeving door asfaltering opgelost zouden zijn.

Hij gebruikte, nadat hij in Hoog Soeren kwam wonen, zijn kwaliteiten bij het ontwikkelen van de Dorpsvisie.

Wij hebben veel bewondering voor de manier waarop Elleke hem de laatste maanden verzorgd heeft en de manier waarop David tot het laatste moment de regie in handen hield.

Wij zullen zijn bulderende lach missen.



### Hedi en Hessel Posthuma



#### Nieuw bordje versiert gevels beeldbepalende panden

Misschien was het u nog niet opgevallen, maar een nieuw bordje is in het straatbeeld van het dorp verschenen. Als uitvloeisel van het Rijksbeschermd dorpsgezicht zijn ook een aantal panden als 'beeldbepalend' aangewezen. Het bordje is wezenlijk anders dan het monumentenbordje, dat alleen het wapen van Apeldoorn en de wit-groene driehoeken kent. Het kleinste beeldbepalende pand staat langs de weg vóór Hotel Hoog Soeren: een voormalig PTT-schakelhuisje. Nu nog mooier door het emaille bordje.



## Blikvangers onderweg

2013 is een heel bijzonder jaar, daar zijn we het allemaal over eens.

Na die sneeuwwinter en dat koude droge voorjaar kwam inderdaad een hele mooie zomer. Zoveel zomerse dagen achter elkaar, nu op 7 september lijkt het pas afgelopen te zijn: er tikkelt een zacht regentje op het terras.

Maar ik weet nog, op 3 augustus, op de zaterdagmorgen na die heetste 2 augustus aller tijden was het, na een heldere nacht waarschijnlijk, heerlijk fris.

Eerst het hondenbos in: Milo moet de poten even goed kunnen strekken, en dan door naar het domein, op weg naar het hoogste punt.

Een beetje dom, tegen beter weten in hoopte ik daar wat wild te zien, maar nee natuurlijk, daarvoor was het al te laat. Dan maar via het dwarspad terug naar huis. Even later wordt mijn aandacht getrokken door bladeren die wat heftig bewegen ondanks het ontbreken van wind: en jawel, een mooie reebok staat lekker te knabbelen in de bosjes. Prachtig roodbruin is hij in deze tijd van het jaar. Stilletjes loop ik met de hond kort aan de lijn wat verder, hij krijgt me toch in het snotje, is niet echt verschrikt en huppelt kalm het pad voor me over. De hond die wat dom staat te kijken, wordt dan opeens heel opgewonden. Wat is dat nou, reeën verbázen hem toch meestal alleen maar? Maar dan schiet er een zwijn tevoorschijn, de bok springt weg en ik hoor een schelle harde blaf. Even denk ik dat er een loslopende hond in het spel is, maar dat is de blaf van de bok zelf. In de zomer, de bronsttijd van de reeën blaft de bok. Het geluid lijkt op dat van een hond, maar toch niet helemaal. Het was nu duidelijk van schrik dat hij blafte en weg waren het zwijn en hij. Wat verderop kruisen een paar hinden mijn pad, en dan kan ik mooi het kleurverschil vergelijken: de hinden zijn zacht beigebruin en de reebok was helder roodbruin.



Op de voormalige paardenwei is het kennelijk goed ontbijten, talrijke konijnen knabbelen aan het gras, enkele eksters hupsen in het rond en ook de familie kraai vindt er iets van zijn gading. Ik ga op huis aan, misschien heeft Pierre het ontbijt wel klaar!

De lange, niet te koude winter, het lange gure voorjaar, de late start van bloei en bladeren waren kennelijk wel goed voor het vrucht dragen: Carla's notenboom draagt een record aantal noten, de eiken zitten vol eikels, bosbessen waren er volop en de bramen langs de Klinkenberg rijpen en rijpen maar, hoe vaak loop ik er nu niet langs en kan ik er weer een handje van plukken! Ook de vos snoept er lekker van: zijn poepjes, die al paars waren van de bosbessen, zitten nu ook nog vol pitjes: pitjes van de bramen die hij net zo lekker vindt als ik.



Maar de herfst komt eraan, de zon komt later op, de ochtenden zijn al vochtig en de tuin hult zich in "des couleurs fanées" zoals Verlaine ze zo mooi noemt.

Het jaar 2013 begint aan zijn laatste kwartaal.  
MPV.



## Open Atelier Route Hoog Soeren - Assel

Vanaf 10 uur 's morgens stonden de Soerense en Asselse kunstenaars klaar om de bezoekers te ontvangen in hun ateliers. Zondag 28 juli, de lucht zinderde van hooggespannen verwachtingen. Nadat twee jaar geleden de eerste route was geweest in hevige stortbuien, maar toch met een 200-tal bezoekers, was het nu afwachten. De dag vóór de grote dag had het stevig geonweerd. Zou het de bezoekers afschrikken? Het werd een groot feest; meer dan vierhonderd bezoekers wisten hun weg naar onze streken te vinden. Overal zag je lopende en fietsende mensen in het dorp, op weg naar weer een andere kunstzinnige discipline. Ga maar na: schilderijen, borduurwerk, ambachtelijke zeep, porceleinschilderwerk, sieraden, mozaïeken en fotografie. En niet te vergeten de prachtige caleidoscopen van Roland de Groot, die misschien wel symbool zijn voor de verscheidenheid aan kunstuitingen die onze dorpen rijk zijn. Alle deelnemers konden terugkijken op een succesvolle dag, die voor sommigen commercieel ook interessant was geweest. Na deze tweede keer moet dit evenement een tweejaarlijkse traditie worden. Ach, misschien wordt Hoog Soeren op die manier nog wel eens de culturele hoofdstad van de Veluwe! ppi



foto's: Wouter Peters



## Nieuws van de zangvereniging

Na een heerlijke warme zomer is het eindelijk weer tijd om te zingen. We zijn het nieuwe seizoen goed begonnen:

Eerst aan het einde van de eerste zangavond lekker bijgekletst onder het genot van een drankje. Direct daarna, op zaterdag 7 september, hadden wij ons jaarlijkse uitje. Dit keer een leuke fietspuzzeltocht door de prachtige bossen rond Hoog Soeren, afgesloten met een heerlijk pannenkoekenbuffet in het pannenkoekenrestaurant. Onder begeleiding van Heerko op accordeon hebben we Irma en Han als dank toegezongen met het Hoog Soerens volkslied.

De volgende ochtend was het alweer vroeg dag in verband met ons eerste optreden dit jaar. Ondanks het vroege uur hebben we heerlijk gezongen tijdens de dienst van de vrije evangelische gemeente.

Een goede start dus van een hopelijk nog beter seizoen. Op 22 september staat alweer ons volgende optreden gepland, in Randenrode. We hebben er zin in!

Ps: ook zin om mee te zingen? We repeteren elke dinsdagavond tussen 20 en 22 uur in de kapel. U bent van harte welkom om eens te komen proefzingen.





## Uit de oude doos: interview Paul Soethof

Deze keer gaan we naar Assel voor een gesprek met Paul Soethof, beheerder van Don Bosco - Mariahoeve

Paul werd geboren op 13 Maart 1948 in Giesbeek, in een katholiek gezin, bestaande uit vader, moeder en acht kinderen. Er waren 5 jongens en 3 meisjes, waarvan Paul het zesde kind was.

Na de lagere school ging hij naar de tuinbouwschool in Borculo. Zelf woonde hij toen in 's Heerenberg en moest anderhalf uur met de bus reizen om op school te komen. Hij hield van tuinbouw, maar ook veel van sporten, zoals voetbal en judo, in die tijd nog een vrij onbekende sport.

Toen hij een keuze moest maken, koos hij uiteindelijk voor judo en ging daarvoor naar Arnhem. Eén avond per week met zijn brommertje heen en terug. Een knul van 16-17 jaar in het pikkedonker; maar dat had hij er graag voor over.

Paul haalde de zwarte band en is een judoka in hart en nieren. Met judo maak je contact met je tegenstander en probeert hem omver te trekken of te duwen.

Anders dan met karate, dan vecht je op afstand van elkaar en probeer je de tegenstander te raken.

Na de tuinbouwschool verhuisde Paul naar Leusden, om te gaan werken in een groot jongensinternaat met ongeveer 200 jongens, die intern waren en de LTS opleiding deden. De weekenden waren ze gewoon thuis.

Paul ging werken volgens de principes van Don Bosco: "Als je aanwezig bent, kun je voorkomen, dat de jongeren op straat zwerven" en dit werd ook de passie van Paul, namelijk zorgen dat de jeugd een goede plaats kreeg in de maatschappij.

Tien jaar is hij groepsleider geweest en hielp de jongens met huiswerk en studieopdrachten maken.



Ja, en toen werd in 1979 Paul gevraagd, om naar Assel te komen, om in te vallen voor Bernard, een vaste kracht op de boerderij in Assel. Daar had Paul wel moeite mee, om in plaats van er voor de jongens te zijn, achter de koeien aan te lopen! Maar het zou maar voor twee jaar zijn. Helaas ging het internaat in Leusden dicht en kon Paul niet meer terug.

Inmiddels was hij ingewerkt op de boerderij en kreeg hij een vaste plek op de Mariahoeve in Assel bij de Salesianen van Don Bosco.

Iedere dag zorgen voor voer, voor de koeien: brokken, maïs, suikerbietenblad en gras, maar ook kuilvoer snijden, het plastic er weer over heen leggen, zand erop tegen de vorst.

Dan in het najaar de suikerbieten oogsten. Daarvoor sneed je de rotte stukken uit de bieten en inderdaad heb ik zelf met eigen ogen Wijnand nog boven op de grote bergen bieten zien staan snijden.

Er was werk genoeg, in ieder geval.

Paul heeft ook 16 jaar bij de vrijwillige brandweer in Hoog Soeren gezeten. Een prachtige tijd! Alles kon, er was geld genoeg en toen is ook de kazerne gebouwd, met de brandweercommandant uit Apeldoorn (Heer Heinen).

Paul werkte onder Heerko Huizinga, de commandant uit Hoog Soeren, een goede leider, die de jongens wist te binden, zoals ook zijn opvolger dat kon.

Er waren veel heide en bosbranden in die tijd. Ook de caravanbrand op de camping in Assel herinnert Paul zich nog goed. Er brak brand uit en in *no-time* stond de hele boel in lichterlaaie. Er kwam een meisje van 5 jaar bij om. Vreselijk natuurlijk. Kort geleden sprak hij nog met de moeder.



De "Heilige Geest"- kapel in Assel werd in opdracht van de familie Westerwoudt gebouwd in 1944. Er wordt nog iedere week een kerkdienst gehouden, geleid door de paters van Don Bosco. Kees van Luyn en Theo Roelofs verzorgen de diensten afwisselend.

Iedereen is welkom, ook voor de communie, zoals ook onze lieve Heer voor iedereen is. Alle regels worden door mensen gemaakt, maar we kijken allemaal naar dezelfde hemel. Dat is toch een mooie boodschap in deze tijd.

TB



## Oproep van Hessel Posthuma

De Buurt en Belangenvereniging is opgericht in 1921. Vooral uit de beginperiode is er weinig bekend. Er zijn wel een paar verslagen van vergaderingen door Nella Coevoet-TvB verzameld en naar CODA gebracht, maar veel materiaal is er niet. In de laatste ALV heeft een aantal mensen afgesproken de geschiedenis van de Buurt en Belangenvereniging in beeld te brengen. Ik ben alvast begonnen en op dit moment gaat mijn aandacht uit naar: \* De oude waterput, ook met pomp, tussen het huis van Arentsen en Hondius. Wie heeft nog meegemaakt dat de pomp werkte en in welke periode? Heeft er iemand nog foto's of een beschrijving van die pomp? Wie weet wanneer de pomp is gedemonteerd en waar de pomp gebleven is?

\* De voetbalclubs in Hoog Soeren. Twee periodes: één voor WOII en één daarna. Waar was het speelveld (speelvelden)? Wat waren de exacte namen? Heeft iemand nog iets van het archief van deze clubs? Bijvoorbeeld verslagen van wedstrijden, besturen, vooral ook foto's? Wanneer werd de voetbalclub opgeheven? Indien er mensen zijn die interesse hebben om gegevens uit de beginperiode te verzamelen dan hoor ik dat graag, zodat we in de "winterperiode" kunnen beginnen.

Hessel Posthuma Hoog Soeren 67 / 055-5191272 / 06-46620723 h.posthumaklapproth@planet.nl





## Dorpssnippers

### Herinneringen aan de "Paterboerderij"

Naar aanleiding van het verhaal van Paul Soethof in dit nummer, moet ik weer terugdenken aan de heerlijke tijden die ik doorbracht op de "Paterboerderij", zoals wij de boerderij van Don Bosco destijds noemden.

Vanaf 1959 kwam ik met mijn ouders en zusje ieder weekend kamperen op Assel op het terrein van de familie Westerwoudt. Onze kleine caravan (nog geen stacaravans toen) stond op een mooi plekje in het bos. Zaterdagmiddag kwamen we en zondagmiddag gingen we weer, van Pasen tot de herfstvakantie en genoten van het buitenzijn.

Bij de paters was toen een paard, Carina genaamd, het was een ruïn, maar "what's in a name" en ik als paardenmeisje *avant la lettre* reed daar graag op. Dat was lang niet makkelijk, Carina was nogal eigenzinnig en ik nog niet zo bedreven in de kunst, ik bleef dus op de paardenwei en reed daar lekker rondjes en had de tijd van m'n leven. Eén zomer, weet ik nog, hadden de paters nog twee paardjes gekocht voor de jongens die een vakantie week op de boerderij doorbrachten. Die jongens hadden niet veel interesse in de paarden, maar ik was dolgelukkig. Een van die paardjes was Darky, zoals ik hem noemde, een nog vrij donkergekleurde schimmel. En met hem kon ik erg goed overweg. Kennelijk waren we toen ook in de zomervakantie op Assel, want met Darky heb ik heerlijke tochten in de omgeving gemaakt, gewoon in m'n eentje; wat mochten we toen nog veel! Aan Max, het derde paard, heb ik geen duidelijke herinnering meer, het is allemaal ook al 50 jaar geleden! Maar mijn tochten op Darky horen bij mijn mooiste jeugdherinneringen. Ik heb nu grijze haren, rijd geen paard meer, maar geniet nog evenveel van het buitenzijn. MPV.



Carina



Darky



Max

### Herten op de akker

Sinds drie jaar zien wij herten op de akkers achter Oranjeoord. Deze zomer bijna dagelijks vroeg in de ochtend of tegen zonsondergang. Maar af en toe gewoon midden op de dag. Zij doen zich tegoed aan de gewassen die door Jan ten Bosch op het land zijn gezet. Elke keer weer spannend om te zien en om te proberen de enden te tellen. Ze zijn tot ver in augustus nog in de bast. Pas in de laatste week van augustus hebben ze hun geweien geveegd. Een majestueuze aanblik! Ze zijn klaar voor de bronst.

's Nachts bezoeken zij ook veelvuldig onze tuinen en springen gewoon over de heg heen. De violen op het



foto: Jacob Stadig

terras verdwenen en bijna alle knoppen en bloemen van de hosta's, floxen, eupatoria, etc. Er bloeit geen bloem meer, alle struiken en planten zijn stevig gesnoeid!

Ze zullen nu wel op zoek gaan naar de dames, en we hopen hen na de bronst deze winter weer te zien en misschien hebben we dan in maart nog een kans een stang te vinden.

Diederik Hülsmann



## Oranjefeest 2013

Met een fikse bui tijdens het opbouwen in de ochtend, hadden we het qua slecht weer wel gehad. Maar de partytent, die al opgezet was, kon dit geweld niet aan. Met de overige tenten, die met man en macht werden opgezet moesten we droog en uit de wind kunnen zitten. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind, een warm en vrolijk zonnetje scheen, toen door diverse bewoners de - meestal zelf gebakken - taarten werden bezorgd, waarmee het feest een aanvang kon nemen. Ook dit jaar wisten veel



dorpsbewoners uit Hoog Soeren en Assel de weg te vinden naar het feestterrein naast het Zusterhuis. De organisatie had dan ook niet stil gezeten. Voor de kinderen was er een luchtkasteel beschikbaar en waren er diverse spelletjes opgesteld. Zij konden ook in de huid van een tijger of leeuw kruipen door zich bont te laten schminken. De ijsmachine zorgde voor de nodige afkoeling, terwijl de brandweer de

ritjes en het spuitwerk verzorgde. Ook de pittige paarden van de Kronkel bezorgden menig (klein)kind veel rijplezier.

Voor de volwassenen was er het traditionele jeu-de-boule spel, vlot georganiseerd en geleid door Hessel Posthuma. De teams werkten sportief hun partijen af op de strakke gras- en gravelbanen op het feestterrein. En er waren ook winnaars, zowel bij Pieter ter Haar als bij Nanneke Gijsman staat op de eerstvolgende koude dag het (traditionele) blik erwtensoep (een prachtige hoofdprijs) op tafel. Voor alle andere deelnemers was 'plezier' de prijs die zij mee naar huis namen.

Na wat gezellige aperitiefjes en bijbehorende onderonsjes was het tijd voor de barbecue. De schalen met vlees en vis van slagerij van Rhee waren hoog opgetast. De temperatuur van de barbecues was omgekeerd evenredig. Geduld is in deze toch zulk een 'schoone zaak'. Gelukkig hadden de

meeste bezoekers de tijd aan zichzelf en ondanks dat kregen we het allemaal weer niet op.

De avond viel en prachtig rood strijklucht verlichtte de dorpsbewoners die rond de dit jaar nog grotere vuurschaal waren neergestreken. Van voren werden zij verwarmd en verlicht door een brandende ander-



halve kuub hout, spontaan aangeleverd door de firma Zweverink. Het werd weer laat die avond in Hoog Soeren. 'Tevreden' was het sleutelwoord waarmee we op dit evenement terugkijken. Dank zij een ploegje medebewoners onder bezielende leiding van Irma Limberg kon dit alles tot stand komen. Hulde en bedankt! Volgend jaar een nieuwe editie.

En gelukkig hebben we de foto's nog:

<http://fotopierre.smugmug.com/Hoog-Soeren/Oranjefeest-2013>



### Recept van PINDA-PREI-POMPOENSTAMPPOT

*Ik heb dit recept al vaak gemaakt.*

*Kinderen vinden dit heel lekker.*

*Dit is echt een herfst recept, waar je na een lekkere wandeling van kunt genieten.*

Dit recept is voor 4-5 personen.

Bereidingstijd: 30 minuten

#### Ingrediënten:

1 kilo aardappelen, 1 tot 1,5 kilo pompoen, 500 gram prei, 4 eetlepels pindakaas, 100 gram gezouten pinda's, sambal voor de liefhebbers, zout en peper naar smaak en een scheutje melk.

#### Bereidingswijze:

Schil de aardappelen en snij ze in kleine stukjes.

Was de pompoen (als je hem niet schilt), verwijder de zaden en snij in kleine stukjes.

Was de prei en snij in kleine ringetjes.

Doe aardappel, pompoen en prei in een grote pan in voldoende water en kook alles met een beetje zout of een groentebouillonblokje in 20 minuten gaar.

Giet af en stamp alles door elkaar. Giet er een beetje melk door en voeg naar smaak wat zout en peper toe.

Roer de pindakaas door de stampot. Je kunt er direct sambal door doen of los erbij geven.

Garneer elk bordje met een klein handje pinda's.

Geef er een rauwkostsalade bij van bijv. witte kool of witlof.

Je kunt ook nog ketjap manis op tafel zetten.

Veel plezier met dit recept,  
waar je eindeloos mee kunt variëren.

Ik geef de pollepel door aan José Zweverink.





# Informatiepagina

## Vaste agenda-gegevens

**Politie:** Wijkagent de heer E. Poolman  
Alarmnummer 112  
Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of  
erwin.poolman@no-gelderland.politie.nl  
www.twitter.com/politieuddel

**De Buitenlijn:** Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur

**Buurvrouwenborrel:** Elke eerste woensdag van de maand  
van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren

**Buurmannenborrel:** Elke eerste maandag van de maand  
van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren



**Website BBV** <http://www.hoogsoeren.info/> Webmaster is Diederik Hülsmann

## Variabele agenda-gegevens

Woensdag 30 oktober 13.30 uur Knutselen voor St. Maarten (lampionnen maken)

Maandag 11 november vanaf 18.00 uur Lampionnoptocht St. Maarten

Woensdag 4 december 13.30 uur Sinterklaasviering in Hotel Hoog Soeren

Van al deze activiteiten voor de (klein)kinderen krijgt u nog apart bericht.

