



Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel



In dit nummer:

Van de redactie / Van de bestuurstafel Buurt- en belangenvereniging /
Blikvangers onderweg / Bomenkap in domein / De Pollepel /
Informatiepagina met agenda en nog veel meer....



In dit nummer in het bijzonder:
Interview met Hans en Margreet
van Looijengoed





Van de redactie

Een nieuwe lente een nieuw geluid. Maar ook een nieuw Pomphulletje. Vol nieuws over de afgelopen drie maanden. Hoog Soeren is nu helemaal omringd door hoge hekken, hetgeen al aanleiding geeft tot grappen waarin men zich afvraagt wie er binnen dan wel buiten gehouden moet worden. Leemans ruimt nog immer explosieven en de toeloop van toeristen naar ons dorp neemt toe. Gelukkig kunnen zij nu ietsje ruimer parkeren. De natuur ontplooit zich dank zij het vroege voorjaar en Marjolijn verhaalt er over in de rubriek Blikvangers onderweg. Het bestuur memoreert de slechte staat van de Soerenseweg en een onderzoekje van studenten naar Hoog Soeren leverde een leuke ontmoeting en een leuk stukje op. De winteractiviteiten zitten er weer op, de kerstviering, de oliebollemiddag en het stampottenbuffet. Hoog Soeren maakt zich op voor de paaseieren én de eieren die hopelijk weer geserveerd worden tijdens het dauwtrappen op Hemelvaart. De redactie wenst u allen een schitterend voorjaar toe en wie zin heeft eens in de pen te klimmen voor een leuk stukje eigen belevenis in ons dorp, is van harte uitgenodigd.

Een minder fraai voorbeeld van wat we om ons heen zien, hebben we hieronder afgedrukt. Inderdaad, wie de schoen past trekke hem aan, al hoop ik van harte, dat die niet onder de lezers te vinden is.

Pierre Pinkse



Foeil Dit kan toch niet!

Colofon:

Redactie: Trui Boss, Marco Boersma, Diederik Hülsmann,
Marjolijn Pinkse, Pierre Pinkse

Adres: ppinkse@upcmail.nl, tel: 5191208

Website: www.hoogsoeren.info

Layout: Pierre Pinkse



Van de bestuurstafel BBV Hoog Soeren

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 2 april is het weer zover: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals in vorige jaren vindt het ook deze keer plaats in de catacomben van Hotel Oranjeoord, aanvang 20:00 uur. Naast de gebruikelijke jaarlijkse agenda punten (zoals een overzicht van de activiteiten, baten en lasten over vorig jaar, en de plannen en begroting voor dit jaar) zal het bestuur de leden ook hun mening en/of goedkeuring vragen over een aantal zaken van algemeen belang. U krijgt van tevoren de jaarstukken thuis bezorgd.

Wegafsluitingen....??

Tot ook onze verbazing bleek de laatste week van februari de Soerenseweg plotseling afgesloten voor autoverkeer; niet om de Soerenseweg van broodnodig nieuw asfalt te voorzien, maar i.v.m. de voorgenomen asfaltering werkzaamheden aan de JC Wilslaan. Er was van tevoren geen aankondiging dat de Soerenseweg afgesloten zou gaan worden. Gezien er op het kruispunt van de Wilslaan en de Soerenseweg nog totaal geen activiteit plaats vindt/vond, bleek deze afsluiting tamelijk prematuur. Hierop van verschillende kanten aangesproken heeft de gemeente vervolgens de borden maar zo'n beetje opzij gezet: ze staan er nog wel, maar zolang er op het kruispunt niets gebeurt, mag u ze gewoon negeren.

Het valt te hopen dat de aannemer die de Wilslaan gaat asfalteren een betere prestatie levert dan degene die vorig zomer de Soerenseweg van een laagje teer en grind voorzag. Binnen enkele weken was duidelijk dat deze klus behoorlijk mislukt is: het grind laat overal los. De gemeente heeft de aannemer er meteen op aangesproken, maar sindsdien wordt er nog gebakkeleid over de oplossing en de noodzakelijke vervolgactiviteiten. In de tussentijd veegt de gemeente het losse grind zeer regelmatig en blijven de bordjes 30 km/u van kracht, om zodoende een stortvloed aan kapotte voorruiters te voorkomen. Mocht U graag een stukje harder rijden, wees dan tenminste zo vriendelijk om bij tegenliggers gas terug te nemen. Inderdaad. De hele gang van zaken is op zijn zachtst gezegd een beetje ongelukkig.





Brasserie Het Nieuwe Jachthuis

Per 1 maart 2014 hebben Irma en Stef Fühler het Jachthuis overgenomen. Het Nieuwe Jachthuis, zoals het vanaf nu zal heten, wordt een brasserie, die 7 dagen per week open zal zijn. De bedrijfsleider, mevrouw Annemieke Graftdijk, omschrijft haar visie voor het restaurant als volgt:

"Een warme en vriendelijke brasserie waar we heel erg de nadruk leggen op de kwaliteit en de puurheid van het product. We maken alleen maar gebruik van maatschappelijk verantwoorde producten. Alles wordt met ongelooflijk veel passie en liefde bereid en dat proef je. Wat bieden wij... tja.. eigenlijk alles..van koffie tot lunch tot een heerlijke avondmaaltijd.

Wij zijn anders dan anders, lekker "easy going", alles wordt in huis gemaakt, wij serveren onze lunchgerechten niet op standaard broodjes, maar gebruiken heerlijk ovenvers brood. We serveren fairtrade koffie en thee; die kwaliteit, die proeft u. U kunt bij ons genieten van een heerlijk high tea met allerlei zoete en hartige hapjes of van een high wine: verschillende wijnen in combinatie met bijpassende hapjes. Onze avondgerechten worden bereid op een watergrill waarmee de pure smaak van het vlees en de vis behouden blijft."

Op 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur is het open huis voor de bewoners van Hoog Soeren. Op donderdag 27 maart vanaf 11.00 uur is de Brasserie voor het eerst open.

We zijn benieuwd naar de berichten van de eerste gasten!





Blikvangers onderweg

Vandaag is het voorjaar en gisteren was het winter, maar nee, er is geen enkel verschil.

En dat geldt eigenlijk al vanaf het nieuwe jaar. Regendagen, stormdagen maar vooral ook veel hele mooie dagen. En van de week ging de gele kornoelje al in bloei! Vier weken eerder dan vorig jaar. En volop bloeiende bolletjes. En ze voorspelden nog wel een horrorwinter, niets van dat al, het is alleen maar voorjaar en voorjaar betekent : vogelzang !

Al vanaf januari word ik elke morgen gewekt door het klaterende beekje van de roodborst, vlak bij het slaapkamerraam, steeds een beetje vroeger, want het wordt steeds een beetje vroeger licht.

Voor de jaarwisseling al deden de uilen hier in Hoog Soeren stevig hun best, ik hoorde veel ge-oe-hoe en ook het kekken van het vrouwtje. Ganzen kwamen regelmatig over, naar het zuidwesten of terug naar het noordoosten. En daarna kwamen er steeds meer vogelgeluiden bij. Natuurlijk de boomklever die zich met z'n luide 'pioe-pioe' in ons loofbos laat horen. Ook in januari meende ik aan de Brandtorenweg al aarzelend het kleine liedje van de heggemus te horen; nu hoor je ze overal en kan je ze ook makkelijk zien, altijd bovenin een laag boompje. Dan alle mezen natuurlijk, het belletje van de pimpelmees rondom het huis, volop 'tsji-tsjioe' van de koolmezen en het fietspompje van de zwarte mees, verderop in het bos. Daar vliegen ook overal de wolken vinken van de bosbodem omhoog en hoor je de vinkenslag. Bovenaan de Klinkenberg roffelen diverse grote bonte spechten en cirkelen twee buizerds miauwend samen rond. Verderop in het hondenbos hoorde ik de havik, die hoor of zie daar eigenlijk ieder jaar. In het struikgewas rondom kan je de triller van het winterkoninkje horen. Het mooist vind ik toch de zanglijster, een hele reeks tonen, maar dan iedere toon steeds drie keer achter elkaar in een eindeloze variatie. De houtduif laat zich in het dorp en in het bos veel zien en horen, maar de holenduif met z'n doffe 'hoe-hoe-hoe' hoorde ik dit jaar nog niet. Alle gekke, ondefinieerbare geluiden zijn afkomstig van de gaaien, want die zitten hier overal. De eksters en de kraaien maken wat minder mooie geluiden, maar ze horen er ook gewoon bij. Een heel grote verrassing hoorde ik van de week vlakbij, boven het bankje bovenaan de Klinkenberg, 'koe-lioie, koe-lioie', het was graven in mijn geheugen, de vogelzangcursus is ook al 20 jaar geleden, is dat misschien een wielewaal ? En met behulp van de App Tsjilp kon ik het verifiëren, inderdaad een wielewaal en dat is toch wel heel bijzonder, ik heb hem alleen niet ook gezien. Langs de akkerrand meende ik een groenling te horen, maar toch een beetje anders, nee het was een keep (alweer met hulp van Tsjilp!). Maar de prachtigste waarneming deed ik verder weg, in het Kootwijkse Bovenbos; ik liep daar met Milo en dacht in de verte blaffende honden te horen, die honden kwamen steeds dichterbij en waren ook geen honden, het geluid kwam van boven, ik tuurde de boomtoppen af, ook Milo keek ijverig mee en toen ver boven de bomen, hoog in de lucht, een V-formatie grote vogels, nee, geen ganzen maar kraanvogels, geweldig, voor mij kan dit voorjaar niet meer stuk.
MPV.





Een toevallige Soerense ontmoeting

Op een koude donderdag in januari, loop ik met mijn fotocamera, voor mijn communicatie opleiding in Apeldoorn, door Hoog Soeren. Een dorp van een krappe 350 inwoners, beschermd dorpsgezicht en heel veel schitterende natuur. Ter hoogte van de Hervormde Kapel, zie ik een dame op de fiets aankomen, ik neem wat foto's van de kapel en de huizen in de omgeving, wanneer plots als een soort vloedgolf, uit verschillende hoeken van het dorp er dames aan komen gewandeld en zich op de parkeerplaats verzamelen. Een onderdeel van mijn opdracht in Hoog Soeren, was om in contact te komen met de echte Veluwe bewoner en meer te weten te komen over het leven op de Veluwe.

Na een korte uitleg over wat ik aan het doen ben in Hoog Soeren, besluit ik een stukje met de dames mee te lopen. De koude morgen heeft een aantal schitterende foto's opgeleverd van het landschap op de Veluwe. Haarijs; een zeldzaam voorkomend verschijnsel, schimmels in het hout en een paar graden vorst, vormen een soort van witte wol. We lopen richting de Pomphul, tot 1927 de watervoorziening voor de inwoners van Hoog Soeren, daarna werd het dorp pas aangesloten op de waterleiding. Ik had dankbaar gebruik gemaakt van de informatie op de website van de BBV Hoog Soeren, "Zo jij hebt je goed ingelezen". Ik probeerde nog een uitnodiging te krijgen voor de buurvrouwen borrel, maar dit blijkt een geheim topoverleg te zijn, waar geen mannen welkom zijn.

"Die hebben hun eigen borrel"

Na een korte wandeling, gaan de dames van de Hoog Soerense Wandelclub en ik ieder ons eigen pad. Hoog Soeren en haar bewoners hebben op mij een positieve indruk achtergelaten.

Tot in de zomer, want kou op de Veluwe... Dat is dan ook wel echt kou.

Dick van der Leeden.



Bouw- en verbouwactiviteiten

Wie regelmatig door het dorp loopt heeft de laatste tijd veel bouwactiviteiten gezien. Enkele bijzondere verrichtingen lichten we er hier uit. Het Jachthuis werd grotendeels voorzien van een nieuwe rieten kap. De tegenover het Jachthuis gelegen schuren van domeinen, belangrijke onderdelen van het beschermd dorpsgezicht Hoog Soeren, werden voorzien van nieuwe daken. De asbesthoudende bekleding werd door 'maanmannetjes' verwijderd, waarna een geheel nieuwe betimmering met pannen werd aangebracht. Het meest spectaculaire wat wij hebben gezien, is de nieuwe aanbouw van "Blier Herne" gelegen aan de Enk, waar geheel ondergronds wordt gebouwd in de achtertuin. Uitbreiding bovengronds was bij dit monument niet mogelijk.





Nieuwe bewoners stellen zich voor...

Hans en Margreet van Looijengoed

Het schooltje nummer 2 .

Wat je verwacht van een ouderwetse school, klopt helemaal bij binnenkomst.

De Hal: Grote boogvormige hoge muren en zelfs een rij toiletjes, maar dit alles stralend roomwit , strak in de verf. De deuren van de w.c.-tjes olijfgroen. Het is prachtig en schattig tegelijk.

Een wenteltrap naar boven en ook daar is alles volmaakt.

Naar beneden: De kamer ,“het klaslokaal”, heeft hoge ramen, waar je als kind lekker naar buiten kon kijken en verlangen, dat de bel gauw zou gaan. Ook daar is alles mooi en nieuw en dan nog de keuken: om van te likkebaarden.

Hard blaffend word ik onthaald door twee honden. Een wat ouder hondje en een jonge Drentse Patrijs, die al meteen aan m'n rok hangt. Die moet maar even naar de bench. (een lief spijtjes ledikantje).

Het is allemaal even leuk en mooi en goed verzorgd. Wat zal het heerlijk zijn om hier te wonen. Dat vinden Hans en Margreet uiteraard ook.

Wel moet er nog het één en ander gebeuren.

Zo moet er absoluut een buitenkeuken komen en ja, je raadt het al : Hans is kok, zelfs chef-kok geweest en stond al op zijn vijfde jaar achter het fornuis. Hij vertrok op zijn vijftiende jaar van Speuld naar Amsterdam voor zijn koksopleiding. (5 jaar).

Hans is een boerenzoon uit Speuld en een echte Veluenaar . Altijd hard gewerkt, dat leer je wel op een boerderij. Hij kwam terug op de Veluwe en begon in “Uddelermeer”, dat toen nog een pannenkoekenrestaurant was.

Hij heeft gewerkt in de Echoput en in de Woeste Hoeve en nog veel meer. Overal ervaring opgedaan met in zijn achterhoofd een eigen zaak te willen hebben. Uiteindelijk kwam hij terecht in een bekend routier in Nunspeet, waar de vader van Margreet directeur was. Hij begon als Chef-kok, maar werd na anderhalf jaar bedrijfsleider .

Daar leerde hij Margreet kennen en ze werden verliefd.

Toen werd hij eigenaar van DE KOPEREN KOFFIEPOT en 25 jaar hebben ze in Ermelo deze zaak gehad. Helaas na de brand in Volendam werd de regelgeving zo opgevoerd, dat Hans er geen plezier meer in had. Hij besloot te stoppen. Niet dat Hans nu stilzit, geen sprake van, hij zit in allerlei verenigingen, zoals:

- De Tractorpulling in Speuld een wedstrijd, die 1 x per jaar wordt gehouden
- De Oranje vereniging
- Organiseren van Open Tuindagen van Groei en Bloei



En zo komen we op de tweede grote passie van Hans : tuinieren.

In de voortuin is hij al aan het werk. Daar komt een waterpartij voor padden en salamanders.

Ook helpt hij vrienden en bekenden. Volgens mij valt er voor hem nog veel te genieten in deze mooie omgeving.

Margreet is geboren in Den Haag, waar ze tot haar twintigste heeft gewoond. Ze deed er de MMS.

Ze is zeer avontuurlijk en vertrok op haar zeventiende stiekem naar een Italiaans vriendje in Pisa. Haar ouders wisten nergens van.

Later met haar zus naar een kibboets in Israël, waar ze het enorm naar haar zin had en... smoorverliefd werd op een Amerikaan. Hij had al een huis ,en bovendien een hond..... die wilde ze altijd al zo graag!

.....Ze zouden gaan trouwen!..... maar haar vader (een verstandige man) raadde haar aan te wachten tot ze 21 jaar was, want dán was ze volwassen.



En ja ,toen leerde ze Hans kennen. Hij werkte sinds kort bij haar vader in Nunspeet.

Margreet werkte acht jaar bij de KLM in Amsterdam bij de inlichtingen balie. Ze vond het hartstikke leuk werk, maar nadat ze kinderen kregen, dochter Laura (onderwijzeres) en zoon Wouter (mariene bioloog) is ze in de eigen zaak gaan werken.

Toen ze al 45 jaar was, is ze toch nog een opleiding voor stewardess gaan volgen, nadat ze een oudere stewardess had ontmoet in het vliegtuig naar Portugal.

Ze vliegt nog steeds en inmiddels is ze " de vliegende oma", want ze heeft een kleinzoon. Aan boord wordt er hard gewerkt, maar ze geniet volop van alle mooie en bijzondere plekjes over de hele wereld, waar ze komt. Eén keer per jaar trakteert ze haar kinderen op een reis. Ze mogen zelf kiezen waar naar toe. Ik vind dat fantastisch!!!

Ze hoopt nog lang te kunnen vliegen en dan heerlijk weer in Hoog Soeren thuis te komen.

Trui Boss.



Groeten uit Carvoeiro, Portugal

Hallo oud dorpsgenoten,

Zoals we in het voorjaar van 2011 in het Pomphulletje geschreven hebben waren we verhuisd naar een appartement aan de IJssel in Dieren. Daarnaast hadden we al ons appartement in Carvoeiro. We waren met name de koude maanden in Carvoeiro en verder in Dieren. We genoten van het mooie uitzicht op de IJssel, maar ons winderige klimaat maakte het echter maar beperkt mogelijk op ons balkon te zitten. Aad zat in Dieren in de tuincommissie maar dat is toch nog wel wat anders dan zelf een tuin hebben, alles moet worden overlegd. Daarom begon bij ons steeds meer de balans door te slaan om helemaal in Carvoeiro te gaan wonen. Toen we in mei 2013 uit Portugal in Dieren terug kwamen en we voor ons gevoel weer in de winter belandden hebben we dan ook het besluit genomen om ons appartement in Dieren te verkopen. Binnen 3 weken was het appartement verkocht aan een echtpaar, dat in 2007 was uitgeloot. Aangezien ons appartement in Carvoeiro te klein is voor permanente bewoning (maar 1 slaapkamer) zijn we daarna gaan uitkijken naar een huis met tuin, want het begon toch weer te kriebelen. We hebben na korte tijd ons droomhuis gevonden. Het huis staat op een heuvel naast 2 oude windmolens aan een zandpad (zoals in Hoog Soeren) en kijkt mooi uit naar de zee en de bergen. Na een behoorlijke vertraging door de Portugese bureaucratie en een kleine verbouwing konden we er half februari in. We hebben nu net de eerste nachten in het nieuwe huis doorgebracht en het voelt goed, ondanks de gebruikelijke ongemakken rond een verhuizing. Daarna kunnen we met de tuin beginnen, die we dit keer wel onderhoudsarm en afgestemd op het droge klimaat willen aanleggen. We denken aan olijfbomen die hier in alle maten en vormen te koop zijn en natuurlijk wat citrus bomen.

Heel veel tuinplezier het komende voorjaar en we blijven via het Pomphulletje op de hoogte van het wel en wee in Hoog Soeren.

Hartelijke groeten Aad en Anita Houweling



Gezellig stampottenbuffet



Met een behoorlijke opkomst was het jaarlijkse stampottenbuffet een groot succes. Jong en oud konden smullen van een rijk voorzien buffet in Hotel Restaurant Hoog Soeren.



Uitleg over bomenkap in het bos

Er zijn diverse redenen waarom wij bomen kappen:

- De kap van bomen levert ons geld op, waarmee we een groot deel van onze bedrijfsvoering kunnen bekostigen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat we maatregelen kunnen uitvoeren op de heide, zoals het tegengaan van bebossing en het plaggen om weer heide terug te krijgen op plekken die totaal vergrast zijn.
- Bomen langs de openbare weg, zoals de beuken aan het begin van het dorp, worden gekapt als de veiligheid in het geding is. Paddenstoelen op bomen zijn bijvoorbeeld een teken dat het einde van de boom in zicht is. Afhankelijk van de soort paddenstoel (vruchtlichaam van de paddenstoel, het mycelium, fijne draden van de plant zit verspreid door de boom en tast deze aan.) kan het zeer snel gaan. Een boom kan in korte tijd zo aangetast zijn dat deze afbreekt of omvalt.
- Met de kap van de ene boom profiteert de boom die overblijft. Deze krijgt meer licht en overleeft of gaat hierdoor harder groeien. Gemiddeld groeit ons bos met 6 tot 15 m³ hout per hectare. Deze hoeveelheid kunnen we dus oogsten zonder dat er veel verandert. Wanneer we streven naar verjonging van het bos, dan moeten we meer oogsten dan er bijgroeit en komt er voldoende licht op de bosbodem waardoor jonge bomen overleven en door kunnen groeien. Om ook in de toekomst een mooi en evenwichtig bos te houden moeten we ook zorgen voor verjonging! De bomen die overblijven worden in principe waardevoller. Dit kan zowel in economische- als in ecologische zin het geval zijn.
- Met de kap van bomen kunnen we zorgen voor structuur. Minder palen, meer variatie is goed voor de natuur en leidt tot interessantere bosbeelden.

Uiteraard kunnen bij kap meerdere van bovenstaande redenen aan de orde zijn. Het uitgangspunt is in ieder geval dat kap moet leiden tot een betere functievervulling, met andere woorden: we kappen eigenlijk nooit alleen maar om geld te verdienen, we zijn altijd bezig met de toekomst van het bos.

René Olthof





Couscous met groene kruiden als opmaat naar de zomer....

Nodig voor ruim 4 personen:

150 g couscous (niet van Honig want die plakt!)

1,6 dl groentebouillon

1 ui in dunne ringen

1 eetlepel olijfolie (goedkope)

1/4 theelepel zout

3/4 eetlepel gemalen komijn

Ruim 50 g pistachenoten (gedopt, ongezoeten, geroosterd en grofgehakt)

4 bosuien in ringetjes

1 kleine groene peper in ringetjes

Grote hand rucola

Kruidenmengsel (vers en fijngehakt):

20 g peterselie

20 g koriander

2 eetlepels dragon

2 eetlepels dille

2 eetlepels munt

1 dl goede olijfolie



Pistachenoten (zachtjes) roosteren in een koekenpan.

Couscous in een grote schaal doen en overgieten met de kokende bouillon. Afdekken en 10 minuten laten staan en dan met een vork losroeren.

Ui goudbruin bakken in de eetlepel olie. Zout en komijn erbij en ietwat af laten koelen.

Alle kruiden met de goede olijfolie pureren tot een kruidenpasta. Kruidenpasta door de couscous mengen met een vork. Ui, pistachenoten, bosuien, groene peper en rucola luchtig door de couscous mengen en op kamertemperatuur serveren. Een dag later is de smaak overigens nog beter!

Het allerlekkerst is deze couscous met op de barbecue gegrilde lamscoteletjes of (zelfgemaakte!) hamburgertjes en/of gegrilde groenten. Niet vergeten om er rosé bij te drinken!!!

Ik geef de pollepel door aan Jenny van der Poel.



Informatiepagina

Vaste agenda-gegevens

Politie: Wijkagent de heer E. Poolman
Alarmnummer 112
Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of
erwin.poolman@no-gelderland.politie.nl
www.twitter.com/politieuddel

De Buitenlijn: Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur

Buurvrouwenborrel: Elke eerste woensdag van de maand
van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren

Buurmannenborrel: Elke eerste maandag van de maand
van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren



Website BBV <http://www.hoogsoeren.info/> Webmaster is Diederik Hülsmann

Variabele agenda-gegevens

woensdag 2 april, aanvang 20:00 uur,
algemene ledenvergadering, Oranjeoord.

maandag 21 april, verzamelen om 10:45 uur bij de kapel
paaseieren zoeken op 2e paasdag

donderdag 29 mei, vertrek 07:00 uur vanaf de Wilhelminaboom.
dauwtrap fietstochtje,

Over de meeste van deze activiteiten krijgt u nader bericht.

