



Lente 2019

# Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel



Van de redactie - Van de bestuurstafel - Blikvangers Onderweg -  
Nieuwe bewoners Jeffrey en Melanie - Inloopcafé - Pollepel -  
Informatiepagina - en nog veel meer



*en een speciaal interview  
met multi-hobbyist:  
Roland de Groot*





## Van de redactie

**Colofon:****Redactie:**

Lies de Jong, Marjolijn Pinkse,  
Pierre Pinkse, Didy Schutte.

**Adres:**

ppinkse@upcmail.nl,  
tel: 055-5191208

**Website:**

www.hoogsoeren.info

**Layout :**

Pierre Pinkse

Het is lente en dat betekent weer een nieuw nummer van het Pomphulletje. Ook deze keer zijn wij weer naarstig op zoek gegaan naar nieuwtjes die u moet weten en nieuwtjes die u misschien wilt weten. Want in Hoog Soeren gebeurt altijd wel wat. Van de bestuurstafel rolt wat het bestuur heeft bezig gehouden en ook dat er een nieuwe oorkonde bij de verse bevrijdingsboom is begraven. (Misschien dat deze over honderd jaar wél wordt teruggevonden door onze nazaten). Marjolijn verhaalt over het bos en de omgehaalde bomen. De mogelijk laagvliegende vliegtuigen van Lelystad houden de gemoederen nog steeds bezig, hetgeen zijn weerslag vond in een actie rond de verkiezingen. Maar ook bij de opening van de nieuwe natuurbrug bij Assel werd er aan gerefereerd, terwijl de zwijnen daar de oversteek al hadden gewaagd. Nieuwe bewoners stellen zich aan u voor en we hebben een prachtig interview met multi-hobbyist Roland de Groot voor u. Kortom er is van alles te doen in dit blad.

Wij wensen u veel leesplezier en wilt u ook iets vertellen?

Schrijf ons gerust. Uw bijdrage aan het Pomphulletje is altijd welkom.

Pierre Pinkse



## Personalia

Op 28 februari jl. is Robert Krul overleden. Hij woonde op nummer 30 b. Hij is 62 jaar geworden.

Uiteindelijk is de ziekte hem de baas geworden, ondanks het optimisme van Rob, dat het tegendeel het geval zou zijn. Hij was - naast vele andere kwaliteiten - een begenadigd en gedreven fotograaf en heeft vele facetten van het dorp Hoog Soeren en omgeving in beeld vastgelegd. Wij wensen Els sterkte om dit verlies te dragen.





# Van de bestuurstafel BBV

## <https://hoogsoeren.info>

De vernieuwde website is online!

U kunt inloggen met uw oude gegevens. Het is wel raadzaam om een nieuw wachtwoord aan te maken omdat de oude site gehackt is geweest.

Op de ALV van 9 april zal er nog een kleine demonstratie gegeven worden en kan men zich opgeven voor een instructie bijeenkomst op maat.

## Energie

Eind februari vierde ik voor het eerst van mijn leven mijn verjaardag in de brandende zon in de tuin! Die klimaatverandering liet zich duidelijk gelden! Op 24 april is er een bijeenkomst in de Kapel van Hoog Soeren over energie sparende maatregelen die in huis getroffen kunnen worden. Die kunnen variëren van eenvoudig tot gecompliceerd. De eenvoudige aanpassingen kunnen al veel schelen voor de energierekening.

Ook wordt die avond het vitaliteitsplan ( dorpsvisie) besproken. De afgelopen tijd heeft een werkgroep daar ( juist weer) véél energie in gestoken!

## AED

Er wordt bij voldoende belangstelling nog een extra AED/ reanimatiecursus georganiseerd voor inwoners van Hoog Soeren en Assel. Informatie bij Joke Kamstra- Voskamp e-mail : joannyvoskamp@hotmail.com

## Radio Kootwijk

Radio Kootwijk heeft veel overlast ondervonden van bezoekers van het zendgebouw "de Kathedraal" waar regelmatig evenementen zijn. Op het terrein van Staatsbosbeheer mag vanwege het bestemmingsplan weinig parkeerruimte gecreëerd worden. In het dorp mag niet geparkeerd worden. Eerder was er een terrein in Kootwijk in gebruik. Nu dreigt het probleem verschoven te worden richting Alverschotenseweg . Daar zijn de bewoners in Assel niet blij mee. Er wordt gekeken of er een oplossing is voor dit probleem wat uiteindelijk geheel op het bordje van Staatsbosbeheer hoort.

## Jaarlijks overleg met gemeente Apeldoorn

Op 8 februari was het jaarlijkse overleg met de gemeente Apeldoorn met wethouder Nathan Stukker, stadsdeel manager Steven Gerritsen en Sjoerd de Boer die het wegenonderhoud en herinrichting in zijn portefeuille heeft, de wijkagent Esther Groenevelt en maatschappelijk werker Helène Mook.

Hoewel niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden zijn er toch steeds weer kleine vooruitgangen te constateren.

Zoals het uitwerken van een plan om de dorpsstraat zó in te richten dat de snelheid van het doorgaande verkeer er uit kan worden gehaald.

Dit wordt nu daadwerkelijk opgepakt. Ook is de klacht over de rioolstank die zeer hevig was in sommige huizen van de Steeg nu naar alle waarschijnlijkheid opgelost door de drukriolering aan te sluiten op het pomphuis in de Steeg en af te koppelen van de vrij verval riolering.

Tot slot is de oorkonde die nu af gemaakt was in aanwezigheid van de deelnemers aan het jaarlijks overleg in de grond gestopt bij de bevrijdingsboom.

Namens het bestuur,  
Lies de Jong







# Blikvangers Onderweg

Als je vanaf ons huis, vanaf de kapel dus langs de hoge weg naar boven, naar het bankje en het klaphek verderop loopt, om de hond uit te laten bijvoorbeeld, vallen de vele gerooide boomstammen, links en rechts van de weg meteen op. Een grote stapel eikenstammen aan je rechterhand en zware beukenstammen links. In het bosperceel achter Ariane Huizinga's huisje zijn hele grote jongens gerooid. De grond trilde onder je voeten als er weer een neerging en ook aan de rechterkant van het pad zijn de nodige bomen omgezaagd.

Op al die stammen zijn verschillende, deels geheimzinnige tekens aangebracht. Getallen in oranje, stippen in blauw en groene FSC-keurmerken. FSC : Forest Stewardship Council is een keurmerk van een organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer.

Door het vele tractor- en rooivoertuig-verkeer is de weg hier al een modderige aangelegenheid. Ook door de vele regen van de laatste weken natuurlijk.

Voorbij het klaphek en verderop schuin links ook gerooid eikenhout en als je verderop linksaf slaat lijkt het bos wel één groot mikado-spel. De bomen zijn één voor één, allemaal een eigen kant op omgezaagd. De stammen liggen overal kriskras door elkaar. Dat wordt nog een heel karwei om die er netjes uit te slepen. Maar wat een licht is er in dit bosgedeelte ontstaan daardoor! Heerlijk!

Verderop kan je nauwelijks meer linksaf naar de Solskamp, dus ga maar rechtdoor naar het bovenste dwarspad. Ook daar is het ploeteren door de moddersporen. Verderop links is het Amerikaanse eikenbos ook drastisch uitgedund en liggen de boomstammen, gemerkt en genummerd klaar en de neergaande paden naar het dorp zijn nauwelijks begaanbaar.

Maar als je rechtdoor loopt zie je dat het oude raster langs het Turfpad is neergehaald en dat een nieuw raster is geplaatst aan de andere, dus aan de westzijde van dit pad, dat loopt van de samenkomst van Kampsteeg en Amersfoortseweg naar de hoek achter het huis van de familie Bolkenstein.

En daar zijn twee nieuwe klaphekken geplaatst, rechtdoor achter de golfbaan langs en rechtsaf naar de Oude Meervelderweg richting het Aardhuis.

Hierdoor is er een heel mooi pad toegevoegd aan het gebied rond ons dorp dat jaarrond opengesteld blijft!

Ook langs dit Turfpad, kijk maar eens op het kaartje in het vorige Pomphulletje, zijn veel dunne naaldbomen gerooid, de stammen liggen allemaal aan de overkant van Kampsteeg, klaar voor vervoer naar elders. Verkocht!

Maar lopen met de hond daar is nu geen sinecure, modder, takken, stammen en zware bandensporen. Milo, de hond maakt het niets uit ! Omdat het onderhoud allemaal weg is rent hij van de ene oude vrijgekomen boomstronk naar de andere op zoek naar muizen, waar er dit jaar vast veel van zijn, want hij graaft overal als een bezetene, maar muizen vangen, ho maar!

Ik loop te ploeteren, te modderen en te mopperen en hij loopt te genieten van graven en rennen.

Maar als alle stammen het bos uitgesleept zullen zijn en de paden weer begaanbaar gemaakt, zal ons bos veel lichter zijn en zullen hond en baas allebei er weer volop kunnen genieten. Maar dat neemt nog wel even tijd!

MPV.







## Eten met de buren

Koken met en voor mensen vind ik erg leuk. In mijn werkzame leven heb ik dit altijd met heel veel plezier gedaan. Samen eten is gezellig én het brengt je makkelijk(er) met elkaar in gesprek.

Zo ontstond bij mij het idee om buren uit te nodigen om gezellig samen te eten en elkaar beter te leren kennen. De eerste keer "Eten met de buren" was ontzettend gezellig en smaakte naar meer. Inmiddels zijn er een aantal "Eten met de buren" maaltijden geweest in verschillende samenstellingen en bij verschillende mensen thuis. Tot nog toe is iedereen enthousiast.

Hoe werkt het: Een persoon (of stel) nodigt vier tot zes buren uit voor een maaltijd. Buren is een breed begrip, het gaat om Soerenaren (of mensen uit Assel). Zo ontmoet je steeds andere dorpsgenoten. Van de initiatiefnemer worden geen culinaire hoogstandjes verwacht. Het gaat vooral om het gezellig samen eten, en dat kan ook prima met een pan soep of stampot.

Nodig ook eens een paar buren uit en ervaar hoe leuk dit "Eten met de buren" kan zijn!

Veel succes.  
Lenie Blanken



## Stichting Red de Veluwe

In het kader van de acties om laagvliegende vliegtuigen boven de Veluwe te weren werd rond de verkiezingen van de Provinciale Staten ook een stemadvies gegeven. De eerste extra poster werd onder belangstelling van de pers opgehangen. Enkele dorpsgenoten mochten de last van het lawaai van vliegtuigen ook mooi illustreren.







## Interview met Jeffrey en Melanie

Nieuwe bewoners stellen zich voor: Jeffrey Fuhler en Melanie Rakic, Hoog Soeren 31

Het is alweer een tijdje dat Jeffrey en Melanie hier wonen maar het was er nog niet van gekomen om een verhaal over hen in ons blad te publiceren.

Sinds januari 2017 heeft Jeffrey het pannenkoeken restaurant Berg en Dal van zijn ouders Irma en Stef overgenomen. Eerst woonden ze boven de zaak maar sinds een half jaar op nummer 31, het leuke witte boerderijtje tegenover 't Nieuwe Jachthuis waar Irma en Stef eerst woonden. Echter na de overname van 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde, wonen Irma en Stef boven het restaurant, op ook weer een bijzondere plek aan de IJssel.

Voor het pannenkoekenhuis Berg en Dal is Jeffrey volledig verantwoordelijk, t Nieuwe Jachthuis en 't Nieuwe Diekhuus beheert hij samen met zijn ouders.



Jeffrey komt oorspronkelijk uit Deventer en heeft rechten gestudeerd in Rotterdam. Zijn loopbaan is gestart bij de vastgoedmakelaar Zadelhoff in Amsterdam, daar heeft hij twee jaar gewerkt en toen de overstap gemaakt naar Bynder (een snel groeiend start up bedrijf in Digital Asset Management, software bedrijf dat plaatjes en video's in de Cloud beheert). Daar heeft hij drie jaar als relatiebeheerder gewerkt en zodoende de hele wereld over gevlogen om klanten te bezoeken, zoals o.a. naar Dubai, Londen, Barcelona.... Een snelle wereld, echter je ziet niet veel van de omgeving, het is vliegtuig in, vliegtuig uit.

En dan nu een heel ander leven?

In zijn studententijd heeft hij ook in de horeca gewerkt, maar met de gedachte: ga nooit hetzelfde doen wat je ouders doen.... Het is het toch wel geworden. En volgens Jeffrey is de horeca ook relatiebeheer. Bovendien zie je de gasten altijd op het leukste moment van de dag want ze gaan lekker uit eten.

En elke dag is anders en het is zeker geen 9 tot 5-baan.

Jeffrey en Melanie wonen niet de hele week in Hoog Soeren, zij wonen ook nog een paar dagen per week in Amsterdam, in de buurt van de Noordermarkt (de Jordaan). Melanie is namelijk stewardess bij de KLM en dan is Amsterdam ook wel lekker makkelijk. Hun hond George (bijna 2 jaar en een kruising tussen een Maltezer, Shih Tzu en een Keeshond) pendelt met hen mee.

De combinatie; de bosrijke omgeving van Hoog Soeren en de drukte van de stad Amsterdam is volgens het stel heerlijk. Bovendien lijkt de Jordaan wel op Hoog Soeren; iedereen kent elkaar.





Melanie woont al 11 jaar in Amsterdam maar komt oorspronkelijk uit Almelo.

Zij werkt naast het vliegen graag in 't Nieuwe Jachthuis, daar helpt ze mee waar ze kan.

Samen volgen ze een wijncursus SDEN3, een vooropleiding om sommelier te worden.

Verder vinden ze 'lekker uit eten gaan' een hele fijne hobby.

Jeffrey heeft in het verleden nog wel sportieve uitspattingen gehad; zo heeft hij 2 keer een marathon gelopen en een halve triatlon. Veruit de grootste prestatie is geweest door (bijna) ongetraind de alternatieve Elf Steden tocht op de Weissensee te rijden. Dat is een traject van 16 rondjes van 12 kilometer waarbij hij er bij de 3e ronde al helemaal klaar mee was maar hij heeft de tocht wel uitgereden.

Melanie heeft een grote passie voor de visagie, samen met een vriendin proberen ze allerlei make-up uit.

Het gaat ze goed; ze vinden de combi met Amsterdam heerlijk en er zijn nog wel wat toekomstige plannen. Zo willen ze in de serre van het pannenkoekenhuis een keer een try-out doen om een heuse Vrijmibo (vrijdagmiddag borrel) te organiseren voor de dorpsgenoten.

We horen daar binnenkort vast meer over!



Didy Schutte



## Open Atelier Route 2019

Op zondag 11 augustus 2019 is het weer zo ver. De lokale kunstenaars van Hoog Soeren zetten hun atelier open voor bezoek en laten hun kunstwerken aan het publiek zien. De ateliers zijn open van 11.00 tot 17.00 uur. Beelden, sieraden, schilderijen, geur en bijzondere zeep, fotografie, beschilderd keramiek, borduurwerk en bijzondere voorwerpen, u kunt het allemaal aantreffen. Een dag om nu alvast in de agenda vast te zetten.



# OPEN ATELIERS

## HOOG SOEREN-ASSEL





# Multi-hobbyist Roland de Groot

Tja, als je het atelier van Roland de Groot binnenloopt weet je niet wat je ziet; een enorme verscheidenheid aan bijzondere objecten, hangend aan het plafond, kasten vol met van alles en natuurlijk ook heel veel boeken, oude elpees, oorkondes aan de muur, gereedschappen, ergens in de hoek is ook nog een plek voor een computer, kortom een ruimte vol met verhalen en historie.



Als ik vraag hoe dit allemaal ontstaan is, begint Roland te vertellen van zijn vroegere arbeidzame leven. Roland is decorontwerper geweest en werkte met een groep van 20 decorbouwers. Dat is begonnen toen hij via Marten Toonder in contact kwam met de chef decorontwerper van het vroegere NTS met de vraag of hij bij de televisie wilde komen werken. Meerdere jaren was hij verantwoordelijk voor de decors van het Eurovisie Songfestival en later de 1-2-3 shows. Dit speelde zich af in de 70er en 80er jaren.

Ondertussen ontwierp hij decors voor films, in eerste instantie met filmproducent Rob Houwer en regisseur Paul Verhoeven voor onder andere Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Keetje Tippel, later ook met Bert Haanstra, voor de film Dokter Pulder zaait Papavers.

In 1992 heeft Roland een half jaar in Java, Indonesië gewerkt aan de film Oeroeg. In die tijd vond zijn vrouw Marijke het huis in Hoog Soeren en zijn ze van Bussum naar de Veluwe verhuisd.

De laatste film waarvoor Roland het decor ontwierp is Zwart Boek geweest; dit is alweer 10 jaar geleden.

Het decorontwerpen is ook de basis geweest voor de hobby's die hij al jaren uitoefent.

In feite is Roland een multi hobbyist. Even een opsomming:

Boekbinden, blad vergulden, edelsmeden, boekomslagen ontwerpen, platenhoezen ontwerpen, meubel ontwerpen, verzamelaar van bijzondere boeken en oude elpees, vulpennen, dinky toys verzamelen van alleen gele auto's, teveel om op te noemen; in feite heeft heel veel zijn interesse.

Roland maakt de meest bijzonder objecten; zoals caleidoscopen, wandelstokken, vliegtuigen van grote houten vulpennen, kooitjes, terraskijkertjes (van Toulouse Lautrec) en Anamorphoses (even de Dikke van Dale geraadpleegd:

onevenredig getekende afbeelding die, in een cilindrische of kegelvormige spiegel gezien, een goed beeld oplevert)

En er is nog heel veel meer; Roland maakt objecten met de meest vreemde combinaties van materialen zoals struisvogeleieren, eenden pootjes, knickers, teveel om op te noemen! Veel van deze onderdelen heeft hij meegenomen tijdens zijn vele reizen over de gehele wereld.







Heel spijtig is dat Roland 2,5 jaar geleden een hartaanval gehad heeft waarbij hij tijdens zijn ziekenhuisverblijf een verkeerd medicijn toegediend kreeg waardoor hij aan één oog blind is geworden. Hierdoor kan Roland geen diepte meer zien en dat beperkt hem enorm in het maken van secure werkjes. Maar stil zitten daar komt niets van in; er is altijd wel iets waarin hij zijn creativiteit kwijt kan.

Deze zomer is er weer een Open Atelier route en Roland zal dan ook weer van de partij zijn. Tijdens deze dag verkoopt Roland altijd heel erg goed zijn bijzondere objecten, zeg nou zelf, wie van ons in Hoog Soeren bezit al niet iets bijzonders van Roland.

*Tekst: Didy Schutte  
Foto's: Pierre Pinkse*



## Het inloopcafé

In februari presenteerde Jan Koning een serie mooie foto's over de geschiedenis van de school in Hoog Soeren. Dit leverde veel leuke reacties op bij de aanwezigen.

Op woensdag 10 april om 12.00 uur is er een paaslunch van het inloop café, in Hotel Hoog Soeren. Opgave via de lijst die in het hotel ligt. Iedereen van harte welkom! Op die dag is er dus geen inloop café om 10 uur.

Verder treffen we elkaar natuurlijk iedere woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Hotel Hoog Soeren. Tot ziens in het inloop café!

Marijke ter Haar, Jorien Nijhuis, Mieke Pinkney, Pieter Gijsman, Roelof de Jong



De school in functie (voor 1934)



Het laatste schoolhoofd de heer Kamerling





# Opening Natuurbrug Asselsche Heide

Op donderdag 21 maart jl. werd het nieuwe ecoduct over de spoorlijn nabij Assel officieel geopend. De gasten werden ontvangen door twee bevallige vlinders op stelten en een schaapherder met een mini-kudde schapen, bewaakt en geleid door twee honden.

Diverse sprekers belichtten hun visie op de natuurbrug en benadrukten hoe goed de samenwerking was geweest tussen het Kroondomein, de provincie, ProRail en de aannemer. In betrekkelijk korte tijd is er een mooi project tot uitvoering gekomen. De openingshandeling werd verzorgd door de schaapherder, die de kudde in samenwerking met de honden naar de overkant voerde, waarna de bezoekers de brug en de omgeving ook konden verkennen. Voortaan is de brug voor mensen overigens verboden terrein. Onder het genot van een drankje en een hapje werd de officiële opening afgesloten.

Het leuke is dat de brug al door dieren in gebruik was genomen, getuige de verzamelde camerabeelden. Zij hebben niet gewacht op de officiële opening.



*De natuurbrug Asselsche Heide is een belangrijke schakel in de ontsnippering van de Noord- en Zuid-Veluwe. Samen met andere (ook nog toekomstige) natuurbruggen wordt de barrière die onze infrastructuur vormt voor de natuur opgeheven. Na een bouwperiode van een klein jaar is de brug klaar voor gebruik en kunnen dieren het spoor veilig oversteken.*







## De Pollepel door Barbara Rusche

Een voorjaarsrecept van Skrei met botersaus



*Skrei is een kabeljauwsoort die vanuit de Barentssee is gereisd naar de Lofoten, een eilandengroep bij Noorwegen om daar te paaien. Ze eten onderweg niet en daardoor is hun vlees heel fijn van structuur.*

**Ingrediënten:** 4 mooie stukjes Skrei met vel, zout en peper, olijfolie.

**Ingrediënten voor de botersaus:** 100 gr. roomboter, 2 fijn gesnipperde sjalotjes, 200 ml. droge witte wijn, paar takjes fijngesneden peterselie, beetje citroensap.

Begin met de botersaus, 20 gr. boter smelten in een steelpan, snijd de rest van de boter in blokjes en zet in de koelkast. Fruit de sjalotjes glazig in de boter, giet de wijn erbij en laat op hoog vuur inkoken tot 1/3. Doe op het allerlaatste moment de blokjes boter erbij en klop met de garde tot een gebonden saus. Klop er 2 el warm water door en breng op smaak met zout, peper, peterselie en citroen.

De Skrei bakken tijdens het inkoken van de saus; olijfolie in anti-aanbakpan lekker heet laten worden, vis afdrogen en bestrooien met zout en peper, op de huid in de pan leggen, en niet meer aankomen, na circa 4 minuten de vis heel voorzichtig omdraaien, en de vis nog even laten garen naar eigen smaak. Leg op een bord met het vel naar boven en giet de saus erover.

Eet smakelijk allemaal.

Barbara Rusche.



De pollepel geef ik door aan Wouter van Teeseling





# Informatiepagina

## Vaste gegevens

<b>Politie:</b>	Wijkagent Mevrouw Esther Groeneveld Alarmnummer 112 Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of <a href="https://www.twitter.com/politieuddel">www.twitter.com/politieuddel</a>
<b>De Buitenlijn:</b>	Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur (of <a href="https://secure.apeldoorn.nl/buitenlijn-form">https://secure.apeldoorn.nl/buitenlijn-form</a> )
<b>Buurvrouwenborrel:</b>	Elke eerste woensdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren
<b>Buurmannenborrel:</b>	Elke eerste maandag van de maand van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren
<b>Inloop café:</b>	Elke woensdag van 10 - 12 uur in Hotel Hoog Soeren
<b>Website BBV:</b>	<a href="http://www.hoogsoeren.info/">http://www.hoogsoeren.info/</a>
<b>Inloop spreekuur sociaal wijkteam :</b>	donderdag van 10-11 uur (1x per 14 dagen in even weken) in de Brandweerkazerne

## Variabele gegevens

<b>Algemene Leden Vergadering van de Buurt en Belangen Vereniging</b>	<b>dinsdag 9 april 2019</b>
<b>Kapelconcert Dimitri Boekhoorn, harp</b>	<b>zondag 14 april 2019</b> om 15.30 uur
<b>Paaseieren zoeken ( opgave noodzakelijk)</b>	<b>maandag 22 april 2019</b>
<b>Bijeenkomst in de Kapel over de dorpsvisie en de energiebesparing</b>	<b>woensdag 24 april 2019</b>
<b>Kapelconcert Kwartet Bert van der Weide, Rythm and Blues</b>	<b>zondag 26 mei 2019</b> om 15.30 uur
<b>Dauwtrappen (opgave noodzakelijk)</b>	<b>donderdag 30 mei 2019</b>
<b>Kapelconcert Torno Tango, Tango met een twist</b>	<b>zondag 16 juni 2019</b> om 15.30 uur
<b>AED-cursus ( bij voldoende belangstelling)</b>	<b>woensdag 11 september 2019</b>

Van alle buurtactiviteiten krijgt u apart bericht.

Voor de kapelconcerten zie ook: [www.kapelconcertenhoogsoeren.nl](http://www.kapelconcertenhoogsoeren.nl)

